

VERLOSSING VOOR ALLEN

"Ja, Jezus houdt van u en waakt dagelijks over u tot de uiteindelijke vervulling of tot de verandering in het verheerlijkte lichaam!" – "Hij beval ons om elkander lief te hebben, hoe zou Hij minder kunnen doen dan Zijn eigen mensen lief te hebben. Amen!" – "We prediken het hier dikwijls over Zijn goedheid, redding en bevrijding en dat is het waar deze brief over gaat!" – **"Ps. 103:2-3 zegt, vergeet al Zijn weldaden niet! Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest!"** "U hebt het door simpel aanvaarding door het geloof!" – Jes. 55:11, "Alzo zal mijn Woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren!" – Efez. 2:8-9, "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het GELOOF; en dat niet uit uzelf, het is Gods GAVE, niet uit de werken, opdat niemand roeme!" – Simpel berouw, acceptatie in het hart doet het. – "Men verwerpt en veronachtzaamt de redding van God omdat het kosteloos is! Zij weigeren Jezus te geloven! – Maar het is kosteloos als zijnde een gave en dat alleen omdat Jezus alreeds de prijs betaald heeft!" – **"Zie, lees dit in Heb. 2:3, 'Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo een grote zaligheid geen acht nemen?'"** – "Het is een geschenk, welke men accepteert door simpel berouw te hebben! Het is zo eenvoudig en men werpt het terzijde! – Doordat u gelooft ontvangt u het eeuwige geschenk van leven!"

"Sommige mensen zeiden dat ze het niet altijd kunnen voelen of ze gered zijn. Dus, hoe kan men weten of men gered is? Men kan niet altijd op het gevoel afgaan omdat het vlees u soms laat voelen alsof u niet gered bent, terwijl u dat wel bent! – Ga nooit alleen af op wat het vlees zegt, maar stel 'door geloof' duidelijk en dapper vast wat 'het Woord zegt' en heeft gedaan!" – **"Zonder geloof in Zijn beloofde Woord te hebben is het onmogelijk God te behagen!" (Hebr. 11:6) – "De rechtvaardige zal uit het GELOOF leven!" (Hebr. 10:38)** – "We behoren vertrouwen in de Heer te hebben en niet op ons eigen verstand te steunen. Aanvaard Hem en Hij zal uw paden recht maken! (Spreuken. 3:5-6) Met goedheid alleen zal het niet gedaan worden, maar door te geloven en te handelen op al het gene wat Hij zegt zal het gedaan worden!" Rom. 1:16, "Het Evangelie is de kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft!" Te handelen betekent: toon berouw – herhaal de beloftes – geef – aanvaard – dankzegging – heb goddelijke liefde – gebed en lofprijzing! Ook in het helpen (ondersteunen) om het Evangelie uit te brengen! – Het zegt; voor degenen die handelen!"

"Ook weet u dat u gered bent als u nog steeds berouw kunt hebben, en dat ongeacht of het over een allerkleinste fout is die u tegen een ander zou hebben mogen begaan, etc." – "En hier volgt een andere echte manier om het te weten te komen!" **Als u anderen kunt vergeven, u, uzelf bent vergeven!" Math. 6:14-15, "Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw vader (Jezus) uw misdaden niet vergeven!"** – "Door alleen al maar te weten wie Jezus echt is brengt de meest prachtige zalving en vulling van de Heilige geest die men kan bevatten! – Wees blij!" Jes. 9:5, "En men noemt zijn naam Jezus, de Machtige God, de eeuwige Vader, de Vrededorst!" – 1 Joh. 1:9 onthult Gods vriendelijkheid! "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid!" – Vers 10 gaat verder door te zeggen, "Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn Woord is niet in ons." – 1 Joh. 3:1, "Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden!" En in vers 2 wordt gezegd dat wanneer wij Hem zullen zien, wij Hem gelijk zullen wezen! Amen! – **"Zie, ontvang Jezus, de eerste en de laatste, het begin en het einde, en u zult voor eeuwig leven en delen in Mijn heerlijkheid en koninkrijken waar geen einde aan komt! Glorie!"**

"Het is exact zo aanvaard als in dit Schriftgedeelte hier, Rom. 10:10, "Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid; en met 'den mond belijdt' men tot behoudenis." – **Han. 4:12 openbaart, "Ook is de behoudenis is in geen enkele andere naam, dan de Heer Jezus!"** – "Mensen kunnen behoudenis ontvangen door berouw te hebben en de naam Jezus te herhalen, en alzo kan men op dezelfde manier genezing en zegeningen ontvangen!" – "Zijt niet onverstandig, maar versta, wat de wil des Heeren is!" (Efez. 5:17) "En het Woord (Jezus) was tot vlees geworden, en heeft onder ons gewoond!" (Joh. 1:14) "Veel mensen zeggen dat ze Jezus hebben gevonden, als hun Redder zijnde, maar zij zullen nooit weten wat ware vervulling is totdat zij Hem ook als Heer en hoofd van alle dingen gevonden hebben!" – Kol. 2:9-10) "De Schriften stellen onfeilbaar en duidelijk dat wanneer we Jezus zien, we de Eeuwige Vader gezien hebben!" (Joh. 14:7-9) – "En voor degenen die dit echt geloven zal vers 14 een deel van hun leven gaan uitmaken, dat is in de hemelse dingen die komende zijn en in Zijn beloftes!" – "Zo gij iets in mijn Naam zult vragen, zal Ik het doen!" – **"Die ons gezegend heeft met ALLE geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus!" (Efez. 1:3) "Ja, mijn kind, luister . . . De Heer die een goed werk in u begonnen is zal dat voleindigen tot op den dag van Jezus Christus! (Filp. 1:6) – Want het is God, die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen!" (Filp. 2:13)** – 1 Joh. 2:17, "En de wereld gaat voorbij, maar Die den wil van God doet, blijft in den eeuwigheid!" – "De Heere houdt ervan te zien dat Zijn mensen hun gedachten jegens Hem vernieuwen, opdat u die volmaakte wil van God moogt beproeven!" (Rom. 12:2) – "Ook is een ander punt dat als u behoudenis ontvangen hebt de Satan u op elke manier zal testen, in verzoeking brengen en verontrusten, hinderen en overstuur maken, maar de Schriften zeggen; weersta hem en hij zal van u vlieden!" – "Neem alzo het zwaard van de geest welke het Woord van God is en bestraf hem!" – "Zijt daders des Woords en niet alleen hoorders!" (Jak. 1:22) – "Evenmin zal Hij u verzocht laten worden boven hetgeen gij vermoogt; maar een weg ter uitkomst banen!" (1 Kor. 10:13) – **"Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is!" (2 Tim. 2:1) "Doet de gehele wapenrusting aan tegen de duivel en zijn plannen!" – (Efez. 6:10-11) – "Maar die naar mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads!" (Spreuken. 1:33) – "Vertrouw op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten!" (1 Tim. 6:17)**

Wanneer u tijd hebt zou u dit Schriftgedeelte eens moeten lezen, **"Want wij zijn meer dan overwinnaars, door Hem, die ons liefgehad heeft! Laat niets ons kunnen scheiden van de liefde en Jezus onze Heer!" (Rom. 8:37-39)** – "De rest van de verzen zal u bemoedigen!" – "Deze brief werd door de Heilige Geest geschreven om u in de komende dagen te helpen, en als u zich ooit eenzaam of getest voelt, lees dan altijd deze brief en de Heer zal u zegenen! Want Hij zegt, Ik zal u nooit verlaten maar zal u behouden, als u Hem dagelijks simpel vertrouwt!"

In Gods overvloedige liefde en zorg,

Neal Frisby