

Zoek de dingen die boven zijn – Kolossensen 3

PREEK 002 | 2013 – Neal Frisby Capstone Partners Nederland en België (editor: K. Kuterbach)

(BRON: KJV EN DE STATENVERTALING)

{Kol. 3:1} Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

Dit is een prachtig schriftgedeelte van hoop, geloof, liefde en inspiratie. Het zegt zoekt de dingen, die boven zijn — U bent nu op de aarde, maar het gaat erom wat u aan het doen bent, uw zoeken, uw handelen hebben een resultaat en dat resultaat behoort een verwachting van de dingen van boven te zijn. Het is niet alleen maar boven in de lucht, maar werkelijk in de hemelse gewesten, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God — dit is niet op de aarde en dat zou onze oprechte aandacht moeten trekken. Die dingen van boven welke we zouden moeten zoeken zijn toekomstig. Het is waar onze schat behoort te zijn. Deze "dingen" van boven zijn schatten en ze omvatten en bestaan uit de beloften van God, en dat is afhankelijk van hoe we ons hier op de aarde overgeven aan de Heere.

Op de aarde accepteren we, (gelooven en belijden we) het volbrachte werk van het kruis van onze Heere Jezus Christus om het eeuwige leven te beërven. Maar de dingen, die ik net noemde omvatten onder andere:

1. **“{Openb. 2:7} Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.”**

Deze is op dit moment boven en we zouden naar de dingen die boven zijn moeten zoeken – Amen

2. **“{Openb. 2:11} Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.”**

De garantiegever van deze belofte is {Kol. 3:1}; zoekt de dingen, die boven zijn – Amen. De aarde is bedrieglijke, wees wijs. Leer om de gehele bijbel te geloven en te accepteren en vermijd alleen maar op je eigen hart te vertrouwen.

“{Jer. 17:9-10} Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? 10.) Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.”

Aan de tweede dood te ontsnappen is zeer belangrijk anders zal men in de poel des vuurs eindigen. Lees heel Openbaring 20 en ontdek zelf de omvang van dit probleem. Hier volgen slechts een paar gedeeltes om u een idee te geven.

“{Openb. 20:6} Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. 10.) En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. 15.) En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.”

“{Jes. 55:6} Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.”

3. **“{Openb. 2:17} Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.”**

Zoekt de dingen die daarboven zijn. Amen

“{Joh. 14:2} In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.”

- 4. “{Openb. 2:26-27} En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; 27.) En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.”**

Waar is de macht en ijzeren roede gegarandeerd? – daarboven – zoekt de dingen die daarboven zijn. Amen. Om te kunnen regeren met Jezus Christus zult u moeten zoeken en de werken van de Heere doen, terwijl we nog steeds op de aarde zijn en de opname nog niet heeft plaatsgevonden. Tracht om deel te nemen aan deze belofte die nog steeds boven is waar onze schatten en beloningen met de Heere zijn.

“{Openb. 3:16} Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.”

- 5. {Openb. 3:5} Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.**

{Mark 8:38} Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen.

Het boek des levens is in de hemel – zoekt de dingen die daarboven zijn. Als de naam van een persoon niet in het boek des levens is zal hij of zij in de POEL des VUURS eindigen, leest u Openbaring 20.

“{Lukas 11:9-13} En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. 10.) Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. 11.) En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? 12.) Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een scorpioen geven? 13.) Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?”

- 6. {Openb. 3:12} Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en Ik zal Mijn nieuwen Naam op hem schrijven.**

Dit is daarboven, het Nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel afdaalt. Dus zoekt de dingen, die daarboven zijn, waar Jezus Christus in hemelse gewesten zit.

- 7. {Openb. 3:21} Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.**

De troon is daarboven – zoekt deze dingen, die boven zijn, waar Christus aan de rechterhand van God gezeten is.

{Kol. 3:2} Bedenkt de dingen, die boven zijn, NIET die op de aarde zijn. 3.) Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

- 8. {Joh. 14: 1-3} 3.) Ik zal weder komen en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
{Openb. 22:12} En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.**

Deze zijn beloften in de Bank van Gods beloften in de hemel die niet kunnen falen. Waarom denkt u dat deze aarde de laatste halte voor de mens is. Denk er nog eens over na, er is een hel en er is een hemel – Is uw naam in het boek des levens van het Lam? De tijd is kort – Hij is onderweg – zoekt de dingen die boven zijn. Herinner u, dat u zonder zonder redding te bezitten niet kunt zoeken naar de dingen die daarboven zijn. (Lees de boodschap over verlossing.)