

Als U De Enige Christen In De Boot Bent – Handelingen 27:5-44

PREEK 015 | 2013 – Neal Frisby Capstone Partners Nederland en België (editor: K. Kuterbach)

(BRON: KJV EN DE STATENVERTALING)

Soms bent u in uw leven het enige licht in een donkere omgeving, de enige Christen te midden van een groep ongelovigen. De Apostel Paulus werd op zijn reis naar Rome met een dergelijke situatie geconfronteerd. In Handelingen 27:5-44 had Paulus de ervaring van zijn leven; God te midden van uw problemen. Paulus en enige andere gevangenen werden naar Rome begeleid om voor de keizer terecht te staan, Julius de hoofdman was met de gevangenen belast.

De kapitein en de eigenaar van het schip vertrouwden op zijn ervaring als zeeman om de weersomstandigheden en de beste tijd om te varen te kunnen bepalen; maar hij had de Heere niet, (lees vers 11-12 van hetzelfde hoofdstuk). Aan de andere kant zei Paulus in vers 10 het volgende tot het volk;

{Handelingen 27:10-11} Mannen, ik zie, dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. 11.) Doch de hoofdman geloofde meer den stuurman en den schipper, dan hetgeen van Paulus gezegd werd.

In het leven vinden we onszelf vaak in soortgelijke situaties waar zeer ervaren mensen of deskundigen op verschillende gebieden belast zijn met zaken die ons betreffen, ze overwegen of accepteren wellicht onze standpunten niet en de gevolgen daarvan kunnen desastreus zijn en toch zal het gerechtvaardigd worden als we aan de Heere vasthouden. Vandaag de dag proberen verschillende experts, psychologen, motiverende sprekers en artsen soms ons bestaan te bepalen en wij geloven hen; en dat zelfs wanneer ze er niet geheel zeker van zijn. Het is voor ons belangrijk om nadat we aangaande een probleem trouw gebeden hebben het woord van de Heere na volgen. Hou altijd vast aan het woord van de Heere tot u in een droom, visioen of uit de Bijbel met betrekking tot de conditie waar u zich in bevindt, en dat wat er ook maar gebeurt. Experts weten de toekomst niet, maar de Heere weet die wel zoals dat uit Paulus zijn situatie op het schip onderweg naar Rome bleek.

{Handelingen 27:13} En alzo de zuidenwind zachtelijk waaide (soms worden de omstandigheden om u heen zo comfortabel en coöperatief dat het lijkt alsof God in deze kalmte is, maar eronder is werkelijk de duivel aan het wachten om toe te slaan), **meenden zij hun voornemen verkregen te hebben** (soms leunen we op valse hoop, informatie en veronderstellingen, onwetend dat de dood vastbesloten is), **en afgevaren zijnde** (leunend op vals vertrouwen, ontkennende of niet luisterend naar het woord van God), **zeilden zij dicht voorbij Kreta henen.**

In de weg des levens komen veel neppe dingen op ons af, aan sommige houden we religieus vast zonder enige openbaring, wijsheid of een woord van kennis van de Heere te hebben verkregen. Er zijn altijd experts te vinden die ons leven in kaart willen brengen; sommige denken dat ze tot bepaalde groepen mensen een bediening hebben; sommigen zijn goeroes tot andere mensen. De vraag is wie in deze duistere situatie het licht is?

De apostel Paulus bevond zich in een situatie waarin de meesten van ons zich ook vaak in bevinden. Het verschil was dat Paulus een nauwere wandel met de Heere had in tegenstelling tot velen van ons vandaag de dag die opkijken naar deskundigen of motiverende sprekers of goeroes om ons te hulp te komen. Paulus wist waar hij heen ging, hij had een goed idee van hetgeen de Heere voor hem had; **hebt u een idee waar de Heere u naartoe aan het leiden is?** In vers 10, wist Paulus door de kracht van openbaring dat de reis vanuit Kreta voor de levens en eigendommen gevaarlijk zou worden, maar hij was geen maritiem expert. Te vaak luisteren veel christenen meer naar deskundigen in plaats van de Heere, zelfs in levensbedreigende situaties zoals Paulus situatie op zee onderweg naar Rome, waar God hem alreeds beloofd had dat hij voor de Caesar zou komen te staan. **ledere christen zou zijn of haar openbaringen van de Heere bij behoren te houden**, want ze zijn geen illusie en u weet nooit wanneer ze als referentiepunt zullen kunnen dienen.

In de Handelingen van de Apostel 25:11, zei Paulus, **ik beroep mij op den keizer**, terwijl hij in Cesarea voor de gouverneur Festus stond. Een gelovige in Jezus Christus zegt dingen niet voor niets, het voor de Caesar komen te staan was in Paulus toekomst gelegen. Paulus raakte als een ieder van ons in wanhopige en hopeloze situaties waar de dood aan alle zijden van iemands leven op de loer lag. De stormen van het leven kunnen verwoestend zijn en het leven zou verloren kunnen gaan.

{Handelingen 27:15} En als het schip daarmede weggerukt werd, en niet kon tegen den wind opzeilen, gaven wij het op, en dreven heen.

Ja, Paulus zat vast in deze situatie, zoals sommigen van ons nu ergens in vastzitten, maar Paulus had vertrouwen in de Heer, sommigen van ons verliezen het vertrouwen in dergelijke omstandigheden.

{Handelingen 27:18} En alzo wij van het onweder geweldiglijk geslingerd werden (zoals de economische, financiële, politieke, religieuze en klimatologische onzekerheden van vandaag), **deden zij den volgende dag een uitwerp;**

Een deel van de kooplieden in het schip met Paulus hadden hun spaargeld in het koopwaar zitten, zoals sommigen van

onzelf zich in het schip des levens ook in een puinhoop bevinden waar al ons koopwaar in gevaar verkeert. Soms jaagt de storm van het leven ons angst aan, maar de gelovige houdt vast aan de openbaringen en getuigenissen van de Heer. Zij maakten het schip lichter door hun belangrijke koopwaar uit te werpen, wat hun tevoren dierbaar was. Herinner dat als de stormen van het leven op zullen komen en de duivel tegen u vechten zal, dat u dan de openbaringen en het vertrouwen van de Heere niet vergeet. De ongelovigen gooien hun spullen over boord om het schip lichter te maken, maar Paulus had niets om over boord te gooien. Hij droeg geen dingen met zich mee die het hem moeilijk konden maken, hij reisde licht, vertrouwde op de Heere, bezat openbaringen en wist heel goed op wie hij zijn vertrouwen had gesteld.

{Handelingen 27:20} En als noch zon noch gesternten verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voort alle hoop van behouden te worden benomen.

Soms worden we geconfronteerd met situaties waarin alle hoop is verloren, zoals in Paulus 'situatie'. Bent u ooit in zo'n situatie geweest, waarin alle hoop verloren was, het zou geweest kunnen zijn in de spreekkamer van een arts, ziekenhuisbed, rechtszaal, gevangenis cel, in economische zware dagen, een slecht huwelijk, verwoestende verslavingen enz.; dergelijke situaties zijn het schip des levens, en stormen kunnen plotseling komen. Waar is uw vertrouwen in zulke tijden, en op welke openbaringen leunt u dan?

In Handelingen 27:21-25 bemoedigde Paulus een ieder die bij hem in het schip was. Paulus was het licht in deze donkere schip en zee. Paulus was de gelovige in het schip. Paulus werd 's nachts door de engel des Heeren met een woord van de Heer bezocht;

{Handelingen 27:24} Want dezen zelfden nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben, Welken ook ik dien, 24.) Zeggende: Vrees niet, Paulus, gij moet voor den keizer gesteld worden; en zie, God heeft u geschonken allen, die met u varen.

Alleen de Heere kan u in de stormen van het leven helpen.

Ja, Paulus was zoals velen van ons een gelovige, hij werd geconfronteerd met de duivel, zo is elke gelovige dat. De Heere haalde Paulus niet weg uit deze situatie, maar hielp hem er doorheen; dit is met elke gelovige het geval. De Heere zal u door uw donkere momenten in het schip des levens heen helpen, de stormen zullen waaien, het kan soms kalm lijken, maar er zou angst aanwezig kunnen zijn, er kunnen verliezen optreden, u zou uw schip lichter kunnen maken, of licht kunnen reizen, maar het belangrijkste feit is om de Heere te kennen. De openbaringen in het woord van de Heere zijn hetgeen u nodig hebt in de stormachtige zee waar het schip des levens door gedragen wordt. U hebt de engel van God nodig om u 's nachts of overdag te bezoeken en u een woord van de Heere te geven.

Het woord van de Heere aan u in uw donkere nacht, in uw stormachtige schip moet overeenkomen met het woord van God (de Bijbel). De Heere weet dat we in het leven door vele dingen heen moeten gaan, sommige zijn problemen die we zelf creëren, sommige worden door de Satan veroorzaakt, sommige door bepaalde omstandigheden. De Heere ziet onze benarde toestand, voelt onze pijn, maar staat ons toe om er door heen te gaan. Deze situaties veroorzaken dat we in de Heere vertrouwen. Hij zou u er wellicht niet uit weg nemen, maar Hij zal de hele weg met u zijn. Toen ze aan de kust van Malta aankwamen was alles verloren, maar geen één leven was verloren. Soms wanneer u door moeilijke tijden heen gaat en alle hoop verloren is komt er tussen de wolken door een klein straaltje zonlicht van hoop tot u om u te versterken; zoals Paulus op gebroken stukken van het schip naar de kust kon zwemmen of drijven.

Indien u de kleine wolk ziet die de zon bedekt, is het maar een kwestie van tijd totdat de volle zon zal verschijnen. Onder de wolk gebeuren vele dingen, er is hoop, verwachting en opluchting, maar de duivel is in de meeste gevallen ondergedoken om nog één keer aan te vallen. Wanneer u door de Heere gezegend bent of als de Heere met u staat, raakt de Satan over het algemeen overstuurd en zal proberen u te chanteren. Kijk maar naar Paulus, veertien dagen in de diepte, (Handelingen 27:27); ontsnapte aan de dood (in vers 42), honger, misschien kon hij niet eens zwemmen. Vergeet de menselijke factor in een ieder van ons niet, sommigen van ons hebben geloof voor grote dingen zoals het vechten met een leeuw, maar zijn bang voor ratten of spinnen. Paulus moest door al deze dingen heen om de kust te bereiken zoals de meesten van ons door moeilijke tijden heen gaan. Er was rust, vrede en vreugde nadat de aanvallen van de duivel overleefd waren. In het geval van Paulus hechte zich een adder aan zijn hand vast en verwachtte iedereen dat hij zou sterven. Verbeeld u, eerst een schipbreuk te overleven en vervolgens in de giftanden van een adder terecht te komen. De duivel wilde Paulus afmaken, maar hij moest eerst nog voor de keizer komen te staan zoals hem dat door de Heere beloofd was.

Vergeet de getuigenissen en openbaringen van de Heere niet omdat u ze in deze laatste dagen nodig gaat hebben. Paulus herinnerde zich het woord van de Heer tot hem over het overleven van de storm en dat hij voor de keizer moest komen te staan en dat verdampde het gif van de adder en nam de dreiging uit de storm des levens weg. De Heere zal de stormen en adders van het leven niet doen stoppen, maar Hij zal ons er door heen helpen zoals Hij dat bij de Apostel Paulus ook deed. Het vertrouwen in Jezus Christus brengt rust in het hart. Vertrouw op de openbaringen en getuigenissen van de Heere. Zoek de Heere en Hij zal u uw eigen getuigenissen en openbaringen geven om op terug te vallen wanneer de stormen van het leven langs komen waaien.