

De wereld gaat in een richting waarvan niemand weet wat de toekomst in petto heeft en wat er met de natuurlijke mens zal gebeuren. Deze preek gaat over de manier waarop God zijn kinderen ziet ongeacht welke kant de wereld ook maar op gaat. Jesaja 55:8 zegt *"WANT MIJN GEDACHTEN ZIJN NIET ULIEDER GEDACHTEN, EN UW WEGEN ZIJN NIET MIJN WEGEN, SPREEKT DE HEERE."*

Er zijn vandaag de dag zo veel rampen in de wereld, waarvan elke mensenlevens kost. U zult zich afvragen wat daar de oorzaak van is wanneer het ooit zal stoppen? Het boek van Mattheus 24:21 zegt, *"WANT ALS DAN ZAL GROTE VERDRUKKING WEZEN, HOEDANIGE NIET IS GEWEEST VAN HET BEGIN DER WERELD TOT NU TOE, EN OOK NIET ZIJN ZAL."* Dit geschrift informeert ons dat het nog erger zal worden, maar God heeft een uitweg voor degenen die op hem vertrouwen.



Dit is meer dan ooit de tijd om naar Jezus te gaan; want binnenkort zullen we niet in staat zijn om onszelf te helpen. Net als de kinderen van Israël in de woestijn, wij zijn allen net zo als schapen van de weg des Heeren afgedwaald. We hebben het nodig om onze overtredingen te erkennen want onze zonde is immer voor ons. We zouden het moeten uithuilen tot de Heere zeggende, *"VERBERG UW AANGEZICHT VOOR MIJN ZONDEN, EN DELG AL MIJN ONGERECHTIGHEDEN UIT MET HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS; ONTZONDIG MIJ MET HYSOP, EN IK ZAL REIN ZIJN; WAS MIJ, EN IK ZAL WITTER ZIJN DAN SNEEUW."* Een ieder zou in deze tijd om genade moeten vragen, terwijl er nog steeds ruimte is voor berouw; binnenkort zal het te laat zijn.

*GEEF MIJ WEDER DE VREUGDE UWS HEILS; EN DE VRIJMOEDIGE GEEST ONDERSTEUNE MIJ.* (Psalm 51:12). De vreugde van de Heer is zo geweldig dat het elk verdriet op het pad van elk kind van God verdrinkt. De term 'Kind van God' in deze context verwijst naar een ieder die is gered en Jezus Christus als Heer en

Verlosser aangenomen heeft. Stel u het volgende eens voor; de tekenen van de komst des Heeren, Jeruzalem als een bevend beker in de hand van de naties van de wereld, terrorisme, een dreigende economische ineenstorting, religieuze fusies, elektronische tovenarij, moreel verval, altijd een leger dat in beweging is, armoede, omvangrijk diefstal onder de machthebbers, corruptie op elk niveau, on-line onderwijs is eigenlijk educatieve dood en verval, met een diploma in de hand, maar niet in staat om een correcte zin op te schrijven. Zeer binnenkort zal de wereld de dictator de anti-Christ genaamd verwelkomen.

De wereld weet niet veel over Gods kinderen, omdat veel predikers en veronderstelde christenen de bazuin een onzeker geluid hebben gegeven vanwege hun leefstijl, toespraken en waarden (van de wereld en niet van Christus). Laat het mij verduidelijken, indien u de Heere Jezus Christus liefhebt en voor Hem en door Zijn woord leeft; geniet dan van dit getuigenis in Numeri 23:21-23. *HIJ SCHOUWT NIET AAN DE ONGERECHTIGHEID IN JAKOB; OOK ZIET HIJ NIET AAN DE BOOSHEID IN ISRAEL. DE HEERE, ZIJN GOD, IS MET HEM, EN HET GEKLANK DES KONINGS IS BIJ HEM. GOD HEEFT HEN UIT EGYPTE UITGEVOERD; ZIJN KRACHTEN ZIJN ALS VAN EEN EENHOORN. WANT ER IS GEEN TOVERIJ TEGEN JAKOB NOCH WAARZEGGERIJ TEGEN ISRAEL. TE DEZER TIJD ZAL VAN JAKOB GEZEGD WORDEN, EN VAN ISRAEL, WAT GOD GEWROCHT HEEFT.* De wereld is niet in staat het te begrijpen of om ons te oordelen. God is de rechter, zei Jezus, in Johannes 5:22 *"WANT OOK DE VADER OORDEELT NIEMAND, MAAR HEEFT AL HET OORDEEL DEN ZOON GEGEVEN."* Ik zal de wereld niet oordelen, maar mijn woorden zullen alle dingen oordelen, zegt de Heere.

God noemde Israël mijn uitverkoren volk, zoals Jezus ons Zijn zonden noemt; zovelen die in Zijn naam geloven. Dit is genoeg om vreugde in onze harten te voelen. In de tijd van Mozes veroorzaakte Israël door hun ongehoorzaamheid problemen voor God. Hij strafte hen streng voor hun zonden, maar ze bleven nog steeds zijn uitverkoren geslacht. Niemand kon tussen God en de Israëlieten komen; hetzelfde is vandaag de dag het geval, niemand kan vandaag de dag tussen God en het kind van God in komen. Alleen God behandelt de zaken van zijn kinderen. God kijkt niet naar zijn kind door de ogen van de duivel of een aanklager. God straft voor zonden, maar niet op het verzoek van de duivel. Als wij als kinderen Gods zondigen, roept Zijn Woord ons op tot onmiddellijk berouw.

Als u aan de Heere vasthoudt, ziet God ongeacht uw situatie het bloed van Jezus Christus over u heen. Dan kunt u begrijpen wat God in Numeri 23:21 zei: *HIJ SCHOUWT NIET AAN DE ONGERECHTIGHEID IN JAKOB; OOK ZIET HIJ NIET AAN*

*DE BOOSHEID IN ISRAEL.* Israël werd op dat moment geplaagd met afgoderij en hoererij, maar de Heere vertelde de duivel en zijn metgezellen, Zijn visie over Zijn volk. Ik zie geen ongerechtigheid in Jakob, noch boosheid in Israël zegt de Heere; maar dat betekent niet dat hij hen niet voor hun zonden strafte. Vergeet niet dat we niet in de zonde mogen blijven opdat de genade te meerder zal worden (Romeinen 6:1-23). Het is geweldig om te weten dat wanneer de Heere ons aanziet, zelfs in het aangezicht van de duivel, dat alles wat hij ziet het bloedvergieten op Golgotha is dat ons bedekt; Hij ziet geen onrecht, noch enige boosheid in ons. Dat gezegd hebbende, kunnen we de vrijheid niet voor lief nemen en maar doen wat we willen; herinner dat de zonde zijn consequenties heeft!

Numerie 23:23 zegt: *"WANT ER IS GEEN TOVERIJ TEGEN JAKOB NOCH WAARZEGGERIJ TEGEN ISRAEL."* Bileam kon geen bezwering of bekoring tegen Jakob of enige waarzeggerij tegen Israël gebruiken. God waakte over zijn volk. Vandaag de dag waakt God over ons, Zijn kinderen, die zonen Gods zijn, door het bloed van Jezus Christus te aanvaarden. Geen toverij of waarzeggerij kan boven ons in Jezus Christus naam prevaleren, Amen. Als christenen legt de duivel inderdaad allerlei druk op ons om tegenovergesteld aan het woord van de Heere te leven. Verleidingen en beproevingen zullen er altijd komen, maar we moeten onze kracht uit de Heere trekken. *ZIJ ZULLEN ZICH ZEKERLIJK VERGADEREN, DOCH NIET UIT MIJ; WIE ZICH TEGEN U VERGADEREN ZAL, DIE ZAL OM UWENTWIL VALLEN. ELK WAPEN DAT TEGEN U BEREID WORDT ZAL NIET GELUKKEN.*

In Jesaja 54:15 en 17 staat *"ZIET, ZIJ ZULLEN ZICH ZEKERLIJK VERGADEREN; ALLE INSTRUMENT, DAT TEGEN U BEREID WORDT, ZAL NIET GELUKKEN, EN ALLE TONG, DIE IN GERICHT TEGEN U OPSTAAT, ZULT GIJ VERDOEMEN; DIT IS DE ERVE DER KNECHTEN DES HEEREN, EN HUN GERECHTIGHEID IS UIT MIJ, SPREEKT DE HEERE."* Dit is het vertrouwen van een oprecht kind van God. De economie is bijtend, onzekerheid heerst overal, de politici maken valse beloftes, religieuze leiders geven de bazuin een onzeker geluid, de technologie is wereldwijd geladen met immoraliteit, filmproducenten, wereldse muzikanten en religieuze misleiding maken de jeugd klaar voor de verering van de komende man van zonde.

Jezus, nu meer dan ooit zou onze kreet moeten zijn, want voor elke ongehoorzaamheid en zonde zal binnenkort betaald moeten worden. De storm is op komst en het enige toevluchtsoord is in 'de naam van de Heere' dat een sterke toren is: de rechtvaardige zal daarheen rennen en veilig zijn, Spreuken 18:10. "Lees II Samuël 22:2-7: *DE GOD VAN MIJN ROTS, OP HEM ZAL IK VERTROUWEN; ----- IK ZAL DEN HEERE AANROEPEN, DIE TE PRIJZEN IS, ZO ZAL IK VAN MIJN VIJANDEN VERLOST WORDEN* (de zonde, de dood, de satan, de hel en de poel des vuurs). *ALS MIJ BANGE WAS, RIEP IK DEN HEERE AAN, EN RIEP TOT MIJN GOD; EN HIJ HOORDE MIJN STEM UIT ZIJN PALEIS, EN MIJN GEROEP KWAM IN ZIJN OREN.*

II Samuël 22:29, *"WANT GIJ ZIJT MIJN LAMP, O HEERE, EN DE HEERE DOET MIJN DUISTERNIS OPKLAREN."* We zijn in de laatste dagen, de duisternis bedekt de aarde snel, profetieën vervullen, de tijd is kort, de beloften van de Heere zijn meer zeker dan ooit voor degenen die geloven. *WANT ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD, DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEGELIJK DIE IN HEM GELOOFT, NIET VERDERVE, MAAR HET EEUWIGE LEVEN HEBBE.* Johannes 3:16 – In Johannes 1:12 staat, *MAAR ZOVELEN HEM AANGENOMEN HEBBEN, DIEN HEEFT HIJ MACHT GEGEVEN KINDEREN GODS TE WORDEN, NAMELIJK DIE IN ZIJN NAAM GELOVEN; WELKE NIET UIT DEN BLOEDE, NOCH UIT DEN WIL DES VLESES, NOCH UIT DEN WIL DES MANS, MAAR UIT GOD GEBOREN ZIJN.*

Johannes 4:23-24 zegt, *"MAAR DE URE KOMT, EN IS NU, WANNEER DE WARE AANBIDDERS DEN VADER AANBIDDEN ZULLEN IN GEEST EN WAARHEID; WANT DE VADER ZOEKT OOK DEZULKEN, DIE HEM ALZO AANBIDDEN. GOD IS EEN GEEST, EN DIE HEM AANBIDDEN, MOETEN HEM AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID."* Dat is het uur waar we ons vandaag de dag in bevinden; iedere gelovige moet zijn of haar roeping en verkiezing veilig stellen. Onderzoek uw geloof en zien hoe dat u in Christus bent. Dit is meer dan ooit de tijd om bij Jezus Christus te blijven en Hem te gehoorzamen.

Psalm 19:14, *"LAAT DE REDENEN MIJNS MONDS, EN DE OVERDENKING MIJNS HARTEN WELBEHAGELIJK ZIJN VOOR UW AANGEZICHT, O HEERE, MIJN ROTSSTEEN EN MIJN VERLOSSER!"* Psalm 17:15, *"MAAR IK ZAL UW AANGEZICHT IN GERECHTIGHEID AANSCHOUWEN, IK ZAL VERZADIGD WORDEN MET UW BEELD, ALS IK ZAL OPWAKEN," O HEER JEZUS CHRISTUS, AMEN.* Het is nu meer dan ooit Jezus; ren om u te dekken want de storm komt er aan en het zou voor sommige mensen misschien te laat kunnen wezen.