

DE GELIJKENIS VAN HET OPGELAPTE KLEDINGSTUK — “Openbarende het verleden, heden en de toekomst! — Het beeldt de weerstand uit van de traditionele ritualist in het accepteren van nieuwe geestelijke waarheden.” (Luc. 5:36) “Jezus zei; niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed; anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen!” — Daarom zien we twee resultaten tot stand komen, zowel het nieuwe als het oude worden verpest!” — Het nieuwe omdat er een stuk uitgenomen is en het oude omdat het door het nieuwe ontsierd is! — Ook zou het nieuwe sterker zijn en het oude zou er van af scheuren!” — In de dagen van Jezus was het Judaïsme de oude religie die aan het vervallen en vergaan was. — door Zijn nieuwe krachtige Woord en evangelie te mixen, zou dat beide alleen maar bedorven hebben. — Jezus was aan het openbaren dat Hij geen gedeelten van Zijn leringen op andere religieuze systemen zou zaaien of vastspelden! — **Hij kwam niet om het oude op te lappen, maar om redding, geloof, wonderen en kracht door Zijn Naam, de Heer Jezus Christus te brengen!** — “Ons geloof moet geen lapwerk zijn, maar steeds weer nieuw in opwekking van onze ziel! — De nieuwe uitstorting van vandaag de dag zal met de oude institutionele religies niet mixen; zij moeten er uit en tot in Zijn lichaam komen. En hetgeen er buiten dit systeem gelaten zal worden zal de vroege regen ontvangen (degenen die zich niet organiseerden) en zich met de late regen vermengen — tot in een grote opwekking van herstel! — Jezus zei; noch kan een mens nieuwe wijn (openbaringskracht) in oude zakken (georganiseerd systeem) doen, anders zal het het oude systeem wijd open doen barsten en beiden zullen lauw en uitgespuwd worden. (Matth. 9:17) “Met andere woorden kunt u deze nieuwe beweging der laatste dagen niet in het oude systeem plaatsen; maar velen zullen vanuit de duisternis tot in de nieuwe opwekking komen die tevoorschijn komt! Noch zal dit nieuwe kledingstuk (mantel) zich met het merkteken van het beest vermengen, want de Bruid is in de opname weggenomen! — De Bruid heeft een wonderbaarlijke bedekking (wapenrusting).”

DE GELIJKENISSEN VAN DE WERKING VAN HET KWAAD IN HET KONINKRIJK VAN GOD — “De gelijkenis van het zuurdesem in het meel, de subtiele werking van de kwade doctrine! (Matth. 13:33) — U kunt de satan dit overal ter wereld dagelijks zien doen; het verenigen van de valse kerken!” — “De gelijkenis van de blinde, die de blinde leidt. — De waarschuwing tegen degenen die eens het Woord van God gehoord hadden, maar door verleidende geesten tot blindheid geleid worden!” — “De gelijkenis van de eierzuchtige genodigden. — Een waarschuwing tegen het doen van dingen zonder de Heilige Geest, en ook een waarschuwing tegen hoogmoed, zoals in het geval van de Laodiceeërs.” (Openb. 3:14-16) — “De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. — De eerste zal de laatste zijn en de laatste zal de eerste zijn! Dit spreekt zonder twijfel over het eerst tot de Joden komen, en in hun verwerping van Jezus werden ze de laatsten; en de heidenen die de laatsten waren, werden door het aannemen van Jezus eerste!”

PROFETIEËN EN GELIJKENISSEN AANGAANDE DE ZON DES MENSEN — “De verborgen schat in het veld. — Natuurlijk is dit het ware zaad van de Joden. Het verwijst naar Christus die de ware Israëlieten vrijkoopt!” (Matth. 13:44) — **En zij waren absoluut verborgen onder de naties, totdat de Heer hen in deze laatste generatie tot in het Heilige land terugriep; en er 144.000 zal verzegelen!** (Openb. hfdst. 7) — “En waarlijk verkocht Christus alles wat HIJ had om deze verborgen schat vrij te kopen.” — **De Kostbare Parel** gelijkenis. — “Dit openbaart waarlijk dat Jezus opnieuw ALLES verkocht, zodat HIJ de Gemeente en Zijn geliefde Bruid kon kopen!” (Matth. 13:45-46) — **De Ware Herder** gelijkenis — “Christus is de goede herder van Zijn schapen!” (Joh. 10:1-16) — **De Wijnstok en de ranken** gelijkenis — “De relatie van Jezus tot Zijn discipelen en volgelingen!” (Joh. 15:1-8) — De gelijkenis van **Het Zaad** — “De onbewuste maar zekere groei van het Woord, dat door de Heer in de harten van de mensen geplant is.” (Mark. 4:26) — “Deze gelijkenis reikt profetisch tot in onze tijd; wanneer het zijn volheid bereikt, slaat HIJ onmiddellijk Zijn sikkel er in, want de oogst is gekomen!” — We naderen het stadium van het volle koren in de aar!” (vers 28)

PROFETISCHE GELIJKENISSEN VAN DE TWEDE KOMST VAN CHRISTUS — **De Man op een Verre Reis** gelijkenis — “Dienstknachten dienen in alle jaargetijden voor de terugkomst van de Heer te waken! Met andere woorden; weest ten alle tijde verwachtende!” (Mark. 13:34-37) — **De Uithottende Vijgenboom** gelijkenis — “Als de tekenen vervuld zijn, is de komst nabij!” (Matth. 24:32-34) — “Jezus voorspelt dat deze generatie Zijn terugkeer zal zien! En deze generatie begint tussen nu en een bepaald punt in de 90'er jaren te eindigen!” — **De Tien Maagden** gelijkenis — “Alleen degenen die gereed zijn zullen met de bruidegom tot de bruiloft ingaan!” (Matth. 25:1-7) — “De middernachtelijke roep is de Bruid, zij sliepen niet. De wijzen die sliepen maakten deel uit van de Bruid! — Het is een wiel in een wiel” (Openb. 12:5-6, 17) — “De dwaze maagden werden voor de Grote Verdrukking achtergelaten.” — **De Getrouwe en Ontrouwe Dienstknachten** gelijkenis — “De een gezegend; de ander afgescheiden bij de komst van de Heer!” (Matth. 24:45-51) — **De Ponden** gelijkenis — “De getrouwen worden bij Christus komst beloond; de ontrouwen geoordeeld!” (Luk. 19:11-27) — **De Schapen en de Bokken** gelijkenis — “Klaarblijkelijk naties om geoordeeld te worden bij de komst van de Heer, of aan het einde van het millennium!” (Matth. 25:41-46)

GELIJKENISSEN VAN BEKERING — **De Verloren Schaap** gelijkenis — “Vreugde in de hemel over een zondaar die zich bekeert!” (Luk. 15:3-7) — “Openbaart dat de gehele hemel belang in u heeft! Weest blij!” — **De Verloren Munt** gelijkenis — “In wezen hetzelfde als het hierboven.” (Luk. 15:8-10) — **De Verloren**

Zoon gelijkenis — “De liefde van de Vader voor een zondaar!” (Luk. 15:11-32) — “Openbaart dat ongeacht hoe ver men tot in de zonde afdrijft, Jezus hem met open armen opnieuw zal verwelkomen!” — **De Farizeeër en de Tollenaar gelijkenis** — “Nederigheid is noodzakelijk in het gebed!” (Luk. 18:9-14)

EEN PROFETISCHE GELIJKENIS — De gelijkenis van **Het Grote Avondmaal** — “Het welk ons voorspelt dat de uitnodiging tot God's avondmaal aan iedereen gegeven diende te worden; goed en slecht; de roep der heidenen!” (Luk. 14:16-24) — “Niettemin beginnen velen excuses te maken. — In feite deden al de eersten dat. — Toen de meester hoorde hoe zijn uitnodiging werd geweigerd, werd hij kwaad en gaf hij een dringend bevel om van de eersten uit te wijken en haastig de straten in te gaan en de armen en de zieken, etc. te nodigen!” (vers 21) — “Aldus zien we een massale genezingsopwekking in ons tijdperk!” — Het feit dat het feest een avondmaal genoemd wordt, duidt er definitief op dat het in het bijzonder in het laatste uur van onze tijdsbedeling gegeven is! — De gelijkenis wordt uiteindelijk omvangrijker en alles is er inbegrepen, het omvat ook de meest miserabele, misvormde mensen, de tollenaars en hoeren, weergevende dat ‘de meest zondige zich bekeerden’ en hen toegang werd verleend! — Uiteindelijk toont het dat niemand van de uitnodiging uitgesloten werd.” — “Laat wie ook maar ‘geloven wil’ komen!” — “Deze gelijkenis openbaart de universaliteit van verlossing! Het was aan elke tong, stam en nationaliteit gegeven. — Het ging in de wegen en hekken, met een sterk overtuigende kracht om zijn huis vol te maken. (vers 23) — “En open en kosteloze uitnodiging om tot de Meester te komen en ons te verblijden in Zijn geestelijke gunsten van Zijn grote opwekkingsfeest . . . en daarna tot de schuilplaats van Zijn huis ingaan!” — “**Het zegt dat niemand van degenen die het eerst geroepen werden en het afwezen, Mijn avondmaal smaken zullen!**” — “Maar wij, de mensen op mijn lijst, hebben de uitnodiging geaccepteerd en beginnen te genieten van deze grote avondmaal met tekenen, wonderen en mirakelen die zullen volgen! Verblijdt u!” — “Deze gelijkenis is in het bijzonder voor onze tijd en de zaken van de Koning vereisen haast!” (vers 21) — “En we moeten er haastig meer vanuit de hoofdwegen en hekken uitnodigen!” (vers 23) — “Met andere woorden zijn degenen die buiten religieuze invloed zijn geweest, uitgenodigd om te komen en aan het feest deel te nemen! En dat is nou precies wat we nu in onze projecten aan het doen zijn!”

GELIJKENISSEN VAN OORDEEL — De gelijkenis van **Het Onkruid** — “Kinderen van den boze die aan het einde van het tijdperk als onkruid verbrand zullen worden!” — “De hele gelijkenis spreekt van predestinatie!” (Matth. 13:24-30; 36-43) — De gelijkenis van **Het Net** — “Aan het einde van het tijdperk zullen engelen de goddelozen van de rechtvaardigen afscheiden en hen in een vurige oven werpen!” (Matth. 13:47-50) — **De Onverbidelijke Schuldeiser** gelijkenis — “Degenen die niet vergeven, zullen niet vergeven worden!” (Matth. 18:23-35) — **De Enge en Wijde Poort** gelijkenis — “Degenen die door de brede weg ingaan, gaan tot het verderf!” (Matth. 7:13-14) — **De Twee Fundamenten** gelijkenis — “Degenen die Gods Woord niet gehoorzamen, zijn diegenen die op zand bouwen!” (Matth. 7:24-27) — “De wijzen zijn degenen die op de Rots bouwen!” — **De Rijke Dwaas** gelijkenis — “Hij, die zonder respect voor Gods deel, voor zichzelf een schat weglegt, is niet rijk jegens God!” (Luk. 12:16-21) — **De Rijke Man en Lazarus** gelijkenis — “Men moet gedurende zijn leven redding zoeken; want rijkdom zal hem gedurende het hiernamaals niet helpen!” (Luk. 16:19-31)

VERSCHILLENDE GELIJKENISSEN — **De Kinderen op de marktplein** gelijkenis — “Illustreert het gevit van de Farizeeën!” (Matth. 11:16-19) — **De Onvruchtbare Vijgenboom** gelijkenis — “De waarschuwing van het oordeel over de Joden!” (Luk. 13:6-9) — **De Twee Zonen** gelijkenis — “Dat de tollenaars en hoeren voor de Farizeeën het Koninkrijk binnengaan! (Religieuze systemen)” (Matth. 21:28-32) — **De Mysterieuze Landman** gelijkenis — “Het toont dat het koninkrijk van de Joden weggenomen zou worden!” (Matth. 21:33-46) — **De gelijkenis van Het Huwelijksfeest** — “Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!” — **De Onvoltooiden Toren** gelijkenis — “Men zou de kosten moeten berekenen als hij CHRISTUS wil volgen!” (Luk. 14:28-30)

GELIJKENISSEN VAN INSTRUCTIE VOOR WARE GELOUVIGEN — **De Kandelaar** gelijkenis — “De discipelen behoren hun licht te laten schijnen!” (Matth. 5:14-16, Luk. 8:16, 11:33-36) — **De Barmhartige Samaritaan** gelijkenis — “Beantwoordt de vraag wie onze naaste is!” (Luk. 10:30-37) — **De Drie Broden** gelijkenis — Dit duidt op het effect van opringerigheid in het gebed!” (Luk. 11:5-10) — **De Weduwe en de Onrechtvaardige Rechter** gelijkenis — “Het resultaat van volharding in het gebed!” (Luk. 18:1-8) — **De Heer des Huizes** gelijkenis **Brengt Nieuwe en Oude Schatten Voort** — “Gevarieerde methoden met betrekking tot het onderwijzen van de waarheid!” (Matth. 13:52)

GELIJKENIS — **De Zaaier** gelijkenis — “Beeldt uit dat het Woord van Christus op vier soorten hoorders neervalt!” (Matth. 13:3-23) — “Ten eerste is het Zaad het Woord van GOD!” (Luk. 8:11) — Jezus zaait het Woord. Bij degenen die het Woord in hun hart niet verstaan, neemt de duivel het weg! — Degenen die in steenachtige plaatsen horen, hebben geen wortel wanneer zij vanwege het Woord door verdrukking of vervolging geërgerd worden, dezen vallen weg!” — “Degenen die tussen de doornen horen, openbaart dat de zorgen van het leven, het Woord verstikken!” (Matth. 13:21-22) — “En hij die het Woord in goede aarde ontvangt, zijn degenen die goede vruchten voortbrengen!” — “**Zij horen het Woord en verstaan het en sommigen brengen zelfs een honderdvoud voort; dit zijn de kinderen van de Heer!**” (Matth. 13:23) — “Dit openbaart dat er in ons tijdperk een grote oogst over ons is!” . . . “Gezegend zijn zij, die het Woord horen en bewaren!” (Luk. 11:28) — “Zie, zegt de Heer, Ik heb hen een open deur beloofd — zelfs nu!” (Openb. 3:8) — “Gelijkenissen zijn niet voor iedereen, maar voor degenen die van een mysterie houden en Zijn Woord ijverig doorzoeken!” — “Hoewel we niet alle gelijkenissen vermeld hebben, deden we tot uw onderzoek en voordeel een enorme lijst!”