

## DE BRUID MAAKT ZICH GEREED – DEEL 2



Alle beloften van de HERE zijn waarachtig, en laat de satan deze beloften niet wegroven! Rom. 9:11 "Want toen de kinderen" - en niemand kon zo over de uitverkiezing spreken als de apostel Paulus dit heeft gedaan - "Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan - opdat het verkiezend voornemen (der uitverkiezing) GODS zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat HIJ riep." - De uitverkiezing is bij al deze dingen betrokken. Waarom bent u niet - en dat aangaande sommige mensen hier vanavond - de Hebreëen van de olijboom die tevoorschijn kwamen. Waarom zijn wij heidenen en waarom zijn zij Hebreëen? En waarom zijn andere mensen wat zij zijn en waarom zijn wij wat wij zijn? Omdat GOD deze dingen doormiddel van de uitverkiezing doet! "Maar op grond daarvan, dat HIJ riep - werd tot haar gezegd; De oudste zal de jongste dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat Jakob heb IK lief gehad, maar Esau heb IK gehaat." - "Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij GOD? Volstrekt niet!" - Vers 16 "Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van GOD die ZICH ontfermt!" - Vers 18. "HIJ ontfermt ZICH dus over wie HIJ wil en HIJ verhardt wie HIJ wil." - Vers 20. "Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij GOD zoudt tegenspreken? Zal

het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen; Waarom hebt GIJ mij zo gemaakt?" Zou u tegen GOD kunnen zeggen; Waarom hebt GIJ mij een heiden gemaakt en niet als een Jood? En waarom hebt GIJ mij een Jood gemaakt en niet als een heiden? "Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?" - Ziet u, GOD heeft Zijn bepaalde wegen in alles wat HIJ doet! Vers 27. "En Jesaja roept over Israël uit; Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden; Want wat HIJ gesproken heeft, zal de HERE doen op de aarde, volledig en snel. En gelijk Jesaja tevoren gezegd had; Indien de HERE Zebaoth ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn." Hoevelen van u weten dat? HIJ had Abraham op de heuvel gesteld! - Ik geloof dat HIJ het uitverkoren zaad binnen zal brengen. En ik geloof dat het uitverkoren zaad - en dat naar hun grootste vermogen - als de Uitverkorenen gekend zullen zijn, want zij zullen het gehele WOORD van GOD geloven en zij zullen overeenkomstig het WOORD van GOD leven en zij zullen alles geloven wat in de Bijbel staat vermeld. En dit ook als ze het niet begrijpen. En dat is een bepaald iets wat de HERE aan een ieder van ons heeft gegeven, en dat is in ons hart verborgen. En het onverbeterlijke zaad zal niet tot GOD terugkeren. Dit zijn de dwaze maagden niet, die tijdens de grote verdrukking terug zullen keren. En dezen hebben ook niets uit te staan met de wijze maagden, de Bruid, of de dwaze maagden die door de grote verdrukking heen zullen gaan. En ze hebben ook niets uit te staan met de Hebreëen. En het lijkt erop alsof GOD hen zal kastijden, maar ze zullen niet tot de HERE komen. Maar de waarachtige kinderen des HEREN, zullen door de kastijding tot de HERE komen. Maar het onverbeterlijke zaad zal niets Bij de HERE kunnen bereiken. En in dit opzicht zal ik u een Schriftgedeelte geven. Hebr. 12:8. "Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen van GOD!" Ziet u, vaak komen de mensen door correctie tot de HERE, en ze hebben de HERE lief met hun gehele hart. Maar hier spreken wij over de geestelijke dingen. En dan is daar het onverbeterlijke of verderfelijke zaad. En daar is het waar de uitverkiezing tevoorschijn komt. Het lijkt erop of Esau verderfelijk was, want er was niets met hem aan te vangen. Maar zelfs in deze dingen haalt de HERE dingen naar voren, die wij niet kunnen zien. Kijk naar de opstandige Kaïn, hij wilde de HERE niet gehoorzamen. En hij zei de HERE rechtstreeks in Zijn aangezicht dat hij HEM niet zou dienen. En hij zei tegen de HERE, dat hij HEM niet door het geloof zou gehoorzamen. En toen keerde hij zich om en vermoordde het beloofde zaad der uitverkiezing - Abel. En GOD verwekte toen een andere, doormiddel van Seth. - En zo zien wij dat de draak dat rechtvaardige zaad heeft willen verslinden. En nu zien wij allemaal, waar de uitverkiezing tevoorschijn komt. En ik geloof dat die Uitverkoren groep tot de HERE zal komen. Wij spreken hier in verband met Hebr. 12:8 niet over het fysieke, en dat aangaande hetgene waar ik zojuist over gesproken heb - want op het fysieke komt het hier niet op aan. Want in dit opzicht is er vergeving. Want hier kan het kind niets aan doen. En GOD zal een kind vergeven dat zulk een vader of zo iets dergelijks heeft gehad. Want hij weet niets van deze dingen af. En GOD is genadig. En ik weet hoe het Oude Testament over deze dingen spreekt, en dat was nogal hard. Maar onder de genade is dit nu een ander iets. Wij spreken nu over het religieuze - het slangenzaad - de boze zoals hij in de Bijbel wordt genoemd. De zoon van de boze. En vanavond zullen wij het over deze dingen hebben. En aangaande de uitverkiezing - dit is niet alleen de Bruid van JEZUS CHRISTUS, de uitverkorenen. Maar hier zijn de wijze maagden en de dwaze maagden ook bij inbegrepen, en dat zijn zij, die door de grote verdrukking heen zullen gaan. En dit loopt ook als een regenboog uit op de Hebreëen, die zeer geliefd zijn door de HERE. De 144.000 uit Openb.7 En dezen en de broeders zijn daar bij inbegrepen, enz. GOD weet wat HIJ doet! Er zal een grote oogst uit de grote verdrukking tevoorschijn komen. Efez. 1:4-5 HIJ heeft ons immers in HEM uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. In liefde heeft HIJ ons tevoren er toe bestemd als zonen van HEM te worden aangenomen door JEZUS CHRISTUS, naar het welbehagen van Zijn wil!" Wij zijn uitverkozen. Wij waren voor de grondlegging der wereld gekend. HIJ weet alles over onze komst en over ons heengaan. HIJ weet hoe de dingen zijn, aangaande de kinderen die niet op de juiste manier zijn geboren. En dat vanwege de zonden die van de ene generatie op de andere is overgegaan. HIJ heeft de mensen gevraagd om tot bekering te komen. HIJ heeft ze van te voren gewaarschuwd, zoals HIJ dat ook met betrekking van de Egyptenaren heeft gedaan. HIJ zei; "Als gij overeenkomstig Mijn WOORD wilt leven en gehoorzaam wilt zijn aan Mijn inzettingen, en als gij wilt doen wat IK u gevraagd heb om te doen, dan zal IK geen van de plagen over u doen komen, die IK op de Egyptenaren heb gelegd. Maar gij zult een schoon geweten hebben en er zal geen ziekte tot uw woonplaats naderen. En de HERE gaf hen deze beloften! En wat deed Israël? Zij braken hun beloften en werden werlds en begonnen afgoden op te richten, begonnen de afgoden te aanbidden, en toen kwamen de kwalen tevoorschijn. De zonde heeft de ziekten of kwalen in de wereld tevoorschijn gebracht. En JEZUS heeft deze kwalen aan het kruis verslagen. HIJ heeft de dood overwonnen en HIJ heeft ons door de Verlossing Leven gegeven. Door Zijn striemen zijn wij genezen geworden!" Strek u uit naar het beste, en heb geloof in uw hart en dat met hoop. GOD zal uw hart zegenen. En wij willen opgenomen worden, zoals HIJ gezegd heeft - "Klim hier heen op!" - en dat staat in Openb. 4 vermeld. Rom. 8:18-19 geeft ons ook een beeld aangaande de uitverkiezing. En de HERE hoort het gebed des geloofs. Het is niet alleen maar een gebed. Maar het is het gebed des geloofs. Dit kunt u lezen in Jac. 5. - Rom. 9:33 JEZUS was een struikelblok voor hen - "Gelijk geschreven staat: Zie, IK leg In Sion een steen des aanstoets en een rots der ergernis, en wie op HEM zijn geloof bouwt zal niet beschaamd worden." Rom. 8:18-19 "Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden." Merk op dat Paulus hier zegt dat de heerlijkheid in ons zal zijn! Herinnert u zich dat wij het er vanmorgen over gehad hebben dat de Bruid dicht in de tegenwoordigheid van de cherubs en de serafs zal zijn? De HERE zal in allen zijn! En vandaar uit komen de wijze maagden tevoorschijn en daarop zullen de anderen volgen, enz. En de 12 (stammen) zullen de aarde in het 1.000 jarig rijk regeren. En dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

gaan komen. De dingen die de HERE daar zal doen, gaan boven uw bevattingsvermogen uit – en dat aangaande de lichten en de dimensies waar wij het vanmorgen over hebben gehad. – "Vergeleken met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen GODS!" En deze bevinden zich in de vrouw die met de zon bekleed is." Rom.8:22. "Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen in barensood is!" O, wat is het vaak een strijd. En u zult daadwerkelijk tegen het oude vlees moeten optreden en de oude duivel het hoofd moeten bieden of weerstaan, want hij probeert te verhinderen dat dit tevoorschijn zal gaan komen. "En niet alleen zij, maar ook wij zelf, (wij) die de eerste vruchten hebben." – Nu, daar hebt u de eerste vruchten van de GEEST – "zuchten bij ons zelf in de verwachting van het zoonschap; de verlossing van ons lichaam." Nu, daar hebt u het zuchten en daar bevindt zich de gehele schepping die in barensood is. Dat zijn de dingen die op de aarde geschieden. Openb. 12 – en herinner u dit. In Matth. 13:30 worden 2 zaden aangetoond – de tarwe en het onkruid. En dit komt daar als 2 zaden tevoorschijn. Openb.12. "En er werd een groot wonder in de hemel gezien" – en dat is "een teken"een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren." En dat is het waar Paul over sprak en waar wij op wachten. Dat zijn de dingen die wij verwachten en waar wij voor zuchten. En daar gaat de wereld nu doorheen, en het gaat door een proces heen. Wij komen steeds dichterbij die geboorte. En wij zullen ook in de hemel, worden opgenomen, en dan zullen wij de draak zien kronkelen. En wij zullen, gaan zien, waarom de satan de opstanding en de opname probeert te verhinderen. Herinner u. in Judas – daar kwam hij tevoorschijn en Michael zei; De HERE bestraffe u!" En dat was aangaande het lichaam van Mozes – Ziet u, hij wilde niet dat de opstanding daar plaats zou vinden. En dat betekent, dat hij aan het einde van dit tijdperk allerlei dingen zal doen, om u te misleiden, en hij zal alles proberen om u van het WOORD van GOD weg te trekken. Hij zal het op zulk een manier proberen, door te zeggen dat er niet zo iets als een opname is. En hij zal naar voren brengen dat er niet zo iets als een opstanding is! Geloof het niet! De satan kwam rechtstreeks maar voren en "Michael zei; De HERE bestraffe u!" En HIJ nam hem daar vandaan en HIJ bracht hem naar de plaats waar HIJ hem wilde hebben. Nu, en daar is die vrouw met de zon bekleed, en dat is een symboliek in de hemel en dit betekent iets in de hemel. En dit toont ons dat deze vrouw daar door de hele geschiedenis is geweest, en dat sinds de hof van Eden. En van het zaad dat komende is. En dat zijn kinderen waar in dit opzicht over gesproken wordt. En in Openb.17 zien wij de goddeloze vrouw – het geheimenis Babylon – en dat is een ander zaad wat daar parallel mee loopt. Maar hier is zij aanwezig – Openb. 12 – een teken in de hemel. Nu, daar hebt u de 12 sterren op haar hoofd. Dit is een type van Israël. En dat zij met de zon bekleed is, dat toont ons de gemeente der eeuwen – heidenen en Joden. Het was Israëlitisch totdat Paulus het evangelie tot de heidenen bracht. En ik geloof, dat dit in 54 n,Chr. is gebeurd. En dan zien wij de olijfboom. De tak werd toen weggenomen en er kwam een geestelijke blindheid over hen. En door de uitverkiezing kwam de HERE op de gestelde tijd tot de heidenen. **"En in het bepaalde seizoen dat IK daarvoor uitgeroepen heb, ben IK gekomen!" En HIJ zal opnieuw op de gestelde tijd in de opname gaan komen. "IK zal opnieuw komen!" HIJ spreekt nu tot u!** En daarom, met dit kind hier is het rechtstreeks hier – de gemeente – "En er verscheen een ander wonder – "En er werd een ander teken in de hemel gezien," – ziet u, er verscheen ook een ander groot teken! – en dit rechtstreeks met de vrouw – en dat door alle tijdperken heen. "En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote draak met 7 koppen," – ziet u, perversiteit. Zeven koppen is pervers, – "en tien horens," – Boy, het was een monster – "en op zijn koppen zeven kronen." – Dat zijn 7-opeen volgende wereldse koninkrijken, van Egypte tot Rome tot het Pausdom. Daar hebt u het rechtstreeks. En van Egypte tot op waar wij ons van daag bevinden, maakt tezamen 7 kronen, en deze stond voor de vrouw. En dat betekent dat het zaad der vrouw, en dat sinds het begin, daar aanwezig is geweest. En al deze koninkrijken hebben druk op het zaad der vrouw uitgeoefend. En ze hebben geprobeerd, om het zaad der vrouw niet tevoorschijn te laten komen. En ze zijn vervolgd geworden en ze zijn voor de leeuwen geworpen en ze zijn vermoord geworden. Al deze koninkrijken zijn tegen hen geweest. En nu komen wij tot de Bruid aan het einde van dit tijdperk – en er is een grote strijd aan de gang. Maar deze keer zal het iets groots gaan zijn en het zal anders zijn. En ze is er aan toe om iets te gaan doen wat zij nog nooit eerder in de geschiedenis heeft gedaan. Zij zal het mannelijk wezen baren, en daarom is zij in barensood. Herinner u de 12 sterren en het met de zon bekleed zijn. En de maan is de gemeente Israël en de gemeente uit de heidenen. En dit geeft ons een beeld van de gemeente door alle eeuwen heen, en dat door alle dispensaties of bedelingen heen – en dat tot aan de maan onder haar voeten. En de maan onder haar voeten betekent dat zij zich in de hemelen (hemelse gewesten) bevindt en dat zij zich ter zelfder tijd toch op de aarde bevindt, maar zij is met de HEER in de hemelde gewesten gezet en. En de maan is daar een openbaring van de zon. En het Oude Testament is van de Hebreeën tot ons gebracht. En dit wordt hier perfect aangetoond. En dan hebben we de vrouw uit Openb. 17 met de gouden beker in haar hand. Zij was getooid met juwelen en alle rijkdommen der aarde – het geheimenis Babylon – de moeder der hoeren, enz. Daar hebt u de andere vrouw, en haar zaad is het zaad van de draak. Zij staat daar gereed, om de aarde te verleden en om het merkteken te geven – Openb. 13. En hier zien we ook iets anders. Ze zijn in bittere doodstrijd gewikkeld. En ze zijn tegen elkander geweest, en dat sinds de valse kerk is opgestaan. En door de hele geschiedenis heen, heeft zij de ware gemeente vervolgd. En daar was de kleine Abel die zei; "Ik doe wat GIJ wilt, HERE" – Hij zei; "Ik doe wat GIJ wilt en ik zal het juiste offer brengen, want ik geloof daadwerkelijk dat ik de HERE des hemels moet gehoorzamen." En hier is Kaïn, en daar hebt u de andere religie. Hij zei; "Ik zal niet doen wat GOD zegt, ik zal het niet doen, want ik heb mijn eigen religie, ik wil de religie – ik geloof in GOD – naar ik zal het op mijn eigen manier doen!" En de HERE kwam tot hem en probeerde hem op alle mogelijke manieren te helpen. Maar hij wilde niet luisteren, want hij was opstandig. En daar hebt u de andere kerk. Ziet u, daar hebt u de 2 zaden, ze zijn daar rechtstreeks aanwezig. En rechtstreeks vanaf het begin in Eden vermoordde hij Abel. En GOD stelde een merkteken aan Kaïn en Kaïn vluchtte toen van het aangezicht des HEREN weg. En toen kwam Nimrod met de oude mysteriën tevoorschijn. Hier hebben wij de vrouw met de zon bekleed. Hier wordt haar schoonheid aangetoond, en dat? in alles wat zij gedaan heeft. En hoe GODS hand in de grote verdrukking ook over haar zal zijn. En hoe GOD haar heeft omvangen en haar geholpen, en door de kracht van de profeten heeft HIJ haar actueel omvangen en geholpen. En dan zien wij die andere vrouw in Openb. 17. Zij is hier op hetzelfde beest gezeten – de rode draak. En deze draak heeft daar – 7 koppen met kronen – 10 horens met kronen daarop. En zij berijdt het beest – het beest van Rome. En daar is het scharlaken, ook aanwezig, en het Communisme – En al deze dingen zullen één dezer dagen met elkander vermengd worden. Zeven koninkrijken van Egypte tot Rome. Al deze 7 koninkrijken hebben haar niet kunnen tegen houden – de vrouw met de zon bekleed. En dan zien wij de kronen – de kronen waren daar aanwezig omdat dit de wereldgeschiedenis aangaande de 7 koppen uitbeelddt. Maar de 10 horens zijn daar nog niet gekroond! Hebt u dat opgemerkt? Ik heb het opgemerkt. En ik zei – nou wacht! Hier zijn de 7 kronen, maar – dit zijn de 7 wereldmachten. En deze rijken zijn door de wereldgeschiedenis heen tevoorschijn gekomen. Maar hier hebt u het einde van dit tijdperk. En hier hebt u deze 10 horens. En zij zullen nog gekroond gaan worden. Ze zijn zelfs – nog niet gekroond, terwijl hij met de vervolgingen begint. Maar hoe dan ook, het antichristelijke systeem begint tevoorschijn te komen. Hier wordt ons aangetoond, dat de oude geschiedenis hierbij betrokken is geworden, en dit toont ons het einde der tijden. Dit hier is zeer profetisch. Wij betreden hier een andere dimensie. Wij beginnen de toekomst binnen te gaan. Wij gaan verder in de toekomst met de vrouw die met de zon is bekleed. Nu, herinner u de 2 zaden. En dan vers 4 het 2de gedeelte. "En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden." Hij wilde het kind doden! – "En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd – naar GOD en Zijn troon." Nu,

sommige mensen zeggen: "Was dit JEZUS niet op die tijd? Wel, dit kan daar waarschijnlijk een beeld van zijn; maar dit heeft met de toekomst te maken. Dit is definitief profetie. Want wij weten dat JEZUS niet ontsnapte! Zijn ouders waren een poosje met JEZUS naar Egypte gevlucht. Toen achtervolgde de oude draak HEM. Nee, HIJ werd niet opgenomen, maar HIJ werd met de dood geconfronteerd, HIJ stierf aan het kruis en later is HIJ tot GOD opgevaren! Hier wordt een bepaalde groep voorzeggd. En buiten dit, er wordt gezegd dat het mannelijk kind werd weggevoerd, maar haar zaad, een gedeelte van het zaad, bleef achter. Nu, daar hebt u uw dwaze maagden. En dit is precies zo geweldig beschreven als in Matth. 25. En in Openb. 14 wordt een andere groep vermeld en in Openb. 7 wordt weer een andere groep vermeld. En, u ziet deze groepen hier zo prachtig geformeerd. En het mannelijk wezen "werd voor Zijn troon weggevoerd. En in Openb. 4 ziet u de troon. En Johannes typeerde de opname van de gemeente. Vers 6. "En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door GOD bereid, opdat zij daar twaalfhonderd en zestig dagen onderhouden zou worden." Dit is 3½ jaar, en ieder jaar bestaat uit 360 dagen. Er wordt aangetoond dat de draak dichter in de buurt van de aarde terecht zal komen. En sedert de tijd dat de satan uit de hemel werd geworpen hebben er verscheidene uitwerpingen aangaande hem plaatsgevonden. En zijn engelen staan over de koninkrijken van deze aarde. En deze engelen geven de demonische machten hun – bevelen en dezen maken dat de mensen datgene doen, wat zij doen. Maar de meeste engelen van hem hebben bemoeienis met de koninkrijken, en de verschillende dingen die wij op de aarde hebben gezien, zoals de 7 koninkrijken die op de aarde tevoorschijn zijn gekomen. Vers 9 "En de grote draak werd uitgeworpen, de oude – slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt." Nu, een poosje geleden, en dat in de prediking, heeft de HERE niet gezegd en dat overeenkomstig de Schriften, dat de gehele wereld tijdens ons verblijf hier niet behouden zou worden? Maar dat wij zouden moeten getuigen, en whoop. – En deze groep bevindt zich in de vrouw met de zon bekleed – het mannelijk kind. En haar zaad blijft ook in de grote verdrukking achter, en de draak zal dat zaad ook vervolgen. Maar wij zijn de groep die er uitgenomen is, de groep die GOD heeft geroepen en uitverkoren, en zij zullen opgenomen worden. Maar wat ons betreft, wij zullen tegen hen moeten getuigen. Want velen van hen zullen door de grote verdrukking heengaan. Maar hier staat; "De satan die de gehele wereld verleidt, maar dit is uitgezonderd wiens namen geschreven staan in het Boek des levens!" Hij zal ze allemaal verleiden. "Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen net hem!" En dan gaat het verder net vers 10; "En Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen; Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze GOD en de macht van Zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze GOD, is nedergeworpen. "Die duivel die klaagt u dag en nacht aan! En uiteindelijk werd hij uitgeworpen. Nu, luister, want er had namelijk iets plaatsgevonden – "En zij baarde een zoon" – dit is opnieuw vers 5 – "een mannelijk wezen, dat alle heidenen of naties zal hoeden met een ijzeren staf en haar kind werd plotseling weggevoerd naar GOD en Zijn troon." En dat was toen de satan werd uitgeworpen. Vers 12. "Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de inwoners van de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft." En hier staat "En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt buiten "het gezicht van de slang." En dit grote krachtige beest van Rome achtervolgde hen daar. En dan wordt hier de tijd gegeven. "Een tijd en tijden en een halve tijd!" Nu, luister, vers 17 toont u het andere gedeelte van het zaad. "En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht" – dat zijn de dwaze maagden – "die de geboden van GOD bewaren en het 'getuigenis van JEZUS CHRISTUS hebben!" Nu, daar hebt u het. Het is zo duidelijk als het naar kan zijn. Het mannelijk kind wordt opgenomen. Het overige van haar zaad wordt achtergelaten, en de draak is razend. Hoofdst. 13 "En ik stond op het zand der zee, en ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en zeven koppen en op zijn horens tien kronen." – Hij is nu gekroond. Eerst bevonden de kronen zich alleen op de 7 koppen, maar toen waren er geen kronen op de horens aanwezig Want deze komen in het laatste uur tevoorschijn met het beest. – "En op zijn koppen namen van godslastering." En daar hebt u het! Zo spoedig als het mannelijk wezen wordt weggevoerd, dan zien wij dat de 10 horens van de draak gekroond zijn. De anti christ – de achtste kop, is aan de macht gekomen. Daar hebt u het. Het mannelijk wezen is verdwenen, en hij vervolgt de rest van het zaad dat zijn de dwaze maagden. De 144.000 Joden uit Openb. 7 worden verzegeld. Ze worden door GOD verzegeld en beschermd. De grote verdrukking is dan ingegaan. De grote oordelen komen op de aarde tevoorschijn, en het bloed zal dan in alle richtingen vloeien, en hij zal een merkteken uitgeven. Dit staat in vers 16. "En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd." "En zijn getal is 666, en het is een getal van een mens!" Daar komt het monster tevoorschijn. JEZUS is de Waarachtige CHRISTUS. JEZUS is het die de groep het mannelijk wezen zal wegvoeren. Het zaad van de vrouw was zwak, en zij was verzwakt, en vluchtte. En het zaad kwam in de woestijn terecht. Nu is de draak gekroond. De anti-christ komt aan de macht, omdat de 10 kronen zich nu op zijn hoofd bevinden. En dat was hetgene wat Daniël zag. Maar toen Daniël hem zag, toen bevonden er zich nog geen kronen op zijn koppen. "Maar rechtstreeks hier, is hij gekroond. Nu, uit dit perverse beest met de 7 koppen en de 10 kronen, waar hij mee gekroond is; daar komen lasteringen uit tevoorschijn. (vers 5) "En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen." Vers 4. "En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende; Wie is aan het beest gelijk? En; Wie kan er oorlog tegen voeren?" Vers 6. "En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen GOD, om Zijn NAAM te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen." Ziet u, het mannelijk wezen is dan reeds opgenomen en woont in de hemel bij de HERE. De duivel bevindt zich hier in deze macht van het beest, en hij lastert hen die in de hemel wonen. En in zijn toorn zal hij diegenen die achtergebleven zijn gaan – vervolgen – en de rest van de dwaze maagden zal dan in de woestijn vluchten. En dan zal het merkteken worden gegeven. Maar als u hoofdst. 12 leest, dan vermengt u zich rechtstreeks, met de tijd waar het mannelijk wezen wordt opgenomen – dan zal het zaad de woestijn in vluchten. De koningen van het Oosten zijn zich aan het gereedmaken. En wij hebben gezien wat er kortgeleden in het Midden-Oosten heeft plaatsgevonden. Deze dingen zijn in de Bijbel voorzeggd. En er zullen daar nog meer dingen gaan plaatsvinden. De geboorte weëen van die vrouw zullen gaan plaatsvinden. Salomo heeft over dezelfde dingen gesproken die wij in Openb. 12 kunnen lezen. In Ps. 45 wordt ook, hetzelfde naar voren gebracht. **Hooglied 6:10. "Wie is zij, die opgaat als de dageraad, schoon als de blanke maan, stralend als de gloeiende zon, geducht als een leger net banieren.** Salomo sprak 'hier over de gemeente, en zij is bekleed met de zon en schoon als de blanke maan, en als een leger tot de geestelijke strijd toegerust – tegen de boze machten op de aarde. En dat is met de maan die daar aanwezig is en het licht van de zon reflecteert, en zij zal verdwenen zijn. "En op haar hoofd een kroon van 12 sterren!" Dit symbool spreekt over de gemeente en over Israël, en over de Bruid. Dit werd gezien in de droom van Jozef, en dit aangaande de zon, de maan, en de sterren, en zij knielden daar uit respect voor hem. En in dit opzicht was hij symbolisch aangaande CHRISTUS. (Gen. 37:9) Hier hebben de sterren betrekking op de opzieners van de stammen van Israël. En de sterren spreken ook aangaande de leiders in de gemeente. Dit kunnen wij zien in Openb. 1:20. De 12 sterren staan in verband met de 12 apostelen van het LAM (Openb. 21:14) De 12 poorten. En JEZUS heeft de apostelen, in verband met Israël, beloofd dat zij op tronen gezeten zouden zijn, en dat zij de 12 stammen van Israël zouden oordelen. (Matth. 19:28) En in Openb. 4 zien we ook de 24 oudsten, en dezen hebben ook met deze dingen uit te staan. Openb. 12:4. **"En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden!"** – En dit is belangrijk voor een ieder die hier vandaag aanwezig is. De draak stond voor de vrouw om het kind te verslinden dat geboren zou worden, (dat is haar zaad) en dat vanaf Eden – Gen. 3:15. En nu is JEZUS bezig om een groep aangaande het



mannelijk wezen te vormen. Een groep waarachtige overwinnaars. En zij zullen de naties met een ijzeren staf hoeden. Openb. 2:27-28. En dit is een kritiek punt, want de satan probeert alles wat hij maar kan om te verhinderen dat deze groep tevoorschijn zal gaan komen. De satan zal proberen om de mensen een compromis te laten sluiten. Br. Frisby vertelt hier over een wilde kat in het nationale park Everglades in Florida. Deze wilde kat was hongerig en hapte naar een bepaald soort slang, en deze slang was niet giftig. Maar deze slang had een ander verdedigingsmiddel. En toen de wilde kat aanviel, gaf hij een soort parfumachtige geur af. En deze parfumachtige geur trof de wilde kat. En toen de wilde kat hierdoor getroffen werd, toen begon hij met de slang te spelen. En hij bekoorde of charmeerde die wilde kat. En zo is Eva in de hof ook door de slang gecharmeerd geworden. En dit is niet door een slang, zoals wij die kennen, geschied, want deze slang was een recht opgaand wezen. En gelijk als bij die wilde kat en die slang, zo zal de satan met een krachtige dwaling tevoorschijn komen. De kat kwam in een dwaaling of waan terecht, – en hij dacht dat de slang zijn beste vriend was. En er zal een sterke dwaling door toedoen van die oude slang gaan komen. En waarom gaat dit gebeuren? Omdat zij de waarheid niet geloofd hebben. Die oude draak, die oude duivel, die oude charmeur, hij kon charmeren of bekoren. Hij charmeerde de mensen en zij hebben JEZUS toen gedood. Hij bekoorde hen, en toen hebben zij hun beste Vriend gedood. En dan zullen ze zeggen; "Vanwaar hebt GIJ die littekens?" En dan zal HIJ zeggen: "Die heb IK gekregen in het huis van Mijn vrienden!" De belofte van de heerschappij aangaande de naties werd in het verleden aan de overwinnaars van de kerk van Izebel gegeven. Dat was het 4de gemeente tijdperk Thyatira. En HIJ had hen beloofd dat zij zouden heersen, als zij de dingen daar zouden overwinnen. En op die tijd hebben diegenen die HIJ daarvoor uitverkoren had, overwonnen. Dit was de gemeente die Izebel had gezocht, om daar de dienstknechten van GOD te verleiden, zodat zij geestelijk en fysiek, overspel of hoererij zouden bedrijven. En dat is Openb. 17 en 18. En dit om een verbond met de wereld te sluiten, en om gelijk de wereld te worden, en GOD ook op dezelfde tijd te hebben! Maar dit zal niet werken. Dit is aangaande het compromis. De Joden bleven zich aan hun religie vasthouden, en ze zeiden: "Wij hebben Abraham en wij hebben Mozes, en wij hebben de bediening van JEZUS niet nodig!" En zij bleven zich daar rechtstreeks aan vasthouden, en zij wilden deze dingen niet loslaten, en zodoende werden zij door een krachtige dwaling overweldig. En toen deden zij de dingen waarvan vermeld staat dat zij die moesten doen. Deze dingen staan in verband met Openb. 2:20. Het mannelijk wezen werd in de hemel opgenomen. En het zaad – de dwaze maagden – In Openb. 12:5 werd het mannelijk wezen geboren en opgenomen naar de hemel. En in vers 17 wordt ons de rest van haar zaad aangetoond. Dat was de reist van het zaad dat later kwam. En zij, werden in de wildernis verdreven! En dat zijn de heiligen uit de grote verdrukking!

Neal Frisby