

"GOD IS GODDELIJKE LIEFDE!"

In dit tijdperk van achterklappers, jaloezie en haat, hetwelk zich in de lucht bevinden, is alleen een boodschap zoals deze, een tegengif tegen deze dingen en dat is GODDELIJKE LIEFDE! Hoevelen van u weten dit? En dit is omdat de Christenen met een uitdaging te maken krijgen, zoals dit nog niet eerder het geval is geweest. Want het lijkt erop alsof alle putten der hel geopend zijn geworden. En alle religieuze geesten die CHRISTUS zelfs niet kennen worden op hen losgelaten. En daarnaast de goddeloze wereld en de dingen die in dat opzicht plaatsvinden. En onze kinderen vandaag aan de dag, zonder GODDELIJKE LIEFDE en een groot geloof in hun harten zullen het niet maken. En daarom zullen we deze dingen voor hen moeten prediken, zodat de satan het onkruid der haat niet in hen kan planten. Laten wij de Goddelijke Liefde in hun harten planten, zodat het kan groeien. Misschien zullen ze niet altijd perfect zijn, maar dan zullen ze het hebben, om op terug te vallen, wanneer ze dat nodig hebben in een moeilijke tijd, zodat ze er doorheen kunnen komen. En daarom, God is GODDELIJKE LIEFDE! Hoevelen van u weten dat? We prediken vaak over de tweede komst des Heeren, en we prediken over wereldwijde gebeurtenissen en profetieën en dit soort dingen meer. Maar op bepaalde tijden komt De Heere met een boodschap over de GODDELIJKE LIEFDE. En dit zou dikwijls in de gemeente gepredikt moeten worden. In een klein Schriftgedeelte staat vermeld, "Wie niet liefheeft kent God niet!" Hoevelen van u weten dit? Dat Schriftgedeelte is daar

rechtstreeks vermeld. Vaak prediken we over diegenen, die de Heilige Geest hebben, en als ze het Woord niet bezitten, enz... Maar ten opzichte van dit Schriftgedeelte, worden de dingen kort gehouden. En dit heeft meer, dan iets anders, met de kinderen Gods te maken; want hier worden ze namelijk aan of door gekend. **"WIE NIET LIEFHEEFT, KENT GOD NIET, WANT GOD IS LIEFDE!"** (1Joh. 4:8) Wie is God? Daarom is de Heilige Geest het fundament, aangaande alle dingen. Amen! In De Heere Jezus Christus. De GODDELIJKE LIEFDE bevordert de genezing voor het lichaam; het produceert kalmte in de tijd van angst, en als men door nervositeit overmand begint te worden. Als u kunt vertrouwen op de substantie die GODDELIJKE LIEFDE wordt genoemd, dan zal het gelijk een tegengif werken. En dan zal God Zijn Goddelijke Vrede aan u geven! Hoevelen van u luisteren nog steeds? Er is een ongewoon, of ongebruikelijk verstaan, en kracht in de GODDELIJKE LIEFDE! Ook in grote schulden. Probeer u dat maar eens op bepaalde keren! Het is daar aanwezig. Ik heb dit geschreven toen De Heilige Geest over mij kwam! **Vandaag aan de dag zijn de mensen druk met het zoeken van genezing, de Heilige Geest, gaven, voorspoed en leiding, hetwelk goed is; al deze dingen zijn goed. Maar ze vergeten om naar GODDELIJKE LIEFDE te zoeken!** Hoevelen weten dit? Vandaag aan de dag, zijn er veel mensen die beginnen te roddelen, en ze zoeken naar dingen waardoor het ongelof gevoed wordt. Nu, als u naar dingen zoekt die uw ongelof voeden, dan zult u in dit opzicht genoeg vinden, en het is een kwelling. Hoevelen van u, weten dit. Maar als u naar iets zoekt, zoek dan naar Wijsheid en GODDELIJKE LIEFDE! En als u naar wijsheid en GODDELIJKE LIEFDE zoekt, dan zult u met kracht en geloof tevoorschijn komen. Maar als u zoekt naar geroddel en andere dingen en de haat van de wereld, dan zult u met ongelof tevoorschijn komen. "En hierin bevindt zich een kwelling, zegt De Heere!" Er is een kwelling in deze dingen. En daarom herinner u deze dingen! Maar in GODDELIJKE LIEFDE is geen kwelling aanwezig, en geen vrees. Het is een gezegend iets, en het is een moeilijk iets, om daadwerkelijk te verstaan. Aan de ene kant is het eenvoudig, en aan de andere kant is het zeer moeilijk voor de mensen om deze dingen door de GODDELIJKE LIEFDE te verstaan! Ze zeggen, GODDELIJKE LIEFDE bestaat niet exact in woorden, hoevelen weten dit? In woorden of soms door daden of handelingen. GODDELIJKE LIEFDE heeft meer te maken met de manier waarop CHRISTUS de dingen deed. DE GODDELIJKE LIEFDE doet de wetten of verordeningen van de gemeente niet aan de kant, en het eigent zich ook geen eigengerechtig handelen toe. Het is daar nog steeds aanwezig! DE GODDELIJKE LIEFDE IN JEZUS, is iets om acht op te geven. Aan de ene kant sprak Hij een groot oordeel uit over de mensen, en aan de andere kant was daar de Grote GODDELIJKE LIEFDE aanwezig. Maar wat u zult moeten verstaan is dit: De Bijbel zegt, Dat God - Emmanuel - in het vlees onder de mensen neerdaalde! En wat is Hij, niet met veel haat geconfronteerd geworden, het was met een mes te snijden, het was duidelijk zichtbaar. En alle haat met betrekking tot de religieuze leiders van Zijn dagen, en Hij wandelde tussen deze dingen door. God was een mens geworden. En nadat Hij, iedere dag, door zoveel dingen was heengegaan, en wel aan de linker en aan de rechterkant, en dat tenopzichte van wat Hij geschapen had. En dat is iets om acht op te slaan! Maar wat was het wat Hij bezat? Hij, bezat GODDELIJKE LIEFDE, en zodoende is Hij door deze dingen heengegaan, want anders had Hij Zijn weg in dit opzicht niet kunnen voleindigen. De satan zou hem anders in de val hebben laten lopen! Maar vanuit de GODDELIJKE LIEFDE was Jezus bij machte om rechtstreeks midden tussen de haat door te gaan! Hoevelen weten dit? En de GODDELIJKE LIEFDE die in Hem was, sneed deze dingen, gelijk een zwaard. En Hij kon al deze haat doorstaan, omdat Hij een bepaalde groep op het oog had. Dat waren de weinigen, die voor Hem, voorbestemd waren, om te komen, en om binnengebracht te worden. Dat waren de Hebreëen van die tijd, en later tenopzichte van de heidenen. En omdat Hij hen lief had, leerde Hij hen lief te hebben, en dit temeer aangaande de GODDELIJKE LIEFDE die in Hem was; en dit met betrekking tot de weinigen, die Hij zou verkrijgen; en daarom betekende een 90% haat niets voor Hem. Hij zocht de goeden. En zo is het vandaag ook. En daarom zult u zeer voorzichtig moeten zijn, want de satan is zeer geraffineerd, en dat is de wereld ook. Ze zullen u tot argumenteren aanzetten, zodat er beroeringen ontstaan. En dan zal de haat gaan groeien of aanwakkeren. En uiteindelijk zult u dan net zoals hen handelen met betrekking tot het argumenteren en twisten. Maar herinner u de weinigen waar God u heen gezonden heeft om tegen te getuigen. Herinner u dat daar ook mensen zijn die een open hart hebben. Misschien zal het er een op de honderd zijn, die dat getuigenis wil aanvaarden. Maar ze zullen het niet allemaal aanvaarden. En daarom was er waarschijnlijk nog geen een op de honderd Farizeeën, die in Jezus geloofde. Maar werd Hij door deze dingen gestopt? Verdween Zijn GODDELIJKE LIEFDE door deze dingen? Nee! Hij bezat deze GODDELIJKE LIEFDE nog steeds aan het kruis, want Hij zei, "Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!" En dat is GODDELIJKE LIEFDE! Misschien zal het er maar één op de honderd zijn, die geloven zal, als u deze dingen vertelt. Maar velen keren zouden ze u als vals kunnen betitelen, want dat hebben ze ook tenopzichte van Jezus gedaan. Ze zouden van alles over u kunnen zeggen! En vandaag aan de dag gebeuren dezelfde dingen onder mensen die zich voor Christenen uitgeven. Maar herinner u, dat Jezus het Woord absoluut kende, en buiten deze dingen om, al diegenen die Zijn aanklagers waren, en die Hem door haat aan het kruis hebben genageld, ziet u, het was haat en jaloezie, waardoor Hij aan het kruis werd genageld. Daarom werd Hij daar gedood. Maar Zijn GODDELIJKE LIEFDE deed iedereen verrijzen. Hoevelen van u, weten dit? daarom faalde de haat actueel, en werd de GODDELIJKE LIEFDE bevorderd, zegt De Heere! Dat is de manier waarop het behoort te zijn. Een waarachtig kind van God zal door alle moeilijkheden, twisten en haat, waar men mee te maken krijgt, als u zich standvastig aan het Woord van God vasthoudt, en als u die GODDELIJKE LIEFDE aandoet, en als u door testen en beproevingen heen gaat, dan zal er alleen maar meer liefde voor God worden geproduceerd, want God is LIEFDE! Glorie Halleluja! En herinner u, dat uw gebeden, zich in gouden schalen bevinden. De belangrijke gebeden voor De Heere! (Openb. 5:8 en Openb. 8:3) Het is de Zalving en het bewijs. Maar herinner u dit, zo zal het ook met betrekking tot de GODDELIJKE LIEFDE, die met deze gebeden in verband staan, zijn. Er is een bewijs of zekerheid mee verbonden. Want de GODDELIJKE LIEFDE is het bewijs aangaande de volgelingen van de HEERE JEZUS CHRISTUS! Hoevelen geloven dit daadwerkelijk met hun gehele hart? Dit is volgens de Schriften. Niemand kan zich van deze dingen afwenden. En de apostel Johannes heeft in dit opzicht een groot werk met betrekking tot de Bijbel verricht. Hij

was een van de apostelen, die deze dingen daadwerkelijk naar voren heeft gebracht. Nu, het fundament voor verlossing, de gaven en de HEILIGE GEEST is GODDELIJKE LIEFDE! Paulus zegt, dat u dan nimmer verkeerd uit zult komen. Herinner u, diegenen in de Bijbel, die gaven hadden, maar zonder de GODDELIJKE LIEFDE zouden ze God uiteindelijk verliezen. U zult een soort zegel, een verbintenis moeten hebben, die daar aanwezig is. In feite was het eerste gemeente-tijdperk, het fundamentele gemeente-tijdperk, het tijdperk van Efeze. Dat was het waarachtige fundament van de 7 gemeentetijdperken, de apostel Paulus en alle apostelen, en hij Paulus, kwam aan het einde, om de boodschap voor de gemeente te brengen. En luister daar, rechtstreeks; het apostolische tijdperk in Openb. 2. En Jezus brengt nadrukkelijk naar voren, dat het fundamentele gemeentetijdperk, op de kracht van De Heere, op GODDELIJKE LIEFDE was gebouwd. En dit heeft De Heere naar voren gebracht. En daar was het, waar ze verkeerd zijn gegaan. U herinnert zich, dat Hij heeft gezegd, "Bekeer u, en keert terug tot uw eerste LIEFDE!" En vandaag aan de dag, is het precies hetzelfde. Als de gemeente het fundament der LIEFDE in hun Christendom kwijtraaken, dan zal er zoals tevoren een afval, waar we over gesproken hebben, plaatsvinden. Ze zullen afvallen van het geloof, want er is geen band die hen tezamen bindt. En zo is het vandaag aan de dag ook. En soms ziet u de gaven en soms ziet u deze dingen in de kerken. Maar als de kerk het fundament, zoals dit eenmaal in Efeze was, kwijtraakt, en De Heere dreigde in dit opzicht zelfs dat Hij de kandelaar zou wegnemen. En hierdoor werd aangetoond dat alles op het fundament van de GODDELIJKE LIEFDE WAS GEBOUWD, en dat met de Heilige Geest. En door deze band, blijven die gaven in takt, en het Woord van God komt zodoende in een volkomen eenheid of harmonie tevoorschijn. Maar Jezus zegt, "Zonder de LIEFDE zal ik uw kandelaar wegnemen!" En in dit opzicht maakt het geen verschil, of er wel of geen gaven aanwezig zijn. En op die tijd heeft Hij hen met betrekking tot die dingen bedreigd. En daar heeft Hij met nadruk naar voren gebracht, dat de GODDELIJKE LIEFDE het fundament van de gemeente is, en aan het einde zal dit ook zo zijn met de HEILIGE GEEST. En aan het einde van dit tijdperk zal dit weer terugkeren! Wat heeft Hij gezegd, **'IK BEN DE HEERE, IK ZAL HERSTELLEN!'** Ik zal alles herstellen wat de gemeente is kwijtgeraakt! En dat is een der dingen waarom de kerk verloren is. Sommige zeggen dat de gemeente de GODDELIJKE LIEFDE van de Heere, door de eeuwen heen is kwijtgeraakt, en dat ze de gaven van de Geest door de eeuwen heen is kwijtgeraakt! Ik zal u een ding vertellen! De gemeente heeft meer dan wat ook maar verloren, en dat is de ware GODDELIJKE LIEFDE. Dat is hetgene wat vandaag in de kerken ontbreekt. Dit, en de GODDELIJKE WIJSHEID en de kracht Des Heeren, zal de gemeente absoluut tezamen brengen! Zodoende zal ze tot een eenheid verzegeld worden. En in dit opzicht behoeft u totaal niets te zeggen, want ze zullen dan worden opgenomen. **PRIJS DE HEERE!** En dit zal, bij het horen van een klank (gebazuin) geschieden. Dat is God. Maar deze dingen en de ingrediënten zullen tezamen moeten komen, voordat we de hemel zullen kunnen binnengaan. U zult de juiste ingrediënten moeten hebben, als u de atomen wilt splijten, en als u de dingen wilt doen, waarvan wij weten, dat ze doormiddel van de Wetenschap gebeuren. En dan zullen deze dingen geschieden. Zonder dit ingrediënt zal het niet plaatsvinden. En zo is het ook met betrekking tot de opname; deze zal niet alleen doormiddel van de gaven plaatsvinden. Dit zal ook niet geschieden als iemand alleen maar aangaande het Woord predikt! **Maar als u deze krachtige gaven verkrijgt, en als u de HEILIGE GEEST en de GODDELIJKE LIEFDE met het WOORD verkrijgt, dan zal er een explosie plaatsvinden, en zullen we in het geluid van de donderslagen worden opgenomen.** Maar zonder deze ingrediënten, als er een ontbreekt, dan zijn de dingen nog niet volkomen. Maar ze zullen in het leiderschap van de anti-christ terecht komen. We kunnen nu zien, dat de wereld zich aan het verenigen is! Kolossale en grote systemen zijn zich aan het verenigen, Monotheïsten, en zoiets heeft men nog nooit eerder op deze manier gezien. En ze komen allemaal tezamen. En ze werken als een eenheid, in harmonie, en ze zullen allemaal tezamen komen, om het communisme misschien te bestrijden, of misschien zullen ze de dingen van de wereld voor een poosje gaan bestrijden, en dat voordat ze zich totaal zullen verenigen. Maar ze beginnen zich allemaal te verenigen. En dan zullen ze een valse profeet aan het hoofd hebben staan. En uiteindelijk zullen de lauwe kerken van de wereld onder dat leiderschap terecht komen. Dan zullen ze zich onder het leiderschap van de valse profeet bevinden Maar op de zelfde tijd zullen de waarachtige kinderen Gods door de ware kracht des Heeren en de GODDELIJKE LIEFDE onder het Hoofd (leiderschap) van God terecht komen, dat is wat de Bijbel zegt. De Heilige Geest, de Hoofdsteen des Hoeks en de HEERE JESUS CHRISTUS zal hen tot de band der eenheid brengen. En dit zal de kracht van de GODDELIJKE LIEFDE en het WOORD van God moeten zijn, want anders zal het niet kunnen hechten. Hoevelen luisteren nog steeds? Dit zijn de geheimenissen van God, die hier tot elkander komen. En Paulus zei, aangaande de gaven en de krachten, hij zei, met de GODDELIJKE LIEFDE, is er geen wet! Hij zei; Dan kun je nimmer verkeerd gaan. En ik geloof dit! En als het niet belangrijk zou zijn, dan zou God de boodschap die hier vorige week werd gebracht, niet tot deze hier hebben omgeschakeld. Hij weet wie hier vandaag zijn, en Hij weet wat Hij moet doen. En Hij weet ook hoe Hij het moet doen. En vergeet daarom uw Eerste Liefde niet tot de Heere. Bewaar die LIEFDE. En soms laten de mensen zich door vervolgingen en moeilijkheden en testen, door de satan misleiden, en zodoende dwalen ze van de GODDELIJKE LIEFDE af. En dan komen ze met een bepaald argument of met haat tevoorschijn. En als dit in hun systeem begint te groeien, dan zullen ze er door vergiftigd worden; tenminste als deze dingen blijven bestaan! Daarom, bestraf het! En ik wil u in dit opzicht helpen door voor u te bidden. **Verkrijg de GODDELIJKE LIEFDE DES HEEREN! DE GODDELIJKE LIEFDE is een teken van de Heilige Geest. Hoevelen van u, weten dat dit een van de grootste tekenen van De heilige Geest is?** Sommige mensen zeggen dat het grootste teken de tongen zijn. Wel dat is zeker een teken, maar het is geen daadwerkelijk bewijs. Maar de GODDELIJKE LIEFDE en het WOORD van God, zijn het bewijs. Het is een getuigenis. Het geeft getuigenis aangaande de uitverkoren van God, de waarachtige uitverkorenen van God. De Heere gebiedt ons, dat wij Hem, met ons gehele hart, verstand, ziel en lichaam moeten liefhebben! Hebt u dit ooit in de Bijbel gelezen? Dit is absoluut. Het staat er rechtstreeks vermeld. En deze woorden kunnen niet worden gebroken. En Jezus heeft waarachtige GODDELIJKE LIEFDE aan het kruis getoond! Rechtstreeks aan het einde wist Hij, dat het enkele ogenblikken zou duren, dat Hij uit het graf tevoorschijn zou breken. En dan zou de LIEFDE van God uit dat graf tevoorschijn komen. En daarom herinneren wij ons dit ook. Laten we 1 Joh. 3 lezen. In vers 10 worden ons de kinderen van de duivel en de kinderen des Heeren aangetoond! Vers 11. Want dit is de verkondiging (boodschap) die gij van de beginnen gehoord hebt; dat wij elkander zouden liefhebben; niet gelijk Kaïn! En vandaar gaan we verder naar vers 14, Wij weten, dat wij overgegaan zijn, uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Het gaat er in dit opzicht dus niet direct om of men in tongen spreekt; hetwelk goed is ; De Heilige Geest van God is goed. Maar dit is het waar het om gaat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Hoevelen van u weten dit? "Wie niet lief heeft, blijft in de dood!" Vers 18. "Kinderkens, laten wij liefhebben, niet met het woord of de tong, maar met de daad en in waarheid!" En dat is iets wat moeilijk is om uit te vinden. U kunt bepaalde handelingen doen die op GODDELIJKE LIEFDE lijken. En u kunt uw tong gebruiken, en soms een woord. Maar hier staat vermeld, "Met de daad en in waarheid." Soms wordt de GODDELIJKE LIEFDE niet aan de buitenkant of uiterlijk vertoond, maar het is daar aanwezig, en het is van God. En het wordt met waarheid en daad gedaan. En dat is het vreemde aangaande GODDELIJKE LIEFDE. Vers 19. "Hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn." En wij weten ook, dat wij uit de dood in het leven zijn overgegaan, en we weten ook, dat we in de waarheid zijn. Wij zijn in Het Woord van God, is het niet? **De apostolische leer, zegt De Heere, waarover ik vele malen vanaf dit platform gesproken heb! Ik zal herstellen zegt De Heere! Hoevelen geloven dit? "Houdt u vast, aan uw GODDELIJKE LIEFDE en laat de duivel uw kroon niet stelen, want als hij uw GODDELIJKE LIEFDE neemt, dan verkrijgt hij in wezen uw kroon. Houd u er aan vast, zegt De Heere God! Hierin is een zegen! DE GODDELIJKE LIEFDE is een grote genezer van het lichaam.** Hij doet in dit opzicht vele dingen voor Zijn Volk, en dat, als ze naar deze dingen zoeken. "Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn, en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart ons niet veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen!" God zal de Heilige Geest uitstorten, en dat in zulk een mate, zodat het hart van God Zelf Zich onder Zijn volk zal bevinden! En God is LIEFDE! En hoe meer u van God

verkrijgt, des te meer Liefde zal er te voorschijn gaan komen. Broeder dan zullen we een gemeente hebben! Dan zullen we een apostolische gemeente hebben! **Dan zullen wij tot de waarachtige kracht teruggebracht en hersteld zijn geworden, zegt De Heere!** "Amen!" De test aangaande het waarachtige discipelschap is De GODDELIJKE LIEFDE! Dat is het moeilijkste in dit tijdperk. Nu, luister goed. Toen Abraham de Heere zag voor de tijd dat Hij als de Messias zou komen, en dat is wat de Bijbel zegt! Jezus zei, "Abraham heeft Mijn dag gezien, en hij heeft zich verheugd!" De Bijbel vermeldt, dat Abraham de Heere op een bepaalde dag als Melchizedek kreeg te zien. Daar was Hij, en Hij stond voor hem in het vlees. Zulk een grote GODDELIJKE LIEFDE! God stond daar met twee mannen (engelen) en Hij sprak met Abraham. Hebreeën Hoofdstuk 7:1-3, en dit staat ook ergens in de Psalmen, Maar hoe dan ook, Hebr. 7:1-3 - Hier staat dat Degene die voor hem stond, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens was, en De Zoon van God gelijkgesteld! Daar hebt u, uw HOGEPRIESTER! Amen! Hij kan niet sterven, en zal niet sterven! Hij zal voortleven of voortgaan. Maar Hij had een manier, waarop Hij verder kon gaan, en de verlossing brengen! Blijft Hij Priester voor altoos! Dat staat in de Bijbel. En God openbaarde Zichzelf aan Abraham, in de vlakte van Mamre, en dat was toen Abraham in de ingang van de tent gezeten was! Dat was zeer nederig, is het niet? Op het heetst van de dag, God kwam rechtstreeks in de hitte van de dag! Hij liet Zich niet door de hitte weerhouden! Hij kwam in de hitte van de dag, omdat Hij een werk had te doen. Het maakt geen verschil, maar het is symbolisch! Het is een teken! Rechtstreeks in de hitte van de dag, zal God Zijn kinderen beproeven, en dat zijn de ware uitverkorenen van God. De waarachtige Bruid van De Heere Jezus Christus. En in Openb. 3:18 staat vermeld, dat ze als goud in het vuur gelouterd zullen worden. Ze zullen rechtstreeks in de hitte van de dag getest worden. In de tijd dat De Heere aan ons zal verschijnen, en dat aan het beloofde zaad. Hij verscheen aan Abraham die het beloofde zaad des geloofs of het geloofszaad bezat. Hij had het niet over de hitte van de dag, want Hij ging naar die tent toe, en Hij begon met zulk een GODDELIJKE LIEFDE tegen hem te spreken om hem te verzekeren, Hij kwam in een Theofanie, dat is God, in de gestalte van een mens! En Hij daalde neer en sprak met Abraham. Dat was de GODDELIJKE LIEFDE om hem te verzekeren, dat hetgene wat Hij had verteld, de waarheid was. En Hij kwam ook om het oordeel over Sodom en Gomorra te brengen! En zo zien we deze grote LIEFDE in Genesis Hoofdstuk 18. En het was Jezus in het brandende braambos, die Mozes de opdracht had gegeven. "En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht, dan de schatten van Egypte!" Hebr. 11:26. En laat mij u een ding vertellen! Mozes had GODDELIJKE LIEFDE voor zijn broeders, want anders had hij deze dingen nimmer kunnen doen. Het was vanwege de GODDELIJKE LIEFDE dat hij Egypte ontvluchtte en in de wildernis of woestijn terecht kwam. Want hij wachtte daar op God. En Hij openbaarde Zich als de machtige Strijder aan Jozua. Jozua 5:13-15. En als de Zoon van God was Hij de vierde persoon in de brandende oven, met de 3 jonge Hebreeuwse mannen! Hij is daar rechtstreeks in de hitte van de dag bij u. Tijdens het vuur der beproevingen is hij daar bij u! God zal daar bij Zijn volk zijn. Tijdens de grote verwoesting, van Sodom was Hij bij Abraham aanwezig. En ook voor de grote verwoesting van deze wereld, zal Hij bij het zaad van Abraham staan. En u kunt een kortere weg verkrijgen ten opzichte van alles wat u van God verlangt. U kunt deze weg bewandelen met vasten en dan zult u het speelhuis van de duivel, overal omver halen. Hoevelen geloven dit? Maar voor de GODDELIJKE LIEFDE zult u als het ware een deel van de omstandigheden moeten zijn. En u zult verder dan de tongen moeten gaan, en u zult verder dan de gaven van de Heilige Geest moeten gaan, en u zult verder dan alle dingen moeten gaan. U zult verder moeten gaan, totdat u in de GODDELIJKE LIEFDE terecht komt. En dan komt u in de Hemelse sfeer, en dat is hetgene dat de hemel doorcirkelt. En dat is de kracht, die daar over de drempel, van de tempel heenging. Dat is de glorie, die daar aanwezig is, waar de cherubs zingen! En als ze dat doen, dan zeggen ze, HEILIG, HEILIG, HEILIG!" Hoevelen weten dit? Zulk een GODDELIJKE LIEFDE! Als u vanuit deze wereld, direct in de tegenwoordigheid van God zou worden overgeplaatst, in de tegenwoordigheid van De Troon van God, dan zou u het niet kunnen geloven. Geen haat, geen argumenten, maar alleen een SOEVEREINE LIEFDE! Het is gelijk, aan de Glorie en Heerlijkheid zelf. Dit zou het onsterfelijke begrip zijn. Een menselijk wezen, kan zich dit niet indenken, wat het betekent om daar te staan; want het is namelijk iets anders, dan wat deze wereld ziet. En u verkrijgt er alleen maar een aanraking van, als u door grote beproevingen en testen gaat, en steeds of toch nog, blijft volharden, en blijft volharden met betrekking tot Gods Woord. Laat Hem, u door deze dingen heenbranden, en blijf vast houden aan het Woord van God. En met de kracht Des Heeren verkrijgt u een zeer kleine voorsmaak van datgene wat wij de grote GODDELIJKE LIEFDE noemen; en dat is, "God is Liefde!" Amen! En dan zult u, nimmer verkeerd uitkomen, zegt Paulus! Dat is de enige keer dat hij deze verklaring bezigt. Daarom is dit een wonderbaar iets. Het is de band der genegenheid, het zal de gemeente rechtstreeks bijeen brengen. Dit zal gebeuren, en zal met grote kracht van De Heere vermengd zijn. En ook zal dit door de Heilige Geest moeten komen. **En als u God, met uw ganse hart, begint lief te hebben, dan geeft Hij u GODDELIJKE LIEFDE!** Oh My! Dit zijn de geheimenissen van De Heere! Ze zijn groot is het niet? Paulus verhaalt over de shekinah-glorie waardoor Israël, door de woestijn werd geleid. De Rots die hen door de woestijn volgde was, CHRISTUS! 1Cor. 10:1-4. De Bijbel spreekt over deze dingen. Als het Lam van God, moest Hij sterven - CHRISTUS! Als het Lam van God, moest Hij voor de zonden van de wereld sterven. Maar God kan niet sterven. Daarom was het, het Lam van God, God komende in een gestalte, stierf in het vlees. Want God kan niet sterven! En daardoor heeft Hij de wereld, die in Hem gelooft, tot Zichzelf teruggebracht! Dit zijn de wonderbare dingen van De Heere! De Liefde is de ware test. Het is, het bewijs aangaande hen die beweren de volgelingen van De Heere te zijn. Joh. 3:18-22. 1 Cor. 13:1. "Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de Liefde niet." (mededeelzaamheid) dat is de grootste Liefde, "Ik ware schallend koper", een luid lawaai, "of een rinkelende cimbaal", verwarring, Paulus spreekt hierover lawaai en verwarring! Het moet er aanwezig zijn! Joh. 13:35. "Hieraan zullen alle weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij Liefde hebt onder elkander!" Is dat niet wonderbaar! Gal. 5:22 en 23. De vruchten van de Geest, komen zo een voor een tevoorschijn. Joh. 21:16. "Hij zeide ten tweede male weder tot hem: Simon, zoon van Jonas hebt gij Mij waarlijk Lief!" De Heere moest dit voor de tweede keer zeggen! Petrus zei tegen Hem. "Ja, ik heb U Lief Heere! Ziet u, dat waren alleen maar woorden! Petrus zei; Ik heb u Lief Heere! Ziet u, dat zijn woorden, en dat is door daden! Ziet u, hij zei; "Ik heb U Lief Heere!" Maar u kunt De Heere niet om de tuin leiden. Hoevelen weten dit? Hij is de grootste Detector. Als u het over leugen-detectors op deze aarde heeft, Hij is de grootste Detector aller tijden. "En hij zeide tot Hem; "Ja Heere, Gij weet dat ik U Lief heb!" En toen zei Hij; doe dit in daad en waarheid, hij zei, Ja Heere, Gij weet dat ik U Liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen!" Hij hield meer van vissen dan van de lammeren. De Heere zei tegen hem, "Voed Mijn schapen!" Het is wonderbaar hoe De Heere deze dingen naar voren brengt. En uiteindelijk kwam de apostel door testen en beproevingen op dat punt; en wel door De Heilige Geest. Ze werden verstrooid, en voor een poosje was hij bevreesd en werd opgejaagd; maar toen de tijd kwam, en Jezus opnieuw aan hen verscheen, toen kwam de GODDELIJKE LIEFDE TEVOORSCHIJN in het hart van de apostel. En zo was het ook met de andere apostelen en ook met de apostel Paulus! Zij hadden zulk een stadium aangaande de GODDELIJKE LIEFDE bereikt, zodat ze de dood niet konden voelen! Amen! **Wij zijn vanuit de dood in het leven overgegaan, zegt De Heere!** En dat is het wat Hij gedaan heeft. En toen Petrus moest sterven, toen voelde hij de dood niet, want hij werd in de armen van God gedragen, en voor De Heere gesteld! Is dat niet wonderbaar? Paulus zei; "Ik heb mijn loop beëindigt en ik heb de goede strijd gestreden!" En dat is wat Paulus naar voren bracht, en hij ging heen om zijn grote beloning te ontvangen! En hij zei, dat dit niet alleen voor hemzelf was, maar voor een ieder, die exact volgens de Schriften handelt. Is dat niet wonderbaar met betrekking tot vandaag aan de dag? Dat zijn de zegeningen van De Heere! 1 Joh. 4:6. "Wij zijn uit God, wie God kent, hoort naar ons!" Ziet u, ze zullen rechtstreeks naar u horen, en dat is, als ze van God zijn. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet! Dat is wat de Bijbel zegt. Ziet u, ze willen totaal niet naar u luisteren, dat is wat de Bijbel zegt! Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling! Als ze niet willen luisteren, en als u het Woord van God hebt, dan hebben zij de geest der dwaling. En als u het Woord van God hebt, en als zij horen, dan weten wij dat zij de kinderen Des Heeren zijn! Vers 7. "Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de Liefde is uit God; en een ieder

die Liefheeft, is uit God geboren en kent God!" Door de GODDELIJKE LIEFDE kennen we God! Vers 11. "Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander Liefhebben, blijft God in ons en Zijn Liefde is in ons volmaakt geworden! Amen! Johannes zag Hem op de troon gezeten, en Jesaja heeft God ook gezien. Maar hij spreekt hier over een vorm of gestalte, en dit met betrekking van het eeuwige vuur. Het is in dat vuur, waar niemand ooit op gezien heeft. Maar in dit opzicht is het de GODDELIJKE LIEFDE die met ons is. Vers 13. "Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft." Hoe? Door de GODDELIJKE LIEFDE in De geest van God! Vers 16. En wij hebben de Liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is Liefde, en wie in de Liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem! Hierin is de Liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld! Nu, luister hiernaar! Er is in de Liefde geen vrees, maar de volmaakte Liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest is niet volmaakt in de Liefde! Hoevelen van u geloven dit? En dit is precies waar de gemeente voor geroepen is! Dit is uw exacte roeping! De Heere heeft u in de gemeente geplaatst, opdat u naar de GODDELIJKE LIEFDE zou gaan zoeken, en dit door of in de kracht des Heeren! En in de GODDELIJKE LIEFDE is een genezings stroom aanwezig en vele malen is het een band aangaande de zorgen en de vrees. En als u in bepaalde gevallen niet zeker van uzelf bent, is die band der waarachtige Liefde, ook het middel waardoor u dingen verkrijgt, die u op geen enkele andere manier kunt verkrijgen. Dit is exact waar! En in het tijdperk wat komende is, hebt u de GODDELIJKE LIEFDE en de kracht, meer dan iets anders nodig. Want de gehele aarde zal tot uitbarsting komen voor God, en dat tenopzichte van de gemeenschap en de goddeloosheid die wij nog nooit eerder hebben aanschouwd. En tegen ongelooft, en al het onkruid in de wereld. Maar God zal de Tarwe in GODDELIJKE LIEFDE bijeen verzamelen. Er zal een uitstorting van de GODDELIJKE LIEFDE plaatsvinden. De dingen zullen hersteld worden! De Heere zegt, dat Hij zal herstellen! De GODDELIJKE LIEFDE is een van de ingrediënten waar wij niet zonder kunnen! En in dit opzicht, kunt u verder en verder gaan! En u hebt God, als u de GODDELIJKE LIEFDE hebt! Ik wil 1 Joh. 3:11 nogmaals lezen. "Want dit is de boodschap of prediking die gij van de beginne gehoord hebt; dat wij elkander zouden LIEFHEBBEN!" U zult dingen gaan zien, die u nog nooit eerder hebt gezien. En u zult bij machte zijn, om dingen te voelen, die u nog nooit eerder hebt gevoeld! En God zal op deze wijze met ons zijn. En de boodschap die wij aangaande de OPPERHERDER hebben gepredikt, zal dezelfde zijn die de GODDELIJKE LIEFDE, aan Zijn schapen zal geven. En wij zullen tot een eenheid bij elkaar komen, en dat in het geloof van De Heere. En Hij zal Zijn Volk Verlossen! **"EN ZIE, DE BRUID MAAKT ZICHZELF GEREED"**! En de Bijbel zegt, dat wij de Bruid van de Heere Jezus Christus worden genoemd! En de Bruid zal Hem met GODDELIJKE LIEFDE ontmoeten, en dit zal tot in eeuwigheid stand houden! Glorie zij God! Hij zal komen, wanneer de GODDELIJKE LIEFDE op dat vlak is gekomen, waar het behoort te zijn. En het is ook tot dat punt gesteld. En als de GODDELIJKE LIEFDE op de juiste plaats is gekomen, dan zal de BRUIDEGOM komen! Glorie zij God, halleluja! Ik geloof dat dit laatste kleine gedeelte waar we hier over gesproken hebben, de moeite van de hele prediking waard is! De Capstone van de boodschap. Hij zal niet eerder voor Zijn Bruid komen, totdat haar GODDELIJKE LIEFDE, op het juiste punt komt, waar Hij, haar voor eeuwig durend kan ontvangen. Glorie voor God! En u zult uitvinden; wanneer u getuigt, dan heeft dit een grote waarde. En met GODDELIJKE LIEFDE, hebt u een aanraking over u, die andere niet bezitten. En met deze GODDELIJKE LIEFDE zult u bij machte zijn om dingen te doen, die u nog nooit eerder hebt gedaan. En als u God Liefhebt dan zult u tot de ontdekking komen, dat er veel dingen waar het hart ons voor veroordeelt, uit ons zullen wegvlugten. De kleine fouten en de kleine dingen die u over iemand gezegd zou kunnen hebben, en sommige van de vroegere dingen, die gedaan hebt; wanneer u de broeders begint lief te hebben, en in het bijzonder als u God met uw gehele hart en met uw gehele verstand begint lief te hebben, dan zult u in uw hart tot de zekerheid komen, dat die veroordeling zal verdwijnen. Want waar de GODDELIJKE LIEFDE aanwezig is, daar is geen duisternis, want deze zal daar rechtstreeks verdreven worden. En God zal u een stel goede zenuwen geven, en de GODDELIJKE LIEFDE zal de zorgen en de vrees verdrijven. Ik probeer u hier duidelijk te maken, dat dit het tegengif ten opzichte van alle dingen is, die de mensen vandaag aan de dag hinderen. Glorie zij God! Zo zien we, hoe Groot Hij is! En wanneer de Goddelijke gaven, en de Goddelijke kracht door de Heilige Geest als een Capstone in Liefde tezamen komen, dan zal Hij zeggen, "Klim hierheen op!" Is dit niet Wonderbaar? Daarom herinner u dit, er kan geen opname en geen huwelijk voor de Bruidgom van de Bruid zijn, als de GODDELIJKE LIEFDE niet op die bepaalde plaats is gekomen, waarvan God zal zeggen, dat wij dan voor eeuwig met Hem zullen zijn. En dat zal zijn, wanneer we elkander lief zullen hebben! Is dat niet Wonderbaar? Hij zal de Kroon op haar hoofd plaatsen, en zeggen; "Wij zijn gehuwd met de HEERE JEZUS CHRISTUS, het Lam, het bruiloftsmaal! GLORIE ZIJ GOD!"

Neal Frisby