

## JEZUS KEERT SPOEDIG TERUG



Mensen hebben mij geschreven aangaande onze nieuwe president; en daar heb ik reeds 15 jaren geleden over geschreven! En daarom moest ik in dit opzicht terug gaan tot enkele brieven die ik had geschreven! En ik heb er één van de velen tussen uit gehaald. En de HERE heeft mij ongeveer 2 á 3 keer geopenbaard dat er een bepaalde staatsman zou opstaan, en hoe deze persoon tevoorschijn zou komen! En het was inderdaad zeer vreemd en merkwaardig! En daarna heeft Hij daar nooit meer met mij over gesproken en dat is nu ongeveer 15 jaar geleden. En toen heb ik deze dingen opgeschreven. Misschien heb ik alles aangaande deze dingen niet begrepen. Ik zal hier nog iets over meedelen voordat ik tot de boodschap overga. Ongeveer 6 maanden of een jaar geleden heb ik hier vragen beantwoord en toen heb ik gezegd dat ik nog altijd voelde dat hij president zou worden! En dit is gebeurd! En ik heb dit gevoeld, en dat vanwege de dingen die ik gezien had! Op rol 16, 18 en 22 worden hier bepaalde dingen over meegedeeld! En ik zal nu iets uit een brief voorlezen! Nu, luister goed! En daarna zullen we tot de prediking overgaan. Deze brief is ongeveer in 1968 geschreven en dit met betrekking tot de profetie die 15 jaar geleden werd gegeven! En dit was voordat hij zelfs gouverneur was! En ik heb deze profetie – en deze heb ik hem geschreven – omdat GOD mij dit opgedragen had. En toen heb ik

hem een brief geschreven, en hem meegedeeld wat er zou gaan gebeuren. En zodoende heeft hij ook aangaande de voorzegging gehoord, die gegeven was, en iemand heeft hier beslag op kunnen leggen; en zodoende is dit toen over het hele land verspreid geworden. En president Reagan heeft mij toen 2 brieven teruggestuurd. Hij schreef mij 2 verschillende brieven en bedankte mij voor het vertrouwen. En hij zag de profetie, en hij gelooft ook in profetie! Hij gelooft in profetie! En hij schreef mij 2 brieven, waarvan de éne ongeveer 6 maanden later dan de andere. En ik weet dat het nogal vreemd voor hem geweest moet zijn. En ik verenig mij in dit opzicht ook in geen enkel opzicht met hem. Toen ik hem kende, toen bad hij nog niet zoveel als dat hij dit nu doet! En ik geloof dat hij altijd een christelijk voorkomen had (of een christelijk standpunt aangaande de dingen). Maar het maakt geen verschil wie er in het Witte Huis terecht komen; ze zullen tegen machten moeten strijden! Hoeveel van u weten dat? En toen zei ik; "zouden we nog één biddende president krijgen?" Maar wij zullen acht moeten geven aangaande de richting die zij inslaan; want er zullen nog andere gebeurtenissen in deze natie naar voren komen die nog veel verder dan deze dingen zullen strekken. En over een periode van 15 jaar heb ik deze profetie doorgegeven; en dit zijn de dingen die ik gezien heb. Soms spreekt de HERE doormiddel van profetie, en daar hoort u HEM! Op een andere keer komt het zo te voorschijn zodat u een bepaald iets ziet! En dan zult u een Schriftgedeelte moeten nemen, of dan zult u verder moeten gaan met datgene wat HIJ in dat 'visioen heeft laten zien. Het kan ook in symbolen tevoorschijn komen! Deze dingen kunnen op verschillende manieren tevoorschijn komen! Ik heb in het geheel geen stemmen vernomen, maar ik zag bepaalde dingen en ik zal u vertellen wat ik gezien heb. Het, staat hier geschreven! Deze brief uit 1968 is er alleen maar één van de velen! " Ook zal het geheimenis aangaande de ster die ik gezien heb, geopenbaard worden." Ik schreef dit in 1968 of '69! Soms toont de HERE ons dingen in symbolen zoals HIJ dit in het boek Openbaringen gedaan heeft. Mij werd een ster getoond, waarbij ook andere dingen betrokken waren! En ik zag dit als een teken, want ik had Ronald Reagan door toedoen van een visioen in het Witte Huis gezien! En voor zover ik de dingen kon zien, en dit zonder dat GOD mij in dit opzicht iets meedeelde, heb ik deze dingen aan mijn familie en aan diegenen die rondom mij waren verteld. En hier is wat er meegedeeld werd en ik heb dit geschreven en als een teken gezien. En dit was toen GOD mij toonde dat het licht daar binnenging! Want ik heb deze dingen gezien. Een teken dat Ronald Reagan president van de Ver. staten zou zijn! Dit staat in de brief van 1968 of '69 vermeld. En hier vermeldde ik, "Omdat deze gebeurtenissen plaatsvonden, kan hij nog altijd president worden!" – Nu luister naar het volgende! Ik had van te voren geschreven; dat hij aangaande gebeurtenissen in Californië verwickeld, zou zijn; en dat met datgene wat ik met 'betrekking tot Washington D.C. heb gezien. En klaarblijkelijk zal ik, voordat deze dingen voorbij zullen zijn, en dat van te voren – en dat in latere tijd zoals ik deze dingen gezien heb -- En zonder dat de HERE mij dat meegedeeld heeft, heb ik dit altijd gevoeld. En toen zag ik allemaal tekenen rondom hem, en wel "Reagan als president" Toen was hij zelfs nog geen gouverneur. En na 15 jaar – het is gelijk een Bijbelse profetie – komt een van de vreemdste profetieën naar voren die ooit zijn gegeven! En dat is wat ik denk! Een persoon schreef mij dat het één op de één miljard zou zijn, dat een persoon zoals hij, te voorschijn zou kunnen komen. Nu, de Bijbel zegt dat de HERE de verschillende koningen zag, en de profeten zagen de verschillende koningen die zouden verrijzen en weer vallen. Hoeveel van u weten dat? En nadat Reagan ongeveer 65 of 67 jaar oud was geworden, schreef hij mij opnieuw en zei dat het nu één triljoen tot één zou zijn. Hij zei; "Als hij het Witte Huis ooit zal zien, dan zal het God zowat Zelf zijn; als hij God Zelf dan niet zou zijn!" "Hij zei; "Het is ongelooflijk en dit kan niet gebeuren! En het zal ook nooit gebeuren!" En ik glimlachte alleen maar, en zei; "Dat is wat u denkt!" Sara en Abraham hebben lang moeten wachten, en dat is wat de HERE mij heeft meegedeeld. En hij heeft een lange tijd op dat éne kind moeten wachten! Maar weet u wat, het kind kwam uiteindelijk! En er zijn 15 jaren voorbijgegaan, en vanavond is hij in het Witte Huis gezeten! En waar zijn de tegensprekers die zeggen dat GOD niet weet waar HIJ over spreekt? HIJ weet exact van te voren, wie daar over 15 jaar aanwezig is! En dit is hetzelfde met betrekking tot de 25 jaar; en HIJ wist deze dingen al voor 6.000 jaar. En dat is hetgene wat ik toen geschreven heb. "Een teken dat Ronald Reagan president van de Verenigde Staten zal zijn; en dat vanwege de gebeurtenissen die ik heb zien plaatsvinden!" Ik zag het licht, en hij ging het Witte Huis binnen. En de naam "Ronald Reagan" was op presidentiële verkiezingsborden aanwezig. Nu, luister! Hij hoorde mijn voorzegging in Californië, en daarbuiten nog de brief die ik hem in dit opzicht geschreven had. En hij heeft mij verscheidene brieven geschreven; en dat, omdat hij aangaande deze voorzegging gehoord had! Nu luister! Opnieuw schreef ik in een andere brief dat mij in de geest getoond werd dat Ronald Reagan een rol zou spelen bij iets nieuws aangaande de Amerikaanse politiek. En gisteravond werd er gezegd dat het één van de nieuwe en ongebruikelijke dingen was, en dat met betrekking tot de manier waarop hij in de Senaat terecht gekomen was. En de wijze waarop dit geschiedde had men nog nooit eerder in de politiek meegemaakt. En toen heb ik de mensen gezegd dat de vervulling hiervan nog veraf gelegen zou kunnen zijn! Ik zei; "Bid, en geef GOD een kans! HIJ zal het mysterie aangaande al deze dingen ophelderen! En hier staat;" En zowaar als de HERE leeft, HIJ zal het mysterie aangaande de ster, en de dingen die ik gezien heb, met betrekking tot het Witte Huis, ophelderen! "En vanavond zijn deze dingen opgehelderd! Dit weid in 1968 neergeschreven! Geloof u niet dat GOD een alwetend verstand heeft? Mensen kunnen zulke dingen niet bedenken, en ze kunnen deze dingen ook niet op zulk een wijze neerschrijven! Hoeveel weten dat? Ik wist zelf niet wat het allemaal te betekenen had! En daarom moest ik de mensen in dit opzicht verwachtingen blijven houden! En toen schreef ik opnieuw; "Ronald Reagan zal in zicht gaan komen, en zoals u weet heeft de HERE mij maanden geleden getoond, dat hij één van de meest belangrijke mannen in deze natie zal gaan worden. Op de één of andere manier zal hij tot één van de meest ongebruikelijke en anderssoortige staatsmannen worden, dan dat wij ooit in de politiek hebben gehad. Een veelbetekenend figuur! Geef acht op hem, want hij staat met bijzondere gebeurtenissen in verband. Op dit moment is hij de gouverneur van mijn staat! En de HERE heeft mij getoond – en dit was ongeveer in 1967 – '68 – en de HERE heeft deze dingen aan mij getoond. Hij is een man die verordineerd is en voorbestemd! Zal hij zijn kracht ten opzichte van het goede of van het kwade gaan aanwenden? Geef hier acht op in de dagen die voor ons liggen.

*Op welke wijze zal hij dit gaan gebruiken? – De HERE heeft mij deze dingen nimmer meegedeeld. Maar ik vertel u wat ik gezien heb. Ik weet wel dat hij nu meer bidt, en dat hij nu meer over een geestelijke opwekking spreekt, dan dat hij dat daar toen heeft gedaan. En hij is zowat 70 jaar oud. Nu, daar hebt u een profetie die vervuld is geworden. Hier is nog meer wat ik naar voren wil brengen! Veel mensen schrijven mij, en ze willen weten waar de dingen na al deze 15 jaren aan toe zijn gekomen. En aangaande deze dingen is er nog veel meer, maar ik was hier door getroffen, en daarom heb ik deze dingen geschreven. Nu, ik heb geschreven dat dit een niet te voorzeggende of te voorschouwen jaar zou zijn. En GOD kan deze dingen alleen door een profeet naar voren brengen; en dat vanwege de vele gebeurtenissen die daar toen hebben plaatsgevonden. Nu, herinner dit zeer goed; "GOD zal niet toestaan dat een profeet een valse leer naar voren zal brengen, want dan zal HIJ hem wegnemen!" Hoevelen van u weten dit? Een fout! – Ja! David heeft fouten gemaakt! En ook hebben Petrus, en anderen fouten gemaakt, maar ze hebben geen valse leer gepredikt! Hoevelen realiseren zich dit? En deze dingen heb ik toen geschreven. Maar ze brengen geen valse leer! Soms kunnen er met betrekking tot bepaalde publicaties bepaalde fouten tevoorschijn komen; of men kan een verkeerde Schrift aanhaling naar voren brengen! En sommige mensen denken dat alles precies gelijk moet zijn; maar deze dingen hebben met de menselijke natuur uit te staan. Men zou een Schriftgedeelte op de verkeerde plaats kunnen aanhalen, wanneer u de dingen samenstelt, enz.. Er kunnen ook vergissingen aangaande symbolen gemaakt worden! Maar valse leringen zullen ze niet brengen; want ze zullen op Zijn WOORD blijven staan! HIJ waakt over Zijn WOORD! En toen zei ik, "Ik geloof niet dat ik reeds een fout heb gemaakt door het eventuele misverstaan van datgene wat GOD mij met betrekking tot de ster getoond heeft! De mogelijkheid bestaat dat de volgende president plotseling zal verschijnen. En dit is gebeurd, want hij kwam plotseling weer tevoorschijn uit het niets! Zonder twijfel heeft de ster verschillende betekenissen, en het gehele mysterie zal geopenbaard worden! Ik geloof nog steeds dat Ronald Reagan de meest belangrijke figuur zal worden in de maanden die voor ons liggen! Dit is het einde van de aanhaling uit 1968 of '69! Hoevelen geloven dat GOD daadwerkelijk groot is? Geloof u dit? Zo kunt u zien dat de HERE de dingen zo 15 jaren lang gelaten heeft, en nu komen de dingen tevoorschijn.*

**NU, "JESUS keert spoedig terug!"** Sommigen zeggen dat de HERE 7 jaren vóór het einde zal komen. Anderen zeggen dat HIJ aan het einde van de verdrukking zal komen voor Zijn volk. En ik voel, en dat overeenkomstig de Schriften, dat HIJ ongeveer vlak voor het midden van de verdrukking zal komen; voordat de anti-christ zich zal openbaren. De dingen zullen ongeveer op dezelfde tijd plaats vinden. Als een klaarblijkelijkheid zal de opname in het midden van de 7 jaren plaatsvinden. En daarna zal HIJ aan het einde opnieuw terugkeren met Zijn volk! En dat zijn de correcte antwoorden met betrekking tot de vragen die de mensen stellen. HIJ komt tweemaal. HIJ komt in het midden van de verdrukking en neemt de Zijnen met ZICH mee, en komt bij Armageddon met hen terug. En in de brief van Judas komen we tot de ontdekking dat Henoch zelfs over deze dingen geprofeteerd heeft.

Matth.24:40-41. – Hier staat aangaande Zijn komst geschreven; "De één zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden!" Nu, dit heeft niets te maken, met de komst van de HERE aan het einde van de verdrukking! HIJ zegt dat HIJ de één op zal nemen en dat HIJ de ander achter zal laten; en dat omdat HIJ hier verwijst naar Zijn tweede komst! En dit staat hier rechtstreeks in dit Schriftgedeelte vermeld. Ik breng deze dingen naar voren omdat de mensen in verwarring zijn gekomen! Is het 7 jaren voor – is het in het midden – of is het aan het einde van de grote verdrukking. De meeste valse predikers en de valse cults prediken: dat HIJ aan het einde, bij Armageddon terug zal keren; wanneer iedereen door de grote verdrukking zal zijn heengegaan; en eventueel gemerkt is geworden of verstrooid is geworden in de wildernis! Nee, dat zijn de heiligen uit de verdrukking die in de wildernis verstrooid zullen worden. Aangaande de uitverkorenen zegt HIJ; "Bidt, opdat gij aan al deze dingen moogt ontkomen! En dat zijn de dingen waarover HIJ in Matth. 24:40, 41 en 42 heeft gesproken. Dit staat ook vermeld in Luc.21:36. "Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschied zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen!"

In de 80'er jaren zullen er grote veranderingen gaan komen en GOD zal een grote uitgieting geven! En zoals ik gezegd heb; "Geef acht op de dagen die voor ons liggen?" Zullen ze ten goede – of ten kwade aangewend gaan worden. En dat waren de woorden waarmee ik het voorgaande onderwerp heb afgesloten! We bidden dat we nog één president zullen hebben die het goede zal doen. Op die manier zullen we bidden, en verder zullen wij het aan de HERE overlaten. Maar iets verder op zal er iets gaan komen. En daarom wil ik de mensen voorbereiden. Ik wil ze gereed maken, zodat ze het geloof van GOD zullen verkrijgen, zodat ze opgebouwd zullen worden, en opgenomen kunnen worden, en bij de HERE kunnen zijn! De één zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Ziet u, hier wordt niet over het einde van de grote verdrukking gesproken. Matth.25:10 en 12 leren precies hetzelfde. Hier wordt gesproken over de dwaze maagden die achterblijven. Hier wordt gesproken over de roep die te middernacht kwam; en de wijze maagden en de Bruid gingen op, om de HERE in de lucht te ontmoeten. In Matth. 25 wordt de opname van de gemeente ook besproken. En er zijn Schriftgedeelten waar vermeld staat dat er sommige heiligen in de verdrukking zullen zijn. In het boek Daniel wordt over deze dingen gesproken, en in Openb. 13 wordt over deze dingen gesproken.

De 144.000 Joden zijn de heiligen van de HERE! Degenen die in de grote verdrukking achtervolgd worden – (Openb.12) zijn ook heiligen van de HERE! Zij die opgenomen worden, worden de eerste vruchten voor GOD genoemd. En ze worden het eerst opgenomen als de eerste vruchten voor de HERE! En daarna vlucht het zaad der vrouw in de wildernis. Daarom spreekt de Bijbel zichzelf niet tegen, maar verklaart zichzelf exact. En zij die geloven dat ze door de grote verdrukking heen zullen gaan, wachten op een bepaald groot teken, zodat ze hun leven kunnen beteren of in orde maken, en soortgelijke dingen. De meeste predikers die prediken dat iedereen door de grote verdrukking heen zal gaan, en dat rechtstreeks tot het einde daarvan; ze staan niet recht voor GOD, want ze willen dat GOD hun een groot teken zal geven. En dan denken ze dat ze zichzelf op orde "kunnen brengen. Nee! Dat geloof ik niet! De gemeente zal met een gedeelte van de verdrukking geconfronteerd worden. Dat is wat ik geloof. De verdrukking zal 7 jaren duren. Ze zullen het eerste gedeelte meemaken, maar daarna opgenomen worden. En dan zal het beest in de laatste 42 maanden opstaan. Hij zal daar reeds van te voren zijn, – maar dan zal hij zichzelf ontsluiëren, en dat niet als een vriend van de wereld, maar als degene die van zichzelf zegt dat hij God is. Dan zal de gemeente opgenomen worden, en dan zullen de, anderen in de wildernis vluchten. En dan zal er een terreur tevoorschijn komen, zoals de wereld die nog nooit eerder heeft meegemaakt. En al deze dingen zullen plaatsvinden als de gruwel der verwoesting tevoorschijn zal komen waar Daniël over gesproken heeft. De gelijkenis uit Matth. hoofdstuk 25 toont aan dat er sommigen achter zullen blijven en dat er sommigen opgenomen zullen worden. Openb. 14 toont ons dat er sommigen op de berg Sion zijn en reeds opgenomen zijn. En de grote verdrukking zal dan beneden plaatsvinden. En in vers 11 wordt aangetoond dat het merkteken van het beest gegeven wordt; maar dan zal de gemeente reeds verdwenen zijn. In Openb.12:5 wordt de opname van de gemeente aangetoond. En in Openb. 12:6, 14 en 17 wordt het op deze wijze aangetoond. – Nu, in vers 5 wordt de opname van de gemeente aangetoond. In vers 6 wordt de afscheiding (het overblijfsel) aangetoond. En in de verzen 14 t/m 17 wordt het zaad der verdrukking aangetoond, dat in de wildernis zal vlieden; terwijl de draak hen zal achtervolgen. En in Judas 1:14 staat; "Zie, de HERE is gekomen met Zijn heilige tienduizenden" (dat zijn Zijn heiligen). Daarom kunnen we met de Schriften alles weerleggen wat zij naar voren brengen. De gemeente zal opgenomen worden om zodoende bij de HERE te zijn. Ik heb hier daadwerkelijke dingen en gebeurtenissen die ik naar voren wil brengen. Luister goed! In



sommige Schriftgedeelten Zegt HIJ; "Zie, IK kom als een dief, en dat in het verborgene!" En HIJ zegt dit op verschillende plaatsen met betrekking tot de opname. En ik wil dat u met mij opslaat – en sommigen van u hebben dit misschien nog niet ontdekt; en sommigen mensen zeggen; "Wel, mogelijk zijn de doden in het graf, totdat HIJ hen zal veranderen en verheerlijken! "Nee, hun lichamen zullen daar aanwezig zijn; want zelfs Salomo zegt dat de geest terugkeert naar de plaats waar zij vandaan is gekomen, en het andere zal tot stof weerkomen! Maar de geest keert tot GOD terug! Er is ook nog een ander iets wat ze op de gemeente willen leggen. Maar GOD is een genadig GOD; en zelfs Paulus heeft gezegd dat het beter is om bij de HERE aanwezig te zijn; uit dit lichaam, en tegenwoordig bij de HERE! Maar hij zei dat het in dat bepaalde geval beter voor de mensen zou zijn, als hij nog hier zou blijven; want hij was tot in de derde hemel opgetrokken geweest. En toen werden hem deze gebeurtenissen getoond, en andere dingen waar hij niet over mocht schrijven! 1 Thess.4:14-17; "Want indien wij geloven, dat JEZUS gestorven en opgestaan is, zal GOD ook zo hen, die slapen, in JEZUS met ZICH terugbrengen!" Nu, hoevelen hebben dit verstaan? Daar hebt u Paulus die uit de derde hemel was teruggekeerd, en deze dingen heeft opgeschreven. En weet u wat dit betekent? Luister opnieuw! Sommigen willen graag dat andere gedeelte lezen, want ze zeggen, "O, het klinkt zo mooi om opgenomen te worden!" En vlak voordat Paulus dit zei – Deze die ontslapen zijn die GOD met ZICH zal terugbrengen! Hun lichamen liggen in het graf! Ze zijn er aan toe om naar het graf terug te keren, zodat ze hun lichaam terug zullen verkrijgen! En dit zal met onze lichamen verheerlijkt worden en daarna zullen wij tezamen worden opgenomen! Hoevelen hebben dit verstaan? Zodoende wordt ons hier aangetoond dat zij ontslapen waren, en dit in de betekenis van rustende bij de HERE! En ik zal hier iets naar voren brengen! Hier staat dat HIJ hen die ontslapen zijn met HEM terugbrengen zal. Zij bevinden zich daar niet in het graf. Hun geesten zijn absoluut – Het moment waarop u sterft; in een oogwenk – het is gelijk de opname. U wordt naar een plaats weggevoerd – een verblijfplaats, die zich daar rechtstreeks onder bevindt. Het is een rustplaats, die het Paradijs wordt genoemd! Ik heb hier reeds eerder over gesproken. Dit is niet het ware Paradijs wat wij het uiteindelijke Paradijs zouden kunnen noemen. Het is een plaats, een wonderbare plaats! Het lichaam bevindt zich in het graf. GOD garandeert u dit! Maar dit hier is niet werkelijk! Als u uw lichaam aanraakt, dan wordt u met het gevoel geconfronteerd, omdat u zich daarbinnen bevindt en omdat u in leven bent. En dat leven dat voelt – het voelt dat het gevoel verdwijnt. Maar het lichaam blijft daar rechtstreeks achter! Er zijn geen pijnen in de hemel! Hoevelen van u weten dat? Ik sprak over – en ik heb het hier niet, en ik heb het ook nog niet afgewerkt; en dat met betrekking tot de dimensies van tijd en eeuwigheid bij de HERE! En op een bepaalde dag zal ik dit aan u voorlezen – maar de mensen spreken over deze dingen. Als men net onder, of met de snelheid van het licht zou kunnen reizen, en als ze dan dertig dagen weg zouden zijn, en dat aangaande het vertrek en terugkomst; dan zouden er 30 jaren op de aarde voorbij zijn gegaan. En dan zouden hun kinderen in de meeste gevallen mogelijk ouder zijn dan zij zelf op dat moment zouden zijn. Nu, de theorie van Einstein is in sommige van deze gevallen als waar zijnde bestempeld. Ze weten het niet daadwerkelijk, maar ik kan u dit vertellen – hoewel ik dit nog niet heb afgemaakt – maar op een bepaalde dag zal ik u voorlezen wat ze aan het bestuderen zijn. En weet u, soms zullen de mensen daar ergens in een bepaald iets terecht gaan komen; en ze zullen in een ander iets terecht komen, en dan zullen ze in een bepaald iets verdwijnen! En dan zal GOD ze daar houden totdat HIJ ze zal nemen. Kunt u amen zeggen? Ze geloven dat dit heelal in een ander heelal overgaat. En ze weten niet hoeveel werelden er in dit opzicht zijn. En ze noemen ze witte gaten, zwarte gaten en spiraalgaten. En ze zeggen dat er uit de zwarte gaten niets kan ontsnappen. En Judas (in de Bijbel) spreekt in dit opzicht over "dwaalsterren" (Judas 1:13) "Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd!" En dat ten opzichte van deze dwaalsterren! Dit was het zaad dat tegen GOD was, en op de aarde was! Er zijn zwarte gaten! En als HIJ hen daar in wil werpen, als HIJ dat wil, dan zullen ze er nimmer uit kunnen komen. Omdat de zwaartekracht daar zo krachtig is kan het licht er zelfs niet uit ontsnappen. Het is een ineen gevallen ster. En het licht wordt er als het ware ingezogen, en niets kan er ooit weer aan ontsnappen. En de wetenschappers zeggen als u daar in terecht komt, dat u daar nooit meer aan zult kunnen ontkomen. Het zuigt alle asteroiden, enz. die zich in het heelal bevinden op en er zijn er veel. Ook zijn er witte gaten. En daarbinnen, zoals een wetenschapper zei; in de Bijbel wordt in dit opzicht over het meer of de poel van vuur gesproken. Hij zei, dat dit witte gat vanuit zijn eigen energie – en dat met betrekking tot de manier waarop dit gebeurt – het geeft zichzelf voortdurend opnieuw! En u zou het een soort poel van vuur kunnen noemen! En hij gebruikte een Schriftgedeelte! En hij zei omdat er nimmer een einde aan komt, en dat ten opzichte van de manier waarop dit plaatsvindt! Want het voedt zichzelf vanuit de kern (uit zichzelf), en het produceert hetzelfde vanwaar het zichzelf voedt. Ik kan het niet uitleggen zoals ze dat op wetenschappelijke manier doen, want ik heb het alleen maar oppervlakkig gelezen. En dan zijn er nog wormgaten of spiraal-gaten. (een wegzinkend iets – of een soort zinkput) En dan hebben ze deze grote computers! En ik garandeer u dat ze alles niet weten! Nee, nee, nee! Ze proberen alleen maar bepaalde dingen uit te vinden. En ze hebben net genoeg ontdekt om beangst te worden. Want ze hebben ontdekt dat dit alles ontzagwekkend is! En nu proberen ze te ontdekken of er nog ander leven op de planeten van ons zonnestelsel aanwezig is. En voor zover ze in dit opzicht tot honderden biljoenen sterrenstelsels en nog meer proberen te reiken, kunnen ze dit niet verwezenlijken. Maar in ons eigen zonnestelsel is al meer dan genoeg om hen bezig te houden. De doorsnee van ons zonnestelsel is 100.000 lichtjaren. En om bij de Andromeda te kunnen komen heeft men 2 miljoen lichtjaren nodig. GOD is groot, is het niet? Nu wil ik weer verder gaan met ons onderwerp. En ze beweren als u daar binnen zou kunnen komen, dat de tijdsdimensie verdwenen zou zijn. Het zou dan zijn alsof u in de eeuwigheid zou verkeren – in een andere dimensie! En dan zou u gewoonweg verdwijnen. Maar als u onder de snelheid van het licht blijft, dan zouden 30 dagen reizen in het heelal, gelijk zijn aan 30 jaren op de aarde! En u zou het zelfs niet voelen. Maar dit is hetgene wat ik in dit opzicht zou willen zeggen! Ze proberen te zeggen wat GOD reeds gezegd heeft! – "IK ben gisteren, heden en tot in eeuwigheid DEZELFDE!" En bij de HERE is de eeuwigheid en de tijd allemaal hetzelfde! Het verleden, het heden en de toekomst zijn allemaal hetzelfde voor GOD. Het is – voor ons allemaal verschillend, maar dat is het niet voor HEM! Bij de HERE is alles eeuwig! Nu, als u voor de troon van GOD zou naderen, en als u voor HEM zou staan; en als u verscheidene uren naar HEM zou kunnen kijken en met HEM spreken; en als u zou zeggen dat u daar verscheidene uren bij de ALMACHTIGE zou zijn geweest, en als de HERE dan tegen u zou zeggen, "Denk hier over na, dat er 200 jaar op de aarde voorbij zijn gegaan!" – dan betekent dit dat er geen tijd meer zal zijn. Hoevelen van u geloven dit? Zolang als u vleeselijk bent, dan zult u nimmer verder kunnen komen dan tot het punt waar uw verstand u heenleidt. Maar als u in de dimensie van de GEEST binnentreedt, en als u toestaat dat de HERE u iets toont dan kunt u 3 dagen voor de HERE staan, en dan zou HIJ u kunnen meedelen dat de kalender 3 miljoen jaar verder voortgegaan is. U hebt hier te maken met diepten en zones en allerlei dimensies waar de HERE ZICH in bevindt. En de reden waarom de mensen niet meer wonderen van GOD kunnen verkrijgen, of omdat ze GOD niet voor meerdere dingen kunnen geloven; is omdat ze dit patroon niet kunnen volgen! . . . Mijn wonderen zullen werken. De wonderen die ik voor GOD verricht bevinden zich allemaal in deze zone waarin ik mij bevind. En dat zijn alle dimensies waar ik mij in bevind. En men is daar nog nooit in geweest, en daarom begrijpen ze deze dingen ook niet. Hierdoor verdwijnen bepaalde mensen, en de goeden worden binnengebracht! Kunt u amen zeggen? HIJ weet exact wat HIJ doet! Demonen houden totaal niet van deze dingen. En duivels slaan hier voor op de vlucht. Maar GOD laat zijn Waarheid tevoorschijn klinken. En zo hebben we gezien dat de wetenschappers proberen uit te vinden wat een eeuwigdurende tijd is. Als u een persoon neemt die 5000 jaar geleden gestorven is, en die bij de HERE is; wist u dan dat dit gelijk de dag van gisteren is? Hoevelen van u weten dat? En in Psalmen staat vermeld dat 1.000 jaren bij de HERE als één dag zijn. En dui zend jaren zijn bij HEM als de dag van gisteren. En dezelfde dingen zullen met ons geschieden, als wij ons daar zullen bevinden. Daarom, als u voor

de troon zult komen, dan kan HIJ het of een half uur voor u maken, en u naar de aarde laten terugkeren, of HIJ kan u daar houden en naar u kijken, en u – Ik weet niet hoe, en dit ook met betrekking tot de wereld! – maar u zult het nimmer weten. En alle dingen die HIJ gedaan wil hebben, zullen geschieden. En toch zult u door het kijken alleen in die dimensie opgenomen worden. Er is niet zo iets als ruimte of tijd of wat voor dimensie dan ook maar bij de HERE! HIJ is zonder einde! – "IK ben gisteren, heden en tot in eeuwigheid DEZELFDE!" IK verander niet. Wij zullen moeten komen en gaan, en de dood plaatst een tijd over ons. Maar er is geen tijd bij GOD, en ook zal er in dit opzicht nimmer tijd bij HEM zijn! HIJ is de EEUWIGE! Is dat niet wonderbaar? Daarom, zij die voor de troon ontslapen zijn, en dat voor de HERE; HIJ zal hen tevoorschijn brengen, en voor hen is het alleen maar een kleine tijd, tenzij HIJ er een bedoeling mee heeft, zoals ten opzichte van diegenen die zich onder het altaar bevonden om te denken – want ze baden voor hun broeders – "Hoelang moeten wij wachten?" – En in dit opzicht had HIJ hier een bepaalde bedoeling mee! In de andere gevallen, en dat overeenkomstig alle Schriftgedeelten, is het daar waar de HERE het wil hebben. Als iemand van ons, ons vanavond zou verlaten, dan zou dit voor u alleen maar gelijk een moment zijn, voordat u ons voor de troon zou zien. De kloof die zich daar zou bevinden zou u niet eens opmerken. Zo snel gaan de dingen namelijk, en toch bevindt u zich dan in de hemel. Hoevelen geloven dat HIJ wonderbaar is? Gedurende het millennium zal er waarschijnlijk veel aangaande de snelheid van het licht aan de mensen worden geopenbaard. En dan zullen ze met wetenschappen te maken krijgen die nog nooit eerder op de aarde geopenbaard zijn geworden. 1 Thess. 4:14. "Want als wij geloven dat JEZUS gestorven en opgestaan is; zo zal GOD ook hen die slapen in JEZUS met ZICH terugbrengen!" Daarom ze bevinden zich niet in het graf. HIJ zal ze met ZICH meenemen, want ze waren slapende bij de HERE! Met andere woorden, ze waren daar rechtstreeks aanwezig. Ze bevinden zich daar in een stadium zodat ze weten wat ze zijn; en ze zijn daar aanwezig. Maar ze bevinden zich daar in een rust. En het is de schoonste rust; en men zal nog nooit zulk een rust ervaren hebben; en dat ten opzichte van uw gehele leven. Ze, zijn geroepen om te slapen, en toch zijn ze wakker. Maar dit - wordt de rust van het paradijs genoemd, en dit is iets wat we nog nooit eerder hebben beleefd, En zij die in JEZUS slapen, zal HIJ met ZICH meenemen, want ze zijn er aan toe om terug te keren naar deze lichamen die 5.000 jaar geleden, een duizend jaar geleden en misschien enkele dagen voor die tijd ontslapen zijn. Maar ze zullen terugkomen! Kunt u amen zeggen? Vers 15." Want dit zeggen wij u met een WOORD des HEREN; wij levenden, die achterblijven tot de komst des HEREN, zullen in geen geval diegenen voorgaan welke slapen (ontslapen zijn). Want de HERE ZELF zal van de hemel nederdalen (met deze mensen) met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin GODS; en de doden in CHRISTUS zullen het eerst opstaan. "Nu, diegenen die slapen of ont slapen zijn, zullen tot hun lichamen terugkeren, en dan zal het gelijk aan het onze veranderd en verheerlijkt worden! Vers 17 – "Daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken; in een oogwenk weggevoerd worden, de HERE tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de HERE wezen!" Er kan een scheiding plaatsvinden. Misschien zult u andere dingen moeten doen; maar u zult van deze dingen waarschijnlijk niets weten. Maar wij zullen veel te doen hebben; maar dan zullen wij bij de HERE zijn. Met andere woorden, het maakt geen verschil waar hij ook gaat want de HEILIGE GEEST is daar – verschillende soorten – en wat HIJ in dit opzicht ook maar wil dat wij zullen doen. Wij zullen voor altijd met de HERE zijn! Dat is wonderbaar! **Hier worden twee leringen bewezen! Er is een opname voordat de grote verdrukking beëindigd zal worden, en voordat het merkteken van het beest gegeven zal worden.** We zullen door sommige dingen heengaan, maar we zullen er niet helemaal doorheen gaan. We zullen opgenomen worden voordat de 42 maanden van verwoesting en de afgoden op de aarde tevoorschijn zullen komen. En de andere is dat u niet in het graf zult verblijven, en dit ook ten opzichte van uw geest. Beiden daar beneden, zoals bepaalde predikers aangaande de dood prediken! Nee! Nee! Uw lichaam is daar, maar deze persoonlijkheid die "Hallo" tegen mij zegt, en die zegt, "Br. Frisby, ik heb uw bediening lief, en ik houd van de manier waarop u predikt, ik houd van de gemeente, ik heb GOD lief – Deze dingen daar, en die persoonlijkheid zegt; "Hallo en goodbye" – en die zal weggenomen worden! Kunt u amen zeggen? En daarom zal niemand van u de dood behoeven te vrezen. Vers 18. "Vermaant elkander dus met deze woorden. 1 Thess. 5:1 . "Maar over" de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat; u geschreven wordt; immers gij weet zelf zeer goed, dat de dag des HEREN zo komt, als een dief in de nacht!" – Nu, geef acht! – "Terwijl zij zeggen; het is (alles) vrede! en rust, overkomt hun als een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou" – Er staat vermeld dat wij de tijden en de seizoenen zouden kennen; maar wij zouden de exacte dag en het uur niet kennen. Maar wij zouden de dingen in een kleine wijle aangaande de komst des HEREN weten! En dit doormiddel van profetie! Het getuigenis van JEZUS is de GEEST der profetie! En HIJ zal tekenen en wonderen geven! En we beginnen meer van deze tekenen te zien, en hieraan weten wij dat de komst des HEREN steeds dichterbij komt." Vers 3. "Terwijl zij zeggen; het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weëen een zwangere vrouw, een plotselinge vernietiging!" – Hoevelen hebben opgemerkt hoe de dingen hier staan vermeld? Het klinkt als een automatische computer die een plotselinge vernietiging vanuit een ruimtestation teweeg brengt! Er wordt gezegd dat er een plotselinge vernietiging over hen zal komen. Alles staat in dit verband met de elektronica in verband, want – het komt plotseling over hen. In Openbaring 13 wordt ook aangetoond dat er 42 maanden zullen zijn, waarop de macht op de aarde volkomen in de handen van de anti-christ zal worden gegeven. En wanneer dit gebeuren zal, dan zal hij volkomen in het beest gaan veranderen. Hij zal hen reeds vlak voor die tijd misleiden. En dan zal hij zeggen dat hij god is. Natuurlijk worden ze misleid, want ze zullen geloven dat hij god is. In dat hoofdstuk wordt ons meegedeeld dat hij 42 maanden lang de volkomen macht zal bezitten. En dan zal de opname plaatsvinden! En dan zullen er op de aarde 42 maanden zijn overgebleven. En in datzelfde hoofdstuk staat dat hij tekenen en wonderen zal verrichten. Hij zal het vuur doen neerdalen. Dit kan een geestelijke, een bovennatuurlijke of een ander soort vuur zijn! Maar het heeft ook te maken met wetenschappelijke wonderen. Het vuur zal uit de hemel neerdalen, zodat de atoombom gemaakt kan worden. Het Griekse woord is geloof ik "uranos" en dat is de uranium die in de atoombom wordt gebruikt. Ook hebben ze in dit opzicht de la ser – wapens waardoor het vuur tevoorschijn komt. En als het voornaamste komt de elektriciteit neer. En daardoor verschijnen de beelden op de T.V., enz. En waarschijnlijk zullen ze het beest doormiddel van de wereldwijde satelliet aanbidden. En zo zien we dat dit vuur en de elektriciteit naast vernietigende wapenen met computers te maken heeft. Dit heeft ook met laser computers te maken die licht gebruiken als een medium. Er zal een wereldwijd computersysteem verschijnen en klaarblijkelijk een Databank waar alle namen op de aarde in opgeslagen zullen zijn. Het zal één wereldsysteem zijn. De satan zal al deze namen verkrijgen. We leven nu in een tijdperk van elektronica en wetenschap. Zodoende bevinden wij ons aan het einde van dit tijdperk. En de dingen die ze doen in de gedachten van de mensen, en hoe ze de dingen bestuderen om zodoende een super-ras tevoorschijn te brengen; ze maken studie om genieën tevoorschijn te brengen, en uiteindelijk zullen ze hier alleen monsters uit verkrijgen. Maar wanneer de mens de schepping begint te bederven, dan is dit een teken dat de HERE spoedig zal komen. Aangaande de computers zal het omstreeks de 90'er jaren zover zijn, zodat de mensen een computer-dokter zullen hebben. Met andere woorden, uw dokter zal een computer zijn. Uw dokter zal dan een psychiater zijn. Hij zal met honderden gedachtengangen uitgerust zijn, die zo ingewikkelde samengesteld zullen zijn, en op een computer aangesloten, zodat de mensen de computer zullen raadplegen en er mee spreken! En dan zal de computer de diagnose vaststellen en voorschrijven wat ze nodig hebben. Ze zullen het antwoord rechtstreeks verkrijgen; terwijl een dokter hier toezicht op zal houden. Maar honderdduizenden mensen zullen de computer op deze manier kunnen raadplegen. De psychiaters zullen een computer hebben, en de mensen zullen hun problemen aan de computer gaan doorgeven! En als ze hun problemen aan de computer

doorgegeven zullen hebben, dan zal de computer proberen vast te stellen wat er met hen aan de hand is. Hoevelen van u weten dat we hier rechtstreeks met het beeld van het beest te maken krijgen? Zeker zal dit gebeuren! (Daniël keek naar deze dingen, en hij zei dat hij een vreemde god zag.) En hij vereerde deze vreemde god met goud en rijkdommen. Hij eerde deze vreemde god, en dit was een god die zijn vaderen niet gekend hadden. Ik geloof dat het een afgod was. Ook geloof ik dat het met het beeld van het beest in verband staat. En het was een god die zijn vaderen nimmer gekend hadden. Het was een vreemde god die op deze plaats aanwezig was. Klaarblijkelijk stond het in verband met het merkteken van het beest. Daniël zag de anti-christ aan het einde der tijden. Zodoende kan het beeld van het beest inderdaad op een vreemde manier tot de mensen op de aarde gaan komen. Het zal met de elektronica verbonden zijn; maar het zal een beeld zijn, en waarschijnlijk zal de foto of het beeld van de man daarbij betrokken zijn. Wat het ook is, het zal in verband met het beest staan. Wanneer ze deze computer-dokter zullen hebben, dan zal deze een betere diagnose stellen dan een gewone dokter. Want in deze computer zullen gegevens van honderden van de beste dokters ter wereld verwerkt zijn. En zo zal het ook aangaande de psychiaters zijn; ze zullen een computer hebben. Ik vertel u dat deze dingen één dezer dagen uit de hand zullen lopen. GOD zal spoedig komen! Ik verwacht dat dit in de volgende 7 of 8 jaar zal gaan komen, maar de HERE kan ieder ogenblik komen. Ik verwacht de HERE! Iedere dag zie ik naar de HERE uit. Misschien zullen alle dingen niet precies volgens de omschrijving die ik nu gegeven heb, naar voren komen; maar dit is de meest nauwkeurige omschrijving die ik nu aangaande deze dingen kan doorgeven. Ook zullen er afgoden en beelden met al deze dingen in verband staan. 1 Cor. 15:51. "Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden!" – In een oogwenk zullen deze dingen plaatsvinden! Honderd jaren is een oogwenk voor de HERE. Een duizend jaar is gelijk één dag. Ik vertel u, het is hier zo wonderbaar, en dat aangaande de komst des HEREN! Openb. 3:11. "Zie, IK kom spoedig!" – Ziet u, aan het einde zal de HERE sneller gaan werken dan de meeste mensen denken. De gebeurtenissen zullen gelijk een vloedgolf tevoorschijn gaan komen! – "Zie, IK kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme!" "En de mensen zullen gemerkt worden door de dingen waar we zojuist over hebben gesproken, en daardoor zal de kroon weggenomen worden van diegenen die zich op de aarde bevinden – en dat zal gebeuren als ze naar hem zullen luisteren. Weest standvastig in uw hart en hebt geloof in GOD. Laat uw geloof opgebouwd blijven. Luc.12:40. "Weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen!" Deze dingen staan ook in Matth. 24 en in Luc. 21 vermeld. Openb. 16:15. "Zie, IK kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart. Matth. 16:27 "Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid (van de HEILIGE GEEST) van de VADER, met Zijn engelen, en dan zal HIJ een ieder vergelden naar zijn werken!" – Hier wordt niet gesproken over een werk, maar over werken! Wij hebben verschillende werken, is het niet? 1Joh. 3:2 "Geliefden, nu zijn wij kinderen GODS, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als HIJ zal geopenbaard zijn, wij HEM gelijk zullen wezen; want wij zullen HEM zien, gelijk HIJ is!" Is dat niet wonderbaar? 1 Thess. 5:5. "Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn . . . want GOD heeft ons niet tot toorn gesteld. Ziet u de verdrukking hier tevoorschijn komen? – "maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze HERE JEZUS CHRISTUS, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen tezamen met HEM zouden leven!" Houd uw ogen op de HERE gericht want er gaan dingen gebeuren in deze natie! – Als uw gemoed open is en als uw hart luistert, dan zult u iets gaan voelen. Het is de stimulatie van de HEILIGE GEEST. En de HEILIGE GEEST zal u stimuleren. U hebt geen drank nodig, U hoeft geen wijn te drinken. U hoeft in dit opzicht niets te hebben. Alles wat u nodig hebt is een stimuleren van de openbaring van de HEILIGE GEEST. Want dit is symbolisch aangaande de openbaring. HIJ zal het beste voor het laatste bewaren! Kunt u prijs de HERE zeggen? Dat is exact waar! Het zal een vloeibaar licht of bliksemen zijn! En toen JEZUS datgene maakte wat HIJ maakte, en toen ze dat proefden, toen had het in de eerste plaats niet de tijd om te gisten. Er zijn ongeveer 7 of 8 dagen voor nodig om wijn tot gisting te brengen. Toen HIJ daar kwam, toen dronken ze de wijn met alcohol, en toen JEZUS daar kwam en het wonder verrichtte, – want JEZUS ZELF – en wij zijn allemaal koningen en priesters voor de HERE. En HIJ zegt, "Raak het niet aan!" – dat is wat JEZUS zei. Hetgene wat HIJ gaf was de nieuwe wijn en daardoor werden ze nuchter! Ze voelden zich goed. Daarvoor voelden ze zich groggy en ziek. Ze hadden te veel gedronken. En toen JEZUS hen dit gaf, toen was het een tegengif. Het gif werd er door weggenomen en het verdween. En het was symbolisch aangaande het bloed van de HERE JEZUS CHRISTUS. En ze werden nuchter en waakzaam. HIJ bewaarde het beste voor het laatste. En dit is hetzelfde aangaande de zalving die nu zal gaan komen. De predikers en sommige van de valse cults geven hen de verkeerde soort sterke drank te drinken. Ze geven hen het verdraaide of verdorven woord. Ze geven hen een leer van mensen. Ze geven hen allerlei dingen waar ze mee rondwandelen. Ze hebben geen geestelijke oren en ogen. Ze zijn dronken aangaande een sterke of krachtige dwaling. Ze wandelen daar rond en hun zinnen zijn afgestompt. En op bepaalde tijden in de gemeente! – de Bijbel zegt dat sommigen met betrekking tot Matth. 25 in slaap waren gevallen. En de roep ter middernacht kwam om hen wakker te schudden. Maar hetzelfde zal geschieden – wanneer HIJ deze zalving zal uitgieten, broeder, laat het dan zo zijn – "Dat wie een oor heeft, dat hij hore, wat de GEEST tot de gemeenten zegt." Deze wijn van de HEILIGE GEEST zal u doen ontwaken. En HIJ heeft de nieuwe wijn tot het laatste bewaard!! Ik bedoel dat HIJ de gemeenten zal ontvuchten! De gemeente heeft het nodig om wakker of waakzaam te zijn. Paulus zei, "Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans hoog tijd voor u is om uit de slaap te ontwaken." (Rom. 13:11) en dit met betrekking tot de komst des HEREN! HIJ zal ons de nieuwe wijn van de HEILIGE GEEST geven. En ik bedoel dat HIJ de gemeente zal doen ontwaken en schudden en verenigen. HIJ zal hen tezamen brengen voor grotere dingen in de HERE en voor grotere kracht in de HERE! **"Zie zegt de HERE, geef acht, want op het exacte uur waarop deze boodschap tevoorschijn moest komen, was deze bepaald door de HEILIGE GEEST. En het uur voor Mijn volk om deze dingen te horen was bepaald, het is predestinatie, zegt de HEER, om te vallen, zegt de HEER, om te vallen op de oren, die IK heb geopend om de Geestelijke dingen van de HERE te horen. Want de anderen! zullen hun hoofd schudden, zeggende, "Wij kunnen niet zien, en ook kunnen wij niet horen," maar Mijn kinderen zijn bij machte om de Geestelijke dingen te zien, en nu zijn ze ook bij machte om ze te horen, zegt de HERE!" – Daarom is de boodschap voor de gemeente! En zie, zegt de HERE, laat de gemeente horen wat de GEEST zegt! O, prijs de HERE! – "Een uitgieting, een uitgieting zegt de HERE, het zal voorzeker over Mijn volk komen. En het zal hen tezamen doen schudden, en de beenderen zelf zullen door de kracht van de HEILIGE GEEST geschud worden! Ze zullen gelijk een magneet in een net aangetrokken worden, zegt de HERE, en ze zullen tot het Heiligen der Heiligen worden weggevoerd! "O, glorie zij GOD. Wie kan er prijs de HERE zeggen? Gezegend zij Zijn heilige NAAM. IK zal herstellen, zegt de HERE!" Amen!** Een persoonlijkheid die ik niet kan overwinnen of afschrikken, en omdat ik die persoonlijkheid niet ben, daarom werk ik met die persoonlijkheid, en dat is de HERE JEZUS! AMEN!

~ A personality that I can not strike, and that I am not that personality, I work with that personality, and that is the LORD JESUS ~

Neal Frisby