

## GENEZING VOOR ALLEN!

"Ik voel dat het belangrijk is mensen te helpen om bevrijding van ziektes te ontvangen en voor de komende dagen voor te bereiden!" – "Voordat een persoon genezing ontvangt moet men begrijpen dat het definitief Gods wil is om ze te genezen. Honderden Schriftgedeeltes uit de Bijbel proclameren dit. We zullen er zo meteen enkele citeren." – Mensen kunnen zich afvragen waarom Hij geneest, want Hij heeft medelijden met ons! Math. 14:14, Hij werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken!" – Math. 20:34 zegt, "Hij had medelijden en terstond werden zij genezen! Soms zal het geleidelijk komen, maar het gebeurt alzo onmiddellijk. Laat het overeenkomstig uw geloof zijn!"

"Nu een ander ding om op te helderen, wie is de bewerkster van ziekten? We hoeven niet zo ver te zoeken; het is de Satan!" Job. 2:7 zegt, toen ging de Satan uit, en sloeg Job met boze zweren! Het was de Satan die de ziekte op Job plaatste, maar het was God die Job's geroep hoorde en hem genas!" En op een andere moment zei Jezus in **Luk. 13:16, "Moest deze vrouw welke de Satan gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band? En Hij genas haar plotseling!"** – Vraag Jezus op dit moment niet om u te genezen, zeg alleen, "Ik ben door Jezus striemen genezen!" En blijf het citeren totdat u de goede zegeningen ontvangen hebt, of gebruik het Schriftgedeelte Jes. 53:5 op ieder moment dat de Satan u aanvalt."

Ook staat het in Hand. 10:38, "Jezus was gezalfd, doorgegaan, en genezende allen, die van de duivel overweldigd waren!" – "Het mag misschien vreemd en raar lijken maar wanneer Christenen falen om de Heer te prijzen of het gezalfde Woord te lezen zullen zij soms door de duivel onderdrukt worden! En soms op een niet geringe wijze, en deze oppressie beïnvloed vandaag de dag menigte van Christenen omdat de duivel weet dat zijn tijd kort is!" – De christenen moeten gewaarschuwd worden alhoewel de Satan hun niet in bezit kan nemen, kan hij hen onderdrukken tot aan het punt dat ze voelen dat hij dat heeft gedaan! Maar ze moeten er niet in geloven dat hij dat heeft gedaan, maar ze moeten de gehele wapenrusting Gods aandoen en de Satan met het gezalfde Woord en beloftes weg blazen!" (Efez. 6:11–17) **"Zie zegt de Heer Jezus, Ik heb u bevolen om in mijn naam op te staan en de autoriteit te nemen over deze duivelse onderdrukker van mijn volk, en laat hem geen terrein winnen hetzij in uw ziel of lichaam, want u bent genezen en overeenkomstig aan Mijn Woord alreeds bevrijd! Claim het zegt de Heere! Wees gedurfd in het verklaren van uw bevrijding! Ja, gij zijt volgens mijn goddelijke uitlatingen vergeven en genezen!"** (Ps. 103:2–3)

"In de grote commissie was 'het genezen van de zieken in de naam van Jezus' er voor bestemd om als een van de tekenen van de ware gelovige te zijn! Ook geneest Jezus om Zijn glorie en Zijn goedheid te openbaren, en Hij houdt even oprecht van u als van een ieder ander, en zal werkzaam voor u zijn!" – "Als u leert te vertrouwen, dan geeft Hij nog een andere belofte!" – "U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen!" (Ps. 91:10) – "Maar eerst wil Hij dat u absoluut vrij bent van iedere abnormale onderdrukking van angst, zodat Hij een vrije hand kan hebben om werkzaam te kunnen zijn! We moeten ons herinneren dat Job's angst van een kleine heuvel tot een berg werd opgebouwd, en hij werd bang! En hetgeen hij bang voor was kwam daadwerkelijk over hem!" (Job 3:25) – "Vul uw gedachten nooit met moedeloosheid, mislukking en verslagenheid ongeacht hoe erg u onder druk gezet wordt, maar creëer een positieve en succesvolle houding! Ongeacht wat u voelt of ziet, zeg zoals Paulus, we zijn meer dan overwinnaars!" (Rom. 8:37–39) – **"Ja, wordt veranderd door de vernieuwing van uw geest en gedachten!" (Rom. 12:2) – "Zie ik zal een nieuw hart en een nieuwe geest van geloof in vertrouwen binnen in u scheppen! Vraag en gij zult ontvangen! Zie u hebt het nu reeds! Prijs Hem!"**

Want God zei, **"Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen!" – "Ook genas Hij alle soorten ziekten die er waren en Hij zal vandaag het zelfde doen!" (Math. 8:16–17) – "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven!" (Joh. 1:12) – "Als u het geloof en een positieve houding vasthoudt dan creëert u over uzelf een atmosfeer van gezondheid, tevredenheid, vreugde en welzijn!" – "Jezus genas niet alleen de zieken, maar Hij vertrouwt vandaag de dag de zelfde bediening aan Zijn discipelen toe!" (Mark. 6:12–13 – Mark. 16:16–18)**

"Laat ons nu overgaan tot de informatie die ons leert hoe genezen te worden! Ten eerste zou men moeten begrijpen dat het definitief Gods wil is om u te genezen." (Mark. 16:18) Dan zou men zijn hart moeten voorbereiden door deze brief en het Woord van God te lezen! Geloof komt door het horen van het Woord! (Rom. 10:17) – "Als u dan denkt dat u enige tekortkomingen of zonden in uw leven hebt, belijd ze aan Jezus!" (Jak. 5:13–16) – "En het is goed om een tijd in uw hart vast te stellen voor uw genezing! Dikwijls worden mensen misleid door het tot een latere tijd in de toekomst uit te stellen! **Nu is de dag van Verlossing en genezing! – "En geloof als u bidt, dat u het alreeds ontvangen hebt en hou er aan vast!" (Mark. 11:24) – "Soms zult u de resultaten niet onmiddellijk zien en op andere momenten zult u het snel zien! Herinner u dat toen Jezus de vijgenboom vervloekte het er op leek alsof er niets was gebeurd, maar toen zij de volgende dag kwamen zagen ze de boom en inderdaad was het verdord." (Mark. 11:14, 20) "Zo zal Jezus uw ziektes uitdrogen, hetzij geleidelijk of onmiddellijk, herinner dat u het alreeds hebt ontvangen!" – "Ontvang alzo deze kennis, dat een onvergeeflijke geest definitief uw genezing kan hinderen!" (Math. 6:14–15) – En probeer altijd in vuur en vlam voor Jezus te zijn en niet geestelijk lauw! – "Wanneer u dan om iets vraagt zal het vaak ogenblikkelijk plaatsvinden!" – "Laat de Satan of zijn mensen u ook nooit hinderen! Wees vastberaden!" Rom. 8:31, "Als God voor ons is, wie zal tegen ons kunnen zijn?" – **"Ook hebt u het binnen in u om het te vragen en om hetgeen wat u nodig hebt in werking te stellen!" Luk. 17:21, "Het koninkrijk Gods is binnen in u!" – "De wervelwind van de Heilige Geest is binnen in u om nu en voor altijd al uw verzoeken uit te voeren! Gods overvloed, voorspoed, rust, vrede en kracht zijn in u, en het ontbreekt u aan niets! Proclameer dit voor alle obstakels en Jezus zal in uw noden voorzien!"****

"Nu volgt hier hoe u hetgeen u ontvangen hebt kunt behouden! Satan zal proberen om u te verleiden. Weersta de duivel en zijn twijfel en hij zal van u vlieden! Sta de zonde niet toe om weer opnieuw binnen te sluipen! Men kan niet verwachten om Gods zegeningen vast te blijven houden als men tot in de wereld teruggaat!" – Hier is iets heel belangrijks. Vergeet absoluut niet om van uw bevrijding te getuigen! **Mark. 5:19, het zegt, Ga heen en vertel uw vrienden, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft!"** "Overbelast je lichaam ook nooit nadat u genezen bent totdat u weer helemaal op krachten bent gekomen! Mishandel uw lichaam nooit; gehoorzaam Gods gezondheidswetten!" – "Houdt uw ogen op Jezus gericht en niet op uw symptomen en problemen! Toen Petrus op zijn symptomen en problemen ging letten zonk hij in het water! Maar de Heer trok hem weer op om opnieuw te geloven!" – "Geef nooit op, houdt altijd trouw aan Zijn Woord vast!" (Jak. 1:6–7) – "Gebruik altijd het Woord van God!" (Heb. 4:12) "Vraag God niet telkens weer hetzelfde, maar geloof en mediteer daarna telkens betreffende Zijn beloftes!" "Sta dan op en houdt er aan vast en prijs Hem voor de overwinning en belijd uw geloof!" (Rom. 10:10) – **"En als u deze waarheden in praktijk brengt, kunt u vaak genoeg hetgeen u zegt hebben, en alle bergen van schuld, ziekte en problemen verwijderen!" (Mark. 11:23) – "Bewaar deze brief voor toekomstige studie en in de tijd van nood! En de Heere Jezus en ik houden van u en zegenen u altijd! Vergeet al Zijn voordelen niet. Beter nog, hou ze in werking!" – "Alzo zal het lezen van mijn boeken en lectuur helpen om bevrijding te brengen van al het hierboven genoemde!"**

Oprecht, uw vriend,