



## Dierbare Oogstgenoot,

DECEMBER 2020

**Moge u een vreugdevolle, zeer geestelijke, prettige kerst hebben en moge u het hele jaar door genezing en gezondheid hebben! Op deze tijd van het jaar moeten we Jezus echt loven en openbaren wie Hij werkelijk is!** Ik zou u ook willen herinneren aan een komende hemelse gebeurtenis in februari 2021: De planetaire opstelling op 10 februari met Saturnus, de Maan, Venus, Jupiter, Mercurius en de zon, allemaal in het sterrenbeeld van de Waterman. "En nu gaan we naar onze speciale kerstbrief over de eeuwige drie-enige Godheid! Een prachtige brief uit de bibliotheek van broeder Neal Frisby voor u.

**Kol. 1:15-18: "Hij is het beeld van de onzichtbare God, en alle dingen zijn door Hem geschapen in hemel en op aarde. Vers 18: "Hij is het hoofd in alle dingen. Opdat Hij in allen de Eerste zou zijn, dat wil zeggen op de eerste plaats over alles!" – Kol. 2:9-10, "Want in Hem woont al de volheid der Godheid, Die het Hoofd is van alle overheid en macht!" – I Tim. 6:14-15 zegt: "de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren!" – Vers 16, "Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; want het is de directe vorm wanneer hij het eeuwige licht van de brandende heerlijkheid van de Heilige Geest is!" – "Maar we zien Hem aan in het Zoonschap, het beeld van Zijn eeuwige wezen!" (Bestudeer alle verzen nauwkeurig.)**

Jes.9:5, "De profeet zei, de machtige God, de eeuwige Vader, de Vrededorst wanneer hij sprak over de openbaring van Jezus!" – "Als u erachter komt wie Hij is, heeft u meer macht en heeft u meer geloof, vertrouwen, rust en vrede!" – "Daarom zei Jezus in Matt. 28:19 om te dopen in de naam van de godheid, alle drie in één!" – **Joh. 5:43, waarin staat: "Ik kwam in de naam van mijn vader, Heer Jezus! En de apostelen doopten precies zoals Jezus hun had opgedragen, in de naam! In Han. 2:38, staat er: "en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen! Ook in Han. 8:16, wordt het gebod herhaalt, in de naam!"** – Daarom zei Jezus in Matt. 28:18: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde!"

"Nu moeten we de Schriften met elkaar vergelijken om de volledige openbaring boven tafel te krijgen! De uitverkorenen weten het door openbaring en geloof! – Maar door het verkeerd te begrijpen denken sommige mensen dat de Schrift het de ene keer op de ene manier zegt en dan weer op een andere manier. Jezus wist dat de wereld en lauwen de gehele waarheid niet uit zouden zoeken!" – **Ef. 4:4-5, "Eén Heer, één geloof, één doop!"** – "Laten we nu eerlijk zijn en de andere Schriftgedeelten ook naar voren brengen. Sommigen vinden bepaalde Schriftgedeelten moeilijk te begrijpen maar Jezus kan er gemakkelijk antwoord op geven!" Mark. 16:19, "het noemt Hem Heer en zegt dan: Hij zat aan de rechterhand van God! En Hebr. 1:3 brengt Hem naar voren als het uitgedrukte beeld maar gaat Hij dan weer aan de rechterhand van de Majesteit in den hoge neerzitten! Dan zegt Jezus in Joh. 12:45, dat hij die Mij ziet, degene heeft gezien die Mij heeft gezonden!" – **Joh. 10:30: "Ik en Mijn vader zijn één!"** – "Wanneer Hij aan de rechterhand van de kracht van God zit, betekent dit dat Hij in een van Zijn gedaanten is en naast Zijn Heilige Geest kracht staat, waarvan Hij zegt dat het de hele kracht is! Als het allemaal voorbij is, zal Hij op Zijn troon zitten als de Eeuwige!" – "Het zit als volgt in Zijn verschillende manifestaties, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest! Laat me het op deze manier uitleggen, u kunt drie gloeilampen van kracht hebben maar het is hetzelfde licht van de Heilige Geest dat er doorheen gaat!" Eén eeuwige licht in drie manifestaties van dezelfde Heilige Geest!

Nu kunnen we Dan. 7:9 & 13 uitleggen "Waarom hij de Oude van dagen zag zitten op de troon, en zij brachten de Zoon des mensen dichtbij Hem! De engelen kregen werkelijk het lichaam van Jezus te zien waarin God zelf zou komen! Emmanuel (Matt. 1:23) betekent God met ons!" – "Laat me nu uitleggen wat het betekent als Hij aan de rechterhand van God gaat zitten!" – John. 1:1 & 14 kreeg deze woorden om de rechterhand van God uit te leggen, waarin staat: **"In den beginne was het Woord en het Woord was bij God, (ziet u, staande aan de hand van God), en het Woord WAS GOD! En het Woord (Jezus) werd vleesgemaakt en kwam neer en sprak met ons, anders zouden we Hem niet hebben kunnen zien aangezien Hij de eeuwige Heilige Geest is!"** – Dit is precies wat Dan. 7:13 zag: "het Woord was met God en het Woord was God die voor de engelen stond!"

**I Joh. 5:7, "Want er zijn er drie die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn Een!"** – "Deze drie werken samen, maar zijn dezelfde eeuwige Heilige Geest!" – "Sommige oprechte groepen proberen een drie-eenheid naar voren te brengen en dan keren ze ook om en leren Een God. Het woord drie-eenheid staat niet eens in de Bijbel; het juiste woord zou drieënig zijn! – Ze proberen beide kanten te behagen! – Ze hebben het over drie persoonlijkheden, draaien zich dan om en hebben het dan weer over Een God, maar de Schrift bevestigt dat er maar één persoonlijkheid is en drie manifestaties van dezelfde Ene Heilige Geest! "Jak. 2:19: "De duivelen geloven dat er één God is en sidderen!" – In I Tim.3:16 zegt het dat het een groot mysterie was, maar God was gemanifesteerd in het vlees (het mysterie). **Joh. 8:58: "Jezus zei: Eer Abraham was, ben Ik! En Joh. 13:13, Jezus zei dat Hij Meester en Heer was! – Joh. 1:3 zegt, Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en dat niemand anders in de hemel alles heeft gemaakt behalve dat Hij het zelf heeft gemaakt!"** – "Nu zal de Heer ons een echte oogopenende Schriftgedeelte geven om dit alles te bewijzen!" Joh. 14:8-9, "Waar Filippus zei: **Heer, toon ons de Vader! En Jezus zei: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend? Hij die Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien! En hoe kun u zeggen, toon ons de Vader als u naar Hem kijkt!"** (Bestudeer dit!) – Zach. 14:9, "Jezus zal Koning zijn over de hele aarde en er zal één Heer zijn, en zijn naam één!" Openb. 1:8: **"Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde zegt de Heer, die is, en die was en die komen zal, de Almachtig!"** Openb. 19:16, **"Koning der koningen en Heer der heren!"** – "Alle dingen zijn perfect gedaan, geloof het! Amen!" Einde citaat.

Deze maand breng ik een nieuw boek uit genaamd **"Elijah's Exploits Part II - Elijah and Elisha's Exploits Part III"** (twee prachtige preken in één boek). Ook een speciale dvd "God's Fingerprint." – Ik wil u in het bijzonder bedanken voor alle steun die u heeft gegeven aan de bediening. Moge de Heere u blijven zegenen. Ik zal voor u allen bidden! Onthoud dit Schriftgedeelte, **"En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten!" Psalmen 37:4.**

Uw Broeder in Christus, **Gerald Frisby**

**Jezus Komt Spoedig!!**

**Wees wakker!!**

**Wees voorbereid!!**

**Blijf gefocust!!**

**Wilt u deel uitmaken van deze geweldige bediening,  
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?**

**Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.**

**[www.NealFrisby.nl](http://www.NealFrisby.nl) & [www.TheTranslationAlert.org](http://www.TheTranslationAlert.org)**

Postbus 71

8050 AB Hattem

Tel. 06-44752537

kantoor@nealfrisby.nl