

# Welk Een Vriend Is Onze Jezus

PREEK 001 | 2013 – Neal Frisby Capstone Partners Nederland en België (editor: K. Kuterbach)

(BRON: KJV EN DE STATENVERTALING)

Dit was een lied dat in de jaren 1900 geschreven was door Joseph Scriven en het muziek was door Charles Converse in hetzelfde tijdsbestek gemaakt. Sindsdien heeft het lied de kinderen van God wereldwijd heel veel vreugde gebracht. In de wereld van vandaag de dag hebben we allemaal een betrouwbare en trouwe vriend nodig. Jezus is meer dan een vriend alleen, Hij is ook Heer.

God gebruikt het woord “vriend” niet losjes; in II Kronieken 20:7 werd Abraham aangeduid als de vriend van God voor eeuwig.

1. {II Kron. 20:7} Hebt Gij niet, onze God, de inwoners dezes lands van voor het aangezicht van Uw volk Israel verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, Uw vriend, tot in eeuwigheid gegeven?
2. {Jes. 41:8} Maar gij, Israel, zijt mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn vriend!
3. {Gen. 18:17} En de HEERE zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen, wat Ik doe?
4. {Jak. 2:23} “Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.

Uiteindelijk maakt een blik op John 15:15 elke gelovige vreugdevol, aangezien we door het geloof kinderen van Abraham zijn, het zegt:

5. {Joh. 15:15} Voortaan heet Ik u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.

Jezus Christus is onze vriend, Redder, Heer en God; en dat is Hij voor iedere gelovige. Dat is de reden waarom de tekst van dit lied werkelijk geweldig is en een heleboel zegt over onze vriendschap met de Heere. – Jezus Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren, alleen een vriend als Jezus Christus is in staat zijn leven voor zijn vrienden neer te leggen.

Een vertaalde versie van het lied luid als volgt:

1:  
Welk een vriend is onze Jezus  
Die al onze zonden en smarten draagt!  
Wat een voorrecht om alles in gebed  
tot God te mogen brengen  
Dikwijls derven wij veel vrede,  
Dikwijls drukt ons zonde neer,  
Juist omdat wij 't al niet brengen  
In 't gebed tot onze Heer.

2:

**Hebben we beproevingen en verleidingen?  
Zijn er ergens problemen?  
We zouden nooit ontmoedigd mogen worden;  
Breng het in gebed tot de Heere.  
Kunnen we een vriend die zo trouw is vinden  
Die al onze smarten wil dragen?  
Jezus kent al onze zwakte;  
Breng het in gebed tot de Heere.**

**3:**

**Zijn wij zwak, belast, beladen  
En terneer gedrukt door zorg?  
Dierbare Heiland, nog steeds onze toevlucht;  
Breng het in gebed tot de Heere.  
Hebben vrienden u veracht en verlaten?  
Breng het in gebed tot de Heere.  
Hij zal u in zijn armen nemen en beschermen;  
Gij zult daar troost vinden.**

Door aan dit lied te denken brengt het ons in herinnering welk een grote vriend onze Jezus Christus voor ons is, en toch gaan we meestal ten eerste niet tot Hem met betrekking tot onze behoeften of problemen, voordat we iemand anders raadplegen. Echter heeft Hij voor al onze problemen de oplossing, waaronder het eeuwige leven. Als u veracht en verlaten bent of in de zorgen van dit leven verstrikt bent geraakt, leun dan altijd op de enige schouder waarop u echt kunt vertrouwen; namelijk die van Jezus Christus. Iedere gelovige is Zijn oogappel.

6. {Jes. 49:15} Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks? Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten. 16.) Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij.
7. {Ps. 27:10} Als mijn vader en mijn moeder mij verlaten, zal de HEERE zal mij aannemen.
8. {Hebr. 13:5-6} Uw wandel zij zonder hebzucht; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u nooit begeven, noch u verlaten. 6.) Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mijn Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.

Onze dierbare Heiland is nog steeds onze toevlucht, vriend en Heere. Welk een vriend is onze Jezus Christus, Die al onze zonden en smarten draagt. Praat met hem.