

Wie Is De Lazarus In Uw Leven? – (Luke 16:19-31)

PREEK 003 | 2013 – Neal Frisby Capstone Partners Nederland en België (editor: K. Kuterbach)

(BRON: KJV EN DE STATENVERTALING)

INLEIDING

{Luk. 16:19-31} En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. 20.) En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren; 21.) En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. 22.) En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. 23.) En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. 24.) En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dophe, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam. 25.) Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. 26.) En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. 27.) En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis; 28.) Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. 29.) Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. 30.) En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. 31.) Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

Het doel van God is dat wij "den Heere waardig zullen wandelen, tot alle behagelijkheid, vruchtbaar in alle goede werk, en in de kennis van God toenemen".

1. {Kol. 1:10} Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;

God heeft zelfs met de armen een bedoeling. Lazarus had geloof want anders zou hij niet in Abrahams schoot kunnen zijn. Gods bedoelingen zijn vaak niet begrepen, maar het is allemaal tot Zijn glorie. Hoewel Lazarus arm was bleef hij vertrouwen en een verwachting hebben van God. Zijn leven was een kans voor de rijke man, om vriendelijkheid te tonen en door God gebruikt te worden om zijn medemens te helpen. Hij verspeelde al zijn kansen, maar zijn hond zag vliegen op Lazarus zitten en likte zijn zweren, dat was het beste wat de hond kon doen. De rijke man reed met zijn wagen in en uit terwijl Lazarus aan zijn poort op kruimels van zijn tafel zat te wachten, maar hij vond geen genade en de rijke man verloor zijn kans. Lazarus, de arme bedelaar die vol zat met zweren overleed.

2. "{Hebr. 9:27} En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, maar daarna het oordeel;

Door het lezen van het verhaal van Lazarus, wordt het duidelijk dat men niet zou moeten afwachten tot de dood voor de deur staat om dan pas te overwegen waar ze de eeuwigheid zullen willen doorbrengen. Ten tijde van de dood wordt de eeuwigheid meteen een kwestie. In het geval van Lazarus, toen hij stierf, kwamen de engelen om hem naar de schoot van van Abraham te dragen of binnen te brengen. Toen de rijke man stierf werd hij simpel begraven. Het verhaal van Lazarus en de rijke man geeft aan dat er na de dood niets meer gedaan kan worden met betrekking tot de eeuwigheid. Vandaar dat de eeuwigheid een kwestie is die mensen zouden moeten overwegen voordat de dood komt. Als ze dat doen, hebben ze nog tijd om veranderingen door te voeren en de wil van God in hun leven te accepteren. Ook moeten we niet vergeten dat de dood niet volgens onze persoonlijke schema komt. Het kan op elk moment komen en het zou plotseling kunnen zijn. Daarom moeten we altijd op de eeuwigheid voorbereid zijn, en dat door het aanvaarden van Jezus.

3. "{Rom. 6:23} Want de loon der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

Een andere les die we uit het verhaal van Lazarus en de rijke man leren is dat we in ons leven kansen krijgen om vriendelijkheid te tonen en misschien wel de hand van God in ons leven kunnen uiten.

4. {Joh. 11:25} Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;

Lazarus begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijke man afvielen. De rijke man, gekleed

in purper en fijn linnen, had elke dag schitterend feest. Toch negeerde hij de wil van God door te weigeren om Lazarus in zijn tijd van nood te helpen. Wie ben U, en welk doel bent u ten opzichte van uw medemens in Gods meesterlijk plan aan het vervullen? Bent u een Lazarus of beter gezegd, wie is de Lazarus in uw leven? Hoe gedraagt u zich, en waar zult u eindigen?

5. {Matth. 5:7} Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

In de hel hief de rijke man zijn ogen op, in pijn zijnde zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. Waar zal U zijn als uw tijd om te sterven zal komen? De rijke man zei tegen Vader Abraham, "heb medelijden met mij (merk op dat dit na de opname niet meer mogelijk zal zijn), en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopte, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam. Abraham noemde hem zoon en herinnerde hem eraan dat hij zijn kans in de wereld gehad had, maar er geen gebruik van had gemaakt, en dat het daarvoor nu te laat is — daarnaast is er tussen de hemel met Lazarus en de hel met de rijke man een grote kloof. Misschien kon de rijke man gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die hem door middel van Lazarus aan zijn poort gegeven was. Let op uw poort; er zou een Lazarus voor uw deur kunnen staan. Toon barmhartigheid; denk aan de armen die altijd wel om u heen zijn. Het doel van God en eeuwige waarden zouden in de gedachten van een ieder bovenaan behoren te staan.

Het feit dat een persoon arm is wil niet zeggen dat God geen doel in zijn leven heeft. Jezus Christus zei:

6. {Joh. 12:8} Want de armen hebt gijlieden altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.

Veracht de armen die in Christus zijn niet. Het doel van God is het enige dat telt.

Als U aan de armen geeft, leent u aan God

7. {Spr. 19:17} Die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem hetgeen hij gegeven heeft terugbetalen.

De Gemeente had ook aan de armen te Jeruzalem bijgedragen — De kwestie met betrekking tot arm en rijk is in Gods handen. Herinner U terwijl we de voorspoed prediken en tegelijkertijd op de armen in ons midden neerkijken, dat het doel van God voor een ieder individu in de handen van God is. Rijkdom is oké, maar hoeveel rijke mensen zijn nou eigenlijk blij en worden niet door hun rijkdom meegesleept.

8. {Hand. 1:8) Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Wie weet hoe rijk de apostel Paulus had kunnen zijn als hij elk hoofdstuk van zijn preken had verkocht, zoals predikers vandaag de dag dat doen. Veel predikers zijn specialisten met betrekking tot elk denkbaar onderwerp in deze wereld. Ze hebben veel verschillende boeken, cd's, dvd's en cassettes die zij het publiek en hun leden in het bijzonder voor veel geld aanbieden, hetgeen de armen in ons midden zich dus niet kunnen veroorloven en daardoor van de veronderstelde zegeningen weggelaten worden.

Stel je elke apostel een voor met zijn eigen vliegtuig, of een eigen wagenpark, lijfwachten, uitgebreide kledingkasten en huizen in verschillende delen van het land of de wereld, en grote persoonlijke bankrekeningen, zoals we dat vandaag de dag zien. Er is werkelijk iets mis en het probleem is niet alleen ten opzichte van de predikers, maar ook de volgelingen. Mensen nemen niet de tijd om de Schriften na te gaan om de levens van de mensen van vandaag de dag met degenen van Hebreëen 11 eens te vergelijken. Dat zijn de mensen met wie we voor God zullen komen te staan.

9. {Hebr. 11:38} (Welker de wereld niet waardig was) hebben in woestijnen gedoold, en op bergen, en in spelonken, en in holen der aarde. 39.) En deze allen, hebbende door het geloof een goede getuigenis verkregen."

Herinner u dat Lazarus door dit alles zeker met de heiligen van Hebreëen 11 zal aantreden. Hij overwon de armoede en de spanningen van dit leven door te vertrouwen op de Heere Jezus Christus.

Denk er aan hoe velen van ons zouden kunnen zeggen dat het vast niet Gods bedoeling zou zijn, dat we in Lazarus schoenen zouden staan.

Wat zal een mens in ruil voor zijn of haar leven geven?

10. {Mark. 8:36} Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? 37.) Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

In hoeveel auto's kan een mens op hetzelfde moment rijden, op hoeveel bedden kan een mens tegelijkertijd slapen? Eeuwige waarden zouden altijd onze perspectieven behoren te zijn, en dat met betrekking tot uw te maken beslissingen en oordelen. U kunt alleen maar in twee plaatsen eindigen; daar waar Lazarus is (de hemel) of daar waar de naamloze rijke man is (de Poel des Vuurs). De keuze is aan U.