

Dit Is Gerechtigheid – Genesis 15:6

PREEK 005 | 2013 – Neal Frisby Capstone Partners Nederland en België (editor: K. Kuterbach)

(BRON: KJV EN DE STATENVERTALING)

INLEIDING

Deze preek gaat er over hoe God u ziet indien u in staat bent om in Zijn Woord te geloven.

We zijn door Jezus Christus gerechtvaardigd, maar er was een man die geloofde in hetgeen God hem vertelde en zijn geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Die man is Abraham – ja, de Heere zei,

1. {Matth. 22:32} Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs!

Ja, menselijk gesproken zijn ze fysiek zijnde niet levend en worden ze als dood zijnde beschouwd, maar de Heere zei, dat Hij de God der levenden is.

Toen Abraham ongeveer 100 jaar oud was hoorde hij God, Sarah was ongeveer 90 jaar oud en kinderloos.

2. {Gen. 15:1-6} Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot. 2.) Toen zeide Abram: Heere, HEERE! wat zult Gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? 3.) Voorts zeide Abram: Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn! 4.) En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. 5.) Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! 6.) En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

Abraham dacht dat Eliezer zijn erfgenaam zou zijn, maar God zei dat dat niet zo zijn zal, maar dat de zoon die uit Sarah geboren zou worden zijn erfgenaam zal zijn. Het zag er menselijkerwijs onmogelijk uit als u naar de leeftijd van Sarah kijkt. Vergeet niet dat bij God alle dingen mogelijk zijn of beter gezegd is bij God niets onmogelijk. Abraham keek uit naar één zoon, maar de Heer vertelde hem om naar de nachtelijke hemel op te zien en naar de sterren te kijken. Dat is het aantal kinderen die hij zal hebben, als hij ze tellen kon. Als mens zijnde is het mogelijk om zich af te vragen of God dat nou echt meende, maar laat God waar en ieder mens een leugenaar zijn. Als God iets zegt, bedoelt hij dat serieus, God is geen sterfelijk mens. Abraham zag het op Gods manier door het geloof en geloofde er elk woord van.

3. {Hebr. 11:1} Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

Het geloof is het bewijs der dingen die onzichtbaar zijn. Abraham geloofde God en twijfelde niet aan de belofte van God.

Bestudeer het hele hoofdstuk Romeinen 4:1-25, in geloof, gebed en vasten, en zie wat er met u gebeurt.

4. {Rom. 4:1} Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? 2.) Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. 3.) Want wat zegt de Schrift? Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. 4.) Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. 5.) Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. 6.) Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welchen God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken; 7.) Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn; 8.) Zalig is de man, welchen de Heere de zonden niet toerekent. 9.) Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen, dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. 10.) Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. 11.) En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend; opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde; 12.) En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, die (toen nog) onbesneden was. 13.) Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 14.) Want indien degenen, die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, en de belofte is te niet gedaan. 15.) Want de wet werkt toorn; want waar geen

wet is, daar is ook geen overtreding. 16.) Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen; 17.) (Gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld) voor Hem, aan Welken hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren; 18.) Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken; volgens hetgeen gezegd was: Alzo zal uw zaad wezen. 19.) En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet als verstorven zijnde aangemerkt, terwijl hij omtrent honderd jaren oud was, noch de doodsheid van Sara's baarmoeder. 20.) En hij heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; 21.) En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen. 22.) Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. 23.) Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is; 24.) Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; 25.) Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Toen God zag dat Abraham niet twijfelde maar het woord van God geloofde, rekende God het Abraham tot gerechtigheid. Plaats uzelf in Abrahams situatie, hetgeen ongeveer 25 jaar lang duurde totdat de belofte zich begon te MANIFESTEREN. De Bijbel zegt dat Abraham, niet Sara, niet twijfelde aan de belofte van God. Dit was de belofte om Isaak voort te brengen, de belofte van het zaad van David, waar Jezus Christus uit tevoorschijn zou komen. Dit eindigt daar niet mee en wordt zelfs als de sterren des hemels, al dat zaad dat aan Abraham beloofd was. Dit zaad zijn gelovigen in Jezus Christus, die door het geloof kinderen van Abraham zijn, ongeacht hun geslacht, leeftijd, huidskleur of nationaliteit. Dit zaad zijn inwoners van de hemel met de belofte van een eindelooz leven. Het is het geloof in Jezus Christus dat ons tot zaad van Abraham maakt. Het is uit en door het geloof. U zou moeten geloven dat de belofte die aan Abraham gemaakt is u omvat en dat het alleen uit en door het geloof in God door Christus Jezus is. Als u het niet gelooft bent u misschien niet een van Hem.

Nu werd het woord van God tot Abraham door de Heer Zelf gesproken, en Abraham geloofde het en dat Hij, die de belofte gemaakt had, getrouw was het tot stand te brengen, Amen. De ZELFDE God en Heer had ons dezelfde belofte in de vorm van het WOORD net als tot Abraham nagelaten. Zoals God Abraham de belofte van het zaad gaf; op Hem zullen zelfs de heidenen vertrouwen (Jezus Christus), en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, zo is het dat Hij ook ons een belofte door Zijn Woord gaf. De belofte aan ons heeft een gelijkvormige belangrijkheid, gevolg en implicatie als de belofte die aan Abraham gegeven was. Onze eigen belofte is te vinden in Johannes 14:1-3.

5. {Joh. 14:1} Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij (REDDING). 2.) In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben (IK BEN DE WEG, DE WAARHEID, DE DEUR EN HET LEVEN); Ik ga heen om u plaats te bereiden (DE HEMEL). 3.) En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn (DE HEMELVAART), en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder (DE OPNAME) en zal u tot Mij nemen (I Tess. 4:14-18) , opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

U kunt zien hoe beladen deze belofte is voor degenen die geloven. Voor Abraham was de belofte de komst van Christus Jezus tot de wereld, Zijn KRUIS, dood, opstanding en hemelvaart. Voor ons is de belofte Zijn KRUIS, dood, opstanding , hemelvaart, de opname en nog veel meer. Het kruis is het punt waar de belofte aan Abraham en de belofte aan ons als gelovigen zijnde samensmelten (HET BLOED DER VERZOENING).

De belofte aan Abraham een 99 jaar oude man met een vrouw van ongeveer 90 jaar oud; zag er zowel natuurlijk als medisch gezien onmogelijk uit om een baby te kunnen krijgen. Abraham was niet het probleem, want hij had een kind met Hager en later na de dood van Sarah had hij nog kinderen met Keturah. Zijn levenskracht was er nog steeds, maar Sara was voorbij de leeftijd van het kunnen krijgen van een baby. Alleen God kon Sara's baarmoeder tot leven brengen en dit betreft een speciaal wonder van God, zoals in het geval van de oude moeder van Johannes de Doper. De belofte was de geboorte van een kind, dat door verscheidene generaties heen tot het werkelijk beloofde ZAAD zou overgaan, de zoon van God, Jezus Christus. Sarah was een vrouw; de gemeente is een vrouw in de vertegenwoordiging (de bruid). Beiden zullen ze het MANNELIJKEN ZOON voortbrengen. Abrahams kinderen, net als de ware gelovigen, die waardig geacht zullen worden om de Heere in de hemel te ontmoeten en daarna samen met de heiligen uit de verdrukking, als de sterren aan de hemel of het zand der zee in getal zullen zijn.

6. {Joh. 17:17-21} Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 18.) Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. 19.) En Ik heilige Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. 20.) En Ik bid niet alleen voor dezen, maar

ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. 21.) Opdat zij allen een zijn, gelijkwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Toen Jezus Christus op het punt stond om naar Jeruzalem op weg te gaan, gaf Hij de discipelen en ons de belangrijke belofte dat Hij zal komen en ons tot Zich zal nemen (Johannes 14:1-3),

{Joh. 14:3} En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

"Zijn terugkeer om ons tot Zich te nemen wordt de opname genoemd. De belofte lijkt menselijk gezien en gesproken vreemd en onvoorstelbaar, maar bij God zal er NIETS onmogelijk zijn. Deze belofte was door onze Heere Jezus Christus uitgesproken, en het is nog steeds van kracht en staat op het punt om plaats te vinden. Hij zei dat de hemel en de aarde voorbij zullen gaan, maar Mijn WOORD niet – AMEN. Abraham wachtte jaren totdat hij de belofte gemanifesteerd zag worden, daaraan gelijk hebben wij ook een lange tijd gewacht om de belofte van de komst des Heeren te zien, om ons mee naar huis te nemen. Christus kwam tot het KRUIS aan het eind van 2000 jaar van de belofte aan Abraham, de Israëlitische / Joodse periode, het ZAAD. Nu staat de heidense periode van 2000 jaar op het punt om te eindigen, het zaad van Abraham komt er aan om ons naar huis te brengen, Amen.

7. {Rom. 10:14-15} Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder een prediker? 15.) En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die het evangelie der vrede verkondigen en een blijde boodschap van het goede verkondigen!
8. {Hebr. 11:39} En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen.

De belofte die aan Abraham en aan Christenen is gegeven, heeft verschillende overeenkomsten:

- 1.) God was de gene die de beide beloften gaf.
- 2.) God zal over Zijn beloften waken.
- 3.) De beloften namen tijd in beslag en zullen tijd in beslag nemen om tot vervulling te komen.
- 4.) God heeft de leiding.
- 5.) De beloften zijn in strijd met het natuurlijke (Abraham werd geconfronteerd met het de overwinning van het ouderdoms-wonder en de opname die in strijd is met de zwaartekracht zal het hoofd bieden en overwonnen worden door de kandidaten van het opname-wonder.
- 6.) Het vereist GELOOF en VERTROUWEN dat Hij Die Zijn Woord van belofte gegeven heeft niet kan FALEN.
- 7.) Voordat de beloften uitkomen zijn er testen en beproevingen om ons de vervulling van de belofte te doen waarderen.

De kwestie in beide gevallen, is niet de belofte, omdat Hij die de beloften gemaakt heeft dezelfde, trouw en betrouwbaar is. Het probleem zit 'm in degenen aan wie de belofte is gedaan. Wij zijn zwak en menselijk, maar Hij is sterk en goddelijk. Hij weet alle dingen en wij weten weinig tot niets. Wij zijn op de aarde en Hij is de hemel. Wij zijn sterfelijk en Hij is onsterfelijk. Indien wij Hem getrouw achten Die de belofte gemaakt heeft, dan zullen we er geduldig op wachten. Als we de belofte geloven welke zegt dat Hij terug zal komen om ons tot Hemzelf te nemen, zouden we ons zoals Abraham dienen te gedragen: wankel niet, ongeacht de situatie, strijdt een goede strijd des geloofs, weersta ontmoediging, twijfel en ongelof, die de Satan op ons zal werpen. Hoe ontmoedigd denk je dat Sarah was die 25 jaar lang elke maand haar zwangerschap verwachtte en er niets leek te gebeuren. Misschien zag zij ondanks haar leeftijd al die jaren elke maand haar menstruatie. De belofte van God kan de werking van het lichaam, de tijd en alle dingen veranderen om het Woord van God tot stand te doen brengen. Onze tijd is nu, kunnen wij de belofte van God geloven, dat Hij er aan komt om ons mee naar huis te nemen, om met Hem te zijn? (de opname).

Pas op voor degenen die zeggen dat sinds de vaders ontslapen zijn alle dingen hetzelfde blijven, II Pet. 3:1-7. Ja, de belofte van Zijn komst kan lang op zich laten wachten, maar wacht terwijl het vertoeft (VERTRAGINGEN), want het komt en zal niet LIEGEN. Het is het WOORD van GOD. Als u niet twijfelt aan de belofte dat Hij komt om ons mee naar huis te nemen, wankel dan niet door ongeloof, maar vertrouw op de Heere zoals Abraham dat deed en blijf krachtig staan, DAN ZAL HET U EN MIJ TOT GERECHTIGHEID GEREKEND WORDEN, zoals het Abraham aangerekend werd doordat hij Gods belofte aan hem, geloofd had. Waar staat u zelf met betrekking tot deze kwestie, de tijd is kort, weest er zeker van dat u aan deze belofte van God vasthoudt en het u tot gerechtigheid gerekend zal mogen worden.

Bekijk vandaag de dag de profetieën en Bijbelse tekenen om ons heen en u zult weten dat die belofte op het punt staat vervuld te worden, en dat met of zonder u, afhankelijk van wat u met deze belofte doet.

9. {Joh. 3:16-21} Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 17.) Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18.) Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 19.) En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. 20.) Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. 21.) Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

10. {I Tess. 4:14-18} Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15.) Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16.) Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17.) Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18.) Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

11. {Psalm 11:7} Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheden lief; Zijn aangezicht aanschouwt den oprechte.

12. {Matth. 5:6} Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

13. {Hebr. 9:28} Alzo was Christus eenmaal geofferd om veler zonden te dragen; en zal Hij ten tweede male zonder zonde verschijnen tot zaligheid degenen die Hem verwachten.

Hij zal alleen verschijnen tot diegenen die HEM verwachten. VERWACHT U HEM?