

Deze preek gaat over de relatie tussen onze Heere Jezus Christus en zijn schapen, de ware gelovigen. U moet op elk woord van de Heere vertrouwen om zijn schaap te kunnen zijn. Hij zei in Joh. 10:14, *"Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend."* De Heere heeft hier met volle zekerheid gezegd dat Zijn schapen Hem kennen en dat Hij Zijn schapen kent. Om zijn schaap te kunnen zijn, dient u een relatie met Hem te hebben en dicht bij Hem te wandelen. Redding door Jezus Christus is de sleutel tot de schaapskooi.



In Numeri 23:19 lezen we: *"God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?"* Hier maakt de bijbel het duidelijk dat God niet als de mens optreedt, noch als mens beperkt is. Zijn woord moet uitkomen. Hij zondigt niet en liegt niet of kan niet ergens spijt van krijgen. In het licht van dit Schriftgedeelte kunnen we eens kijken naar een belangrijke belofte die hij aan zijn schapen heeft gemaakt. Hij zei in Johannes 14:3, *"En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben."* Deze belofte gaat over de opname van de ware gelovigen. Hij heeft de belofte gedaan en het kan niet falen omdat hij geen man is, dat Hij liegen zou; noch een mensen kind, dat het Hem berouwen zou. Hij heeft het beloofd en zal het zeker waarmaken.

Maar de Heer heeft de verantwoordelijkheid niet nagelaten om zich aan deze belofte aan iedereen te houden. In 1 Thessalonicenzen 4:16-17 zegt het: *"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen."* Dit is de opname, en de Heer roept zijn schapen met de STEM, die zij zullen herkennen, en het hun zal veranderen en opnemen. Maar u moet de stem van de Goede Herder wel kennen.

Johannes 10:4-5 zegt: *"... de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen."* Vers 27-28 zegt: *"Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven."* Zijn schapen kennen Zijn stem, herkennen Zijn stem en luisteren naar Zijn stem. Heeft u zich ooit afgevraagd tot wiens schapen u hoort overeenkomstig uw handelingen? Naar wiens stem hoort u? Mijn schapen horen en kennen Mijn stem en een vreemdeling zullen ze niet volgen. Naar wie luistert u en wie volgt u na?

Maria Magdalena ging vroeg in de ochtend op naar het graf, op de derde dag nadat Jezus aan het kruis stierf. Volgens Johannes 20:9-17 ontmoette ze Jezus op het kerkhof, maar herkende Hem niet aan zijn uiterlijk of stem. Ze dacht dat ze met de tuinman aan het praten was. Zij vroeg Hem, de vermeende tuinman, om haar te vertellen waar hij het lichaam van de Heer had neergelegd, om hem weg te kunnen nemen. Ze wist niet wie tegen haar aan het praten was. Maar dat deed de Heer zelf om Zijn ware identiteit voor Maria te verbergen. Terwijl Maria wat bewoog, maakte het grote mededogen in Jezus Christus plaats en zei tegen haar 'Maria'. Onmiddellijk herkende ze de stem en noemde Hem 'Meester'. Aanvankelijk verborg Jezus zijn identiteit en kende Maria Hem niet; Maar toen Jezus Christus met de stem sprak, die Maria kende, herkende ze Hem. Mijn schapen kennen Mijn stem. Weet u zeker dat u de stem van de Goede Herder kent? Wanneer hij roept, bent u dan in staat om Zijn stem van die van een vreemdeling te onderscheiden?

Openbaringen 10, spreekt over de stem van de zeven donderslagen, de stem van de Heer. Zal u instaat zijn om de stem van de zevende engel te kunnen herkennen, welke is Christus in een profeet geïncarneerd? Herinner, dat de profeet Samuel zelfs nog als een kleine jongen de stem van de Goede Herder wist te herkennen toen hij zei: 'Heer spreek, want uw dienaar luistert.' De Heere zei: Mijn schapen kennen en horen naar Mijn stem. Kent u Zijn stem echt? Jezus Christus zei in Johannes 5:25: *Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden*

*zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.* De stem is hier de sleutel, en het is de stem van de Heer Jezus Christus zelf. Zelfs de doden zullen het horen en leven. Mijn schapen kennen Mijn stem.

Exodus 23:20-22 is een interessante Schriftgedeelte om te lezen en dat vooral aan deze einde van de tijd; omdat de kinderen Israëls op weg waren naar het beloofde land, zoals wij vandaag de dag naar de hemel op weg zijn, het echte beloofde land. In beide gevallen was de STEM een belangrijke factor voor de ware schapen van de Goede Herder. Het Schriftgedeelte spreekt over het gehoorzamen van de stem; maar u dient de stem te kennen om te kunnen gehoorzamen. Zijn schapen gehoorzamen de stem van vreemden niet.

De stem van God, Jezus Christus de Heer, is in de eerste plaats in Zijn woord. Lees Psalm 103:20, het spreekt over de stem van Zijn woord. Toen de Heer voor Pilatus stond, in Johannes 18:37 zei Hij: *"Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem."* Om uit de waarheid te zijn, betekent om een ware gelovige in Jezus Christus te worden en dat in alles wat hij deed en beloofde. Mijn schapen horen naar Mijn stem omdat ze uit de waarheid zijn. Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Openbaring 3:20 luidt: *"Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij."* In deze laatste dagen zijn er veel



stemmen (1 Korintiërs 14:10). Deze stemmen hebben allemaal verschillende betekenissen, maar de stem van de Heer, de Goede Herder is duidelijk, herkenbaar en komt overeen met de Schriften. Daarom kent Zijn schaap Zijn stem. Zijn stem is in Zijn woord.

De Heer is trots op ons zijn schapen, en daarom heeft hij ons 'Mijn schapen' genoemd. Verder zei Hij: Mijn schapen kennen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij. De vraag is, kent u de stem van de Goede Herder ook? Kent Hij U? Luistert u naar Hem? Volgt u Hem? Roept Hij u bij naam (Johannes 10:3)?

De dagen van de stem van de zevende engel (Openbaring 10:7) zijn nu hier, we kunnen het niet ontkennen. De stem klinkt, degenen die een oor hebben om te horen, die horen het. De stem van de zeven donderslagen is over ons vandaag de dag. Mijn schapen horen naar Mijn stem. Zij kennen Mijn stem. Ik ken ze bij naam, en ze volgen Mij. Bent u Zijn schaap? Kent Hij uw naam? Kunt u Zijn stem horen en gehoorzamen?

Zeer snel wanneer de eeuwigheid begint, zal er geen kans meer zijn voor iedereen om hun lot te veranderen. De hel is echt en de hemel is een zekere belofte. Doe nu iets aangaande uw bestemming voordat het te laat is. Onthoud Johannes 3:18, *"Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God."* Mijn schapen kennen Mijn stem. Ik ken hen; Zij horen naar Mijn stem en volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven. Amen

Broeder Douglas Amobi