

# Nu kan ik zien – Joh. 9:25

PREEK 007 | 2013 – Neal Frisby Capstone Partners Nederland en België (editor: K. Kuterbach)

(BRON: KJV EN DE STATENVERTALING)

## INLEIDING

Dit is een preek over geloof, medeleven en voorkennis.

In het boek van Johannes 9:1-41, was er een man die blind geboren was. Mensen hadden verschillende meningen over hem. Sommigen dachten dat zijn ouders slecht waren en tegen God gezondigd hadden moeten hebben. Anderen dachten dat de man zelf gezondigd had. Maar vergeet niet dat hij blind geboren was en met uitzondering van de zonde van Adam slechts een hulpeloos, zondeloos geboren baby was. In Johannes 9:3 zei Jezus Christus:

{Joh. 9:3} Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.

God heeft in ieders leven een doel. Daarom is het belangrijk om eerst eens goed na te denken alvorens een oordeel over een persoon of omstandigheid uit te brengen. Dit blindgeboren kind heeft meerdere jaren geleefd en was tot een man geworden. Stel u eens in deze dagen het leven van een blind geboren persoon voor. Zij hadden toen nog niet het voordeel van de moderne wetenschap, technologie en onderwijs voor blinden zoals vandaag de dag het geval is. Deze man had geen kans om in het leven te slagen. Hij kon niet naar school, boerderij, werk, een gezin stichten of op een zinvolle wijze nuttig zijn; zo dachten de meeste mensen namelijk over hem.

Laten we het getuigenis lezen van de burens en degenen die deze man kenden;

{Joh. 9:8} De geburen dan, en die hem te voren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden: Is deze niet, die zat en bedelde?

Het beste dat een blindgeborene in die tijd kon doen was te gaan bedelen voor de kost. Dat veranderde toen hij JEZUS DE CHRISTUS ontmoette. Als een persoon tot Jezus de Christus komt zou er iets kunnen gebeuren, MAAR wanneer JEZUS DE CHRISTUS tot een persoon komt gebeurt er altijd iets. Toen Jezus voorbijging zag Hij deze man die blind geboren was en zijn discipelen vroegen Hem wie daar toch de schuld van had. De blinde man zag Jezus helemaal niet aankomen, maar Jezus bleef staan om hem te zien. Jezus kwam uit mededogen en voorkennis tot hem zodat God in hem geopenbaard zou worden zoals Jezus dat aan zijn discipelen vertelde.

De blinde man vroeg Jezus nergens om en sprak nog geen woord uit. Onthoud Matt. 6:8;

{Matt. 6:8} Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Deze blindgeboren man die een bedelaar was vertegenwoordigt het laagste dat een man zou kunnen zijn in de ogen van de mensen. Maar niemand kende zijn gedachten en gebeden. Alleen God kent het hart en de behoeften van een ieder met inbegrip van deze blindgeborene. Hoe erg zou de blinde man verlangd hebben om zijn familie en de dingen om hem heen te mogen zien en zoals andere normale mensen te mogen zijn? Plaats uzelf in zijn schoenen en stel u eens voor hoe zijn dagelijkse leven eruit heeft moeten zien. Dit alles veranderde toen zijn gebeden en dagen waarin hij zich misschien wel afvroeg waarom hij in deze situatie verkeerde, God in het vlees ontmoeten.

Overeenkomstig Joh. 9:5 zei Jezus;

{Joh. 9:5} Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het Licht der wereld.

Hij zei dit omdat Hij aan de blindgeborene licht zou gaan geven. Geloof zonder werken is dood; en Jezus de Christus was bereid om de blinde man te helpen om zijn geloof te activeren, dus zette Hij hem aan het werk. Soms als we God iets vragen kunnen we jaren wachten zonder dat we zichtbare antwoorden krijgen; maar God heeft het wel gehoord. Hij zal op Zijn Eigen tijd antwoorden, we zouden door moeilijke tijden, zoals blindheid of armoede heen kunnen gaan, maar hij weet daar alles van. Wat is een betere keuze; blindheid, armoede of beide gecombineerd zoals bij deze blindgeborene? Wat uw antwoord ook is; Jezus Christus is de oplossing. Bid altijd om met betrekking tot uw leven in zijn wil te zijn. Jezus Christus zei;

{Joh. 9:3} Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.

Jezus Christus spuugde op de grond, maakte slijk uit dat speeksel, en zalfde de ogen van de blinde man met dat slijk, en zeide tot hem;

**{Joh. 9:7} En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (hetwelk overgezet wordt: uitgezonden). Hij dan ging heen en wies zich, en kwam ziende.**

Deze blinde man stelde de persoon die tegen hem sprak geen vragen, maar ging heen om te doen wat hem gezegd werd om te doen. U zou kunnen zeggen dat hij naar het badwater ging, maar denk er eens over na. Waar is het badwater Siloam in uw leven? De blinde man moest het zwembad zien te vinden. Hij was niet zeker van de uiteindelijke uitkomst, of wat hij kon verwachten nu hij een man was die nog nooit eerder het licht of zoiets dergelijks gezien had. In onze dagen spreekt de Heilige Geest met DEZELFDE stem tot ons die de blinde man gehoord en gehoorzaamd had. Het probleem met de mensen vandaag de dag is de onwil om DEZELFDE stem te gehoorzamen, omdat ze denken dat ze zien en niet blind zijn.

De Bijbel zegt dat de blinde man ziende terug kwam. Zijn burenen en degenen die hem als blind zijnde kenden zeiden: "Is dit niet die man die daar zat en bedelde?" Hij was blind geboren en smeekte om een aalmoes om te overleven. Hij had nog nooit het licht gezien, kende geen kleur maar duisternis. De Farizeeën ondervroegen hem over zijn genezing. Hij antwoordde en zei dat, "een man JEZUS genaamd slijk had gemaakt en mijn ogen er mee had bestreken, en tot mij zeide: Ga naar het badwater Siloam, en was u. En ik ging er naar toe om mij te wassen, en kreeg mijn zicht." Ze probeerden hem er van te overtuigen dat Jezus Christus niet van God was. Maar hij zei dat hij een profeet is. Zij bleven hem zeggen dat Jezus een zondaar was. – Soms zet de duivel en de wereld de kinderen van God onder druk door hen aan de Heere proberen te laten twijfelen, in de war te brengen of mensen te laten eren. Sommige mensen zullen wonderen van God ontvangen, maar de duivel zal dapper tevoorschijn komen om zowel tegen de Heere als de wonderen te spreken die we gekregen hebben.

De blindgeborene reageerde op zijn critici het volgende;

**{Joh. 9:25} Hij dan antwoordde en zeide: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; een ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie.**

Uiteindelijk wierpen ze hem uit de tempel.

**{Joh. 9:35-38} Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God? 36.) Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? 37.) En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het. 38.) En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.**

De genezen man hield vast aan zijn getuigenis. Hij vatte de openbaring. Hij zei dat Hij een profeet is. Hij zei in Joh. 9:31-33, het volgende tegen de Farizeeën;

**{Joh. 9:31-33} En wij weten, dat God de zondaars niet hoort; maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij. 32.) Van alle eeuw is het niet gehoord, dat iemand eens blindgeborenen ogen geopend heeft. 33.) Indien Deze van God niet ware, Hij zou niets kunnen doen.**

De Farizeeën wierpen hem uit.

Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God? Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? En Jezus zeide tot hem: Gij hebt hem gezien, EN HET IS HEM DIE MET U SPREEKT. De blindgeborene man zeide tot Jezus: 'Ik geloof, Heere.' EN HIJ AANBAD HEM.

Dit is de redding van een blindgeborene man. Hij noch zijn ouders hadden gezondigd, maar het was opdat het werk van God geopenbaard zou worden. In dit leven kunnen we over bepaalde dingen die we tegenkomen niet oordelen, omdat we niet weten wanneer de dingen zoals ze zijn, bedoeld kunnen zijn om de werken van God te openbaren. Pas op voor religie en religieuze mensen (zoals de Farizeeën) ze zijn niet altijd op één lijn met de wegen van de Heere. Leer te vertrouwen en om aan elke getuigenis die de Heer u geeft vast te houden, zoals de blindgeborene man. Hij zei: "Ik was blind, maar nu kan ik zien." Amen.