

Romeinen 1:16-17 verklaart, "Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven." **Het evangelie van verlossing is het woord van God, dat ons bekend maakt dat de Heere Jezus Christus voor al onze zonden de prijs betaald**



heeft. Dit was God zelf die naar beneden kwam om voor onze zonden te sterven. Hij kwam als de Heere Jezus Christus en kocht onze redding door zijn bloed. We lezen in Johannes 1:10-13 "Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn."

Ons wordt in de eerste hoofdstuk van Johannes verteld dat de persoon die voor onze zonden kwam sterven de Schepper was. - "Hij was in de wereld en de wereld werd door hem gemaakt." Hij wandelde op de planeet, die Hij Zelf gemaakt had "en de wereld heeft Hem niet gekend." **Daarom is zijn bloed kostbaar. Zijn bloed geeft ons het eeuwige leven, alleen God kan eeuwig leven geven.** Efeziërs 1:7 zegt: "In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade." Door geloof vragen we de Heere Jezus om onze zonden te vergeven. 1 Johannes 1:9 zegt: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid." **Wanneer u gelooft dat de Heere Jezus voor al uw zonden de prijs betaald heeft, heeft u het eeuwige leven.** Johannes 3:15 verklaart: "Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."

We lezen in Romeinen 5:1-2: "Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods." **De Heere wil heel graag dat we verlost worden.** Jesaja 1:18 zegt: "Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." We lezen in Lukas 23: 39-43 over het verhaal van de dief aan het kruis die net voordat hij ter dood werd gebracht gered werd. "En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn." De dief wist op de een of andere manier dat deze persoon - die hij 'deze man' noemde - niet een gewoon mens was. Vervolgens noemde hij Jezus 'Heere' en wist dat hij een koninkrijk bezat dat de dood te boven ging.

De verlossing die de Heere Jezus ons biedt, door zijn dood en opstanding, is voor ieder mens die in hem zal geloven. We lezen ook over het hiernamaals in Lukas 16:19-31: "En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren; En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water doepe, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis; Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al

waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen."

Als u geen verlossing hebt bij de dood, komt de spijt onmiddellijk. De rijke man was in de hel in kwellingen. Hij kon nog steeds praten, hij kon zien, hij kon proeven, hij kon voelen, hij kon zich het soort leven herinneren dat hij op aarde had en hij kon een verzoek doen voor de redding van zijn vijf broers die nog niet waren gestorven. Hij wist dat ze niet gered waren, omdat hij zei dat hij niet wilde dat ze 'ook in deze plaats van pijniging zouden komen'. **Als u verlossing hebt bij de dood, is de beloning onmiddellijk** - afwezig zijn van het lichaam is aanwezig zijn bij de Heere. 2 Korinthiërs 5:8 verklaart: "Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen." Zoals 2 Korinthiërs 6:2 zegt: "Nu is het de dag der zaligheid!" **Het is terwijl we nog steeds op de aarde leven dat we om verlossing kunnen vragen, aangezien het na de dood te laat zal zijn.**

Mattheüs 16:26 zegt: "Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?" **De Heere heeft ons niet alleen gered van onze zonden, maar bij de verlossing krijgen we ook onze genezing.** In Psalm 103:1-5 staat: "Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends." Zoals deze tekst zegt, laat onze ziel, en alles wat in ons is, de Heere loven. **Als resultaat van verlossing leidt de Heere ons in een leven van gerechtigheid.** Efeze 2:10 zegt: "Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen."

We lezen in Romeinen 6:1-2: "Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?" Kolossenzen 3:9-10 zegt: "**Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft.**" Efeziërs 4 22-24 "Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid."



Filippenzen 3:9 zegt: "En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof." We lezen in 2 Korinthiërs 5:17: "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden." Kolossenzen 1:13 stelt: "Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde."

We hebben de vrede van God in onze ziel als resultaat van onze verlossing. Filippenzen 4:7 zegt: "En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus." Hier is nog een Schriftgedeelte over de vrede van God. In Jesaja 26:3 staat: "Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd." **De Heer Jezus brengt het feit naar voren dat we rust in hem kunnen vinden.** Mattheüs 11:28-30 zegt: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht."

In verlossing hebben we de belofte om in de eeuwigheid met de Heere Jezus te mogen leven. Johannes 11:25-26 zegt: "Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloofst gij dat?" Efeziërs 1:13-14 verklaart, "In Welken ook gij vertrouwd, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid."

De Heer Jezus deed veel machtige werken toen hij op de aarde was. Mattheüs 14:14 zegt: "En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun zieken." Mattheüs 20:34 zegt: "En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan; en terstond werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem." We lezen in Lukas 13:16: "En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des sabbats?" In Mattheüs 8:16-17 staat: "En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen."

In Handelingen 10:38 staat: "Hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgestaan is, goedgezind, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem." **De Heere Jezus is niet gestopt met het uitvoeren van zijn machtige werken door de gelovigen heen.** Markus 16:20 zegt: "En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen." We lezen in Johannes 14:12: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader." **Wij zijn de getuigen van de Heere. Er is vreugde in de hemel over elk persoon die verlost wordt.** Lukas 15:10 zegt: "Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert."

Openbaring 22:17 zegt: "En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet." **De komst van de Heere komt steeds dichterbij. Hij zal ons lichaam veranderen om op hem te lijken.** We lezen in Filippenzen 3:20-21 "Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelve kan onderwerpen."

We kijken ook uit naar zijn verschijning. 2 Timoteüs 4:6-8 zegt: "Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben." 1 Thessalonicenzen 4:13-18 zegt: "Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden."

De volgende tekst bevestigt dat we wanneer hij terugkomt veranderd zullen worden om de Heere te ontmoeten. 1 Korinthiërs 15:51-58. Er staat: "Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere." Kolossenzen 3:2-4 stelt: "Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid." **In verlossing hebben we de vreugde van de Heere in onze ziel.** Jesaja 12:3 zegt: "En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteynen des heils." We lezen in Psalm 16:11: "Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk."

J.O. Thomas
www.gospelwordministry.com