

In deel 1 van de boodschap zagen we dat zoals Christus is, wij dat ook zijn; we zijn rechtvaardige zonen van God met het eeuwige Woord van God. In deel 2 hebben we ook gezien dat aangezien we nu vanuit de dood levend zijn geworden, we moeten zoeken naar goddelijke bezittingen om als zonen van God te kunnen functioneren. En de goddelijke bezittingen die we nodig hebben, werden ook genoemd zoals; goddelijke kennis, goddelijk geloof en goddelijke kracht van God. Toen we zonder Christus nog dood waren, waren we vervreemd van het burgerschap Israels (Efeziërs 2:12). Nu we leven, hebben we recht op de goddelijke bezittingen van God in Christus Jezus, nadat we deze bezittingen hebben gekregen, moeten we ze ook gebruiken zoals Christus de goddelijke bezittingen ook gebruikte.



In deel 3 hadden we het over het luisteren naar Gods waarschuwingen. In deze vierde deel van de boodschap zullen we ons concentreren op het Woord van God dat we hebben, het Woord van God waardoor we wedergeboren zijn. Het is het Woord van God, de Goddelijke natuur van het Woord van God, we zijn wedergeboren met hetgeen we op de aarde tot uitdrukking moeten brengen. **Ik wil graag dat we opmerken dat een wedergeboren kind van God wordt geboren met de goddelijke aard van het Woord van God en dat hij of zij gezegend is met geestelijke zegeningen in hemelse gewesten in Christus Jezus (Efeziërs 1:3).** Dit is wat genoemd wordt, om tot een perfecte positie hersteld te worden (Hebreeën 10:14). Dan zoeken we naar goddelijke bezittingen om als zonen van God perfect te kunnen functioneren, wandelen en perfect te leven door de volle maat van Christus goddelijke bezittingen in ons. Alle wedergeboren kinderen of zonen van God worden gered en tot een perfecte positie hersteld, maar we moeten nog steeds perfect wandelen en leven. Deze volmaakte wandel en leven zal alleen kunnen plaatsvinden nadat we de volheid van de kennis van het Woord van God en vol geloof en kracht, die overeenkomen met het Woord van God ontvangen hebben. **Dit is het doel van het werk van de voormalige (William M. Branham) en laatste (Neal V. Frisby) regenboodschappers, om de volledige kennis van het Woord van God, het geloof van God en de kracht door de Geest van God in ons te herstellen.**

Nu we overeen gekomen zijn dat we zonen van God zijn, met het Woord van God, is onze geestelijke verantwoordelijkheid na het zoeken naar goddelijke bezittingen het toepassen van het Woord van God zoals Christus het toepaste. Zonen van God zijn Woordbomen en we moeten Wordvruchten voortbrengen die Jezus, het Woord van God tot uiting brengen en het beeld van God terwijl we ook het Woord van God toepassen. De zonen van God moeten wandelen en leven door het Woord en dat boven de wereld stellen. Als een zoon van God boven de schaduwen, elementen van deze wereld wil leven (Galaten 4: 3-11), moet hij of zij volgens het Woord van God leven en voordat we volgens het Woord kunnen leven, moeten we geloof en kracht van God hebben die overeenkomt met het Woord van God. We staan van nature al boven de wereld (2 Petrus 1:4), maar we hebben de kennis, het geloof en de kracht nodig om van onze verheven positie te genieten.

Dat is wat ik gezegd heb, we zijn wedergeboren in de natuur van God, het Woord van God is het leven van God. We moeten nu eerst de kennis van het Woord van God zoeken en ten tweede het geloof zoeken. Dan zoeken we naar de kracht die overeenkomt met het Woord van God, en beginnen het Woord van God toe te passen in ons voordeel en op het punt van nood ten voordeel voor anderen. Christus de Zoon van God ons voorbeeld deed nooit iets uit zichzelf, maar hij deed alles door de Geest van God (Mattheüs 12:28), (Lukas 5:17). De kracht van de Heere en de Geest van de Heere staan tot uw beschikking om namens ons te handelen terwijl wij spreken met geloof dat overeenkomt met onze verzoeken.

Dat is wat ik bijvoorbeeld bedoel, onze vader kocht een auto voor ons (de aard van Gods Woord). Het is onze verantwoordelijkheid om te leren autorijden (de kennis van het Woord), een opgeladen accu in de auto te plaatsen (een actief geloof van God) en brandstof in de auto te doen (de actieve Geest van God). Zonder deze dingen zullen we een auto hebben maar zullen we nog steeds moeten lopen of met het openbaar vervoer gaan zoals degenen die geen auto hebben. **Waarom zou Christus ons zegenen met het levenswoord zodat we vervolgens als ongelovigen zonder het Woord (het tweesnijdend zwaard) dat ja en amen is, door het leven zouden gaan.** Zonen van God, Christus is ons voorbeeld, dat van toepassing is op Hem dat is ook op ons van toepassing. Hij is ons voorbeeld. Wat niet toegestaan is om Hem aan te raken, mag ons niet raken.

Zonen van God, laten we ons bewust zijn van wie we zijn, wat we hebben, onze behoeften zoeken en onze goddelijke bezittingen gebruiken zoals Christus de Zijne gebruikte toen Hij op de aarde was. Christus is de Almachtige God, die in het ambt van de Zoon van God (ons ambt) kwam om ons de weg te wijzen. Hij ging naar het kruis om onze schuld te betalen, en Hij bouwt ons nu op als we Hem zoeken (Mattheüs 16:18), (Filippenzen 4:13) zodat we kunnen wandelen en leven; zoals Hij wandelde en leefde, en het beeld en de gelijkenis van God liet zien.

Laten we dus in elke situatie, het Woord van God gebruiken zoals Christus het Woord van God gebruikte. Dit is het toepassen van het Woord van God zoals Christus het toepaste toen Hij op de aarde was. Dat is heilig zijn zoals Christus heilig is (1 Petrus 1:15-16). We zijn niet meer in het rijk van de gevallen standaard en de gevallen delen, dat is voor zondaars. Wij zijn rechtvaardigheid Gods in Hem (nieuwe schepselen) (2 Korinthiërs 5:17-21), de goddelijke standaard en portie is voor ons. **Onze goddelijke voordelen omvatten - goddelijke genezingen, goddelijke gezondheid, goddelijke bescherming, goddelijke bevrijding, goddelijke voorziening, goddelijke overwinning, bovennatuurlijke transportatie, enz.** We moeten het Woord van God gebruiken zoals Christus het gebruikte, door alleen het Woord te spreken, als we in overeenkomst met het Woord geloven. Als we geen geloof hebben dat overeenstemt met het Woord, moeten we het Woord aan Christus overlaten om in ons voordeel te spreken: van ons wordt verwacht dat we leven door het Woord en niet werelds. Zelfs als we de wereld mogen gebruiken, mogen we die niet misbruiken. **We misbruiken de wereld wanneer we dingen van de wereld liefhebben, ernaar verlangen en zoeken. Van ons wordt verwacht dat we God en Zijn dingen liefhebben, ernaar verlangen en zoeken; onthoud dat liefde en vriendschap met de wereld vijandschap met God is.**

Het einde is nabij en het is tijd dat de zonen van God naar meer van God zoeken. De antichrist komt spoedig om loyaliteit te vragen door het MERKTEKEN van het beest; voordat iemand de dingen van de wereld kan gebruiken. De tijd van afscheiding van de bruid van de dwazen en de wereld is nabij. Dit zal gebeuren wanneer de antichrist wordt gekroond. Hij zal spoedig worden gekroond om een oplossing te geven voor de wereldproblemen; maar er kan geen vrede of oplossing zijn zonder Christus, de prins van de vrede. Wacht op deel 5 en blijf voorbereid en klaar voor de komst van de Heere in Jezus naam. En als iemand nog niet wedergeboren is, geloof dan alsjeblijft en ontvang Jezus als uw Heere en Verlosser nu voordat het te laat zal zijn.

Moge al de glorie voor altijd en eeuwig voor de Heere Jezus Christus de oneindige intelligentie zijn, Amen!

Godwin Enemudo

+2348060158957