

Wie Is Nu Werkelijk Die Ene Bemiddelaar?

PREEK 008 | 2013 – Neal Frisby Capstone Partners Nederland en België (editor: K. Kuterbach)

(BRON: KJV EN DE STATENVERTALING)

INLEIDING

Dit is een preek over de enige hulp tegen zonde en afscheiding van God.

Een bemiddelaar is iemand die ten behoeve van iemand die beschouwd wordt een schuldenaar te zijn, in de positie is om te spreken, te handelen en te offeren, in tegenwoordigheid van een rechter, die macht heeft om te veroordelen of genade te tonen. Een bemiddeling betreft vaak een situatie waarin een wet is overtreden, en waarin enige zonde is betrokken. De straf kan de dood zijn. In de geschiedenis van de mensheid heeft God verschillende pogingen ondernomen om de mens met Hem te verzoenen, en dat nadat de mens in het hof van Eden stierf, toen hij aan het gebod van God ongehoorzaam was geweest.

{Gen. 2:17} Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Het doodvonnis heeft sindsdien over de mens geheerst, en God heeft verschillende pogingen gedaan om de goede relatie met de mens te herstellen. Maar de slang bleef de mens beïnvloeden en hem van God weghouden.

God zond engelen om de waak te houden en de mens te helpen, maar de engelen konden de klus niet klaren. De mens begon zich op de aardbodem te vermenigvuldigen en de boosheid des mensen was menigvuldig en al het gedichtsel der gedachten zijns harten was te allen dage alleenlijk boos, Genesis 6:5. Dit was meer dan iemand kan verdragen. Hoe zou u zich voelen als u de mens geschapen zou hebben? Genesis 6:6 vertelt ons de gedachten van God over dit onderwerp.

{Gen. 6:6} Toen berouwde het de HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

Deze bovenstaande verklaring is veelzeggend over hoe God Zich voelde en wat voor Hem de aanleiding was om stappen te nemen en naar een bemiddelaar te zoeken. God is een Geest en kan aangaande deze kwestie niet van aangezicht tot aangezicht tot de mens komen. De Heer zei ook:

{Gen. 6:3} Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

Hier stelt God de levensduur van de mens op 120 jaar. Dit is in Genesis, waar de mensen meer dan 900 jaar oud werden, maar de levensduur klok van de mens begon vanaf dat woord van God af te tikken. God synchroniseerde de menselijke levensduur met de zondvloed van Noah, toen God de aarde reinigde en de mensheid met 8 personen helemaal opnieuw begon.

God zond geselecteerde mensen die boodschappers, profeten, priesters, profetessen en koningen genaamd werden om met de mensen over vrede te praten. Abraham, Mozes, Elia, Samuel, Jesaja, Ezechiël, Jeremia, David, Daniël en een heleboel anderen. Maar het was vooral tot de Joden. De heidenen werden in de kou gelaten met weinig of geen geestelijk licht. God had een meesterlijk plan voor zowel de Joden als de heidenen; dit was de laatste poging om de mens terug tot God te krijgen. Mozes was door God gebruikt om de wet of de geboden te brengen. Dit was bedoeld om de mens dichter tot God te helpen en hun te laten weten hoe ze zich behoren te gedragen. Dit gebod bood geen speling en kon de mens niet tot God terug brengen. Het was zwak in het feit dat het geen eeuwige leven kon geven.

De mensen werden nog steeds meer dan 110 jaar oud, sommige een beetje meer, maar in Psalm 90:10 schreef Koning David profetisch het volgende.:

{Ps. 90:10} Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen weg.

Dit zegt ons dat God de levensduur van de mens tot 70 jaren heeft gebracht. Sommigen kunnen om verschillende redenen waaronder Gods genade langer leven. Voor God was de redding van de mens belangrijk, want op dat moment had de mens geen hoop. Het eeuwige leven was nog niet tot de mensen geïntroduceerd, alleen de Joden hadden een kans, er was nog geen bemiddelaar; de heidenen waren in elk opzicht vijanden van God. De zonde voerde de heerschappij over de mensheid.

{Rom. 7:5-25} Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. 6.) Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn,

onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. 7.) Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. 8.) Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood. 9.) En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. 10.) En het gebod, dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. 11.) Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelfde gedood. 12.) Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. 13.) Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede den dood; opdat de zonde boven mate werd zondigende door het gebod. 14.) Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 15.) Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. 16.) En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. 17.) Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18.) Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 19.) Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20.) Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21.) Zo vind ik dan een wet: dat als ik het goede wil doen, het kwade mij bijligt. 22.) Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; 23.) Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. 24.) Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods? 25.) Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.

{Rom. 7:24} Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods?

Er is maar ÉÉN MIDDELAAR en niet twee, drie of meer. Om een middelaar te kunnen zijn moet u alle feiten met betrekking tot God, de mens en alle mogelijke consequenties weten. De bemiddelaar moet toegewijd, eerlijk in het oordeel, vol liefde, vriendelijk, lankmoedig en barmhartig zijn. Waar vinden we meer toewijding dan in I Timoteüs 2:6?:

{I Tim. 2:6} Die Zichzelfen gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;

God had elke manier van verzoening met de mens geprobeerd, maar het mislukte allemaal of was in het beste geval maar tijdelijk. God had een blijvende oplossing nodig, een volk dat echt van hem houdt en elkaar liefheeft; een volk dat Hem op zijn Woord gelooft. God maakte zijn oplossingen gemakkelijk en eenvoudig om er aan deel te nemen of te bereiken.

{Joh. 3:16} Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

De Zoon kent de gedachten van de Vader ten opzichte van de mens. De Zoon kent de mens.

{Joh. 2:24-25} Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelfen niet, omdat Hij hen allen kende, 25.) En omdat Hij niet van node had, dat iemand getuigen zou van den mens; want Hij Zelf wist, wat in den mens was.

Het zegt dat Hij alle mensen kende, en niet van node had dat iemand van de mens getuigen zou, want hij wist wat er in de mens was.

Alle dingen, zelfs de mens, zijn door Hem en tot Hem geschapen en dat tot zijn welbehagen. {Kol. 1:16-19} De mens was God ongehoorzaam en zodoende had de zonde sinds het Hof van Eden de heerschappij over de mens gehad. God had vóórdát de eeuwigheid de uitverkorenen zou bevangen een zevenjarig plan voor de mens.

De zesde dag loopt ten einde, dat eigenlijk 6000 mensenjaren is. De afscheiding is op komst; de verlossing (DE OPNAME) en het oordeel zijn zeer nabij. De mens heeft hulp nodig, een bemiddelaar tussen de schepper en het schepsel (de mens). De mens is veroordeeld vanwege de zonde. Het einde van het oordeel staat bekend als DE POEL DES VUURS, EEN DEFINITIEVE EN TOTALE afscheiding van God; OPENBARING 20:15. Maak gebruik van de bemiddelaar, want het einde zal verschrikkelijk zijn en er zal geen uitweg zijn, en niemand zal kunnen helpen. Het uur van de bemiddelaar is NU, aangezien u nog leeft en in staat bent uw verzoek tot God bekend te maken.

De bemiddelaar is iemand die Gods zaak aangaande de mens kan horen. De bemiddelaar is iemand die de relatie tussen de mens en God kent, en weet wie wie geschapen heeft, en met welk doel, en wie degene is die tekort is geschoten of

gezondigd heeft. De bemiddelaar is iemand die de beschadigde relatie, scheiding en zelfs de doodsoorzaak van de relatie tussen God en de mens begrijpt. De mens stierf maar de bemiddelaar heeft het goede nieuws. God had een norm gezet en niemand bleek in staat om er aan te voldoen. De bemiddelaar begreep de vraag en was bereid om aan de vraag te voldoen; om de mensheid te redden en aan de eisen van God te voldoen.

{Kol. 1:21} En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend (met God),

Om te laten zien dat hij serieus is moet de bemiddelaar met betrekking tot deze enorme verzoening voor de hulpeloze mensheid, aan de eisen van God voldoen. Deze bemiddelaar zette zijn leven op het spel zodat God het offer van zijn bloed en leven zou zien in plaats van een regerende zonde en dood over de mensheid.

{Hebr. 9:14-15} Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelfen Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen? 15.) En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, doormiddel van de dood, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de belofenis der eeuwige erve ontvangen zouden.

{Hebr. 9:22} En alle dingen worden bijna door BLOED gereinigd naar de wet, en ZONDER BLOEDSTORTING GESCHIEDT GEEN VERGEVING.

{Hebr. 9:19} Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, besprengde beide het boek zelf, en al het volk,

Hebr. 9:23 verklaart, dat het daarom noodzakelijk was, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, MAAR DE HEMELSE DINGEN (dit omvat de redding van de verlorenen die Jezus Christus als Heer en Verlosser aannemen) zelve door betere offeranden (HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS) dan deze (het bloed van stieren en bokken, onder het Oude Testament).

Hebr. 9:13 zegt, want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses op de aarde. Dit moest jaarlijks worden gedaan voor de zonde. Maar Hebr. 9:26 zegt.; maar nu is Hij (JEZUS CHRISTUS) EENMAAL IN DE VOLEINDING DER EEUWEN GEOPENBAARD, OM DE ZONDE TE NIET TE DOEN, DOOR ZIJNZELFS OFFERANDE.

Jezus Christus is de Middelaar tussen God en de hele mensheid. Hij kwam naar de aarde verwekt zijnde door de Heilige Geest in de schoot van Maria.

{Matth. 1:23} Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

{Matth. 2:11} En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden.

{Matth. 3:13} Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.

{Matth. 4:11} Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

{Matth. 7:29} Want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden.

{Matth. 9:35} En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.

In Lukas 16:23-26 sprak Jezus over de gevolgen van de zonde en de bestemming van allen die Jezus Christus, het offer van God afwijzen. Hij zei, dat de rijke man in de HEL zijn ogen ophief en in de HEL pijn leed, --- En hij riep om Lazarus,

dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopte, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam. Dit bevestigt dat de bemiddelaar de gevolgen van de zonde en het verlangen van God om de mens te redden kent.

{Joh. 1:14} En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

{Matth. 17:22-23} En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: DE ZOON DES MENSEN ZAL OVERGELEVERD WORDEN IN DE HANDEN DER MENSEN; 23.) EN ZIJ ZULLEN HEM DODEN, EN TEN DERDEN DAGE ZAL HIJ OPGEWEKT WORDEN.

Jezus voorspelde zijn tocht naar het kruis door Gethsemane, de geselpaal (door zijn striemen zijn wij genezen) tot het kruis voor de kruisiging, en Hij gaf zichzelf vrijelijk voor de mensheid. In Johannes 2:19 zegt Jezus; Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten. In het boek van Johannes 10:15-18 lezen we:

IK STEL MIJN LEVEN VOOR DE SCHAPEN. --- NIEMAND NEEMT HETZELVE VAN MIJ, MAAR IK LEG HET VAN MIJZELVEN AF; IK HEB MACHT HETZELVE AF TE LEGGEN, EN HEB MACHT HETZELVE WEDEROM TE NEMEN.

Jezus stierf aan het kruis en betaalde de prijs voor de zonden van de mensheid, en in Johannes 19:30 zei Jezus: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.

Toen Jezus uit de dood opstond verscheen hij tot Zijn discipelen, en zei in tot hen.:

{Mark. 16:15-16} Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. 16.) Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

{Joh. 3:18} Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

{Hebr. 9:28} Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten tweede male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.

De enige bemiddelaar tussen God en de mens, met inbegrip van UZELF is Jezus Christus, die leeft, om voor ons te bidden. Jezus Christus vervulde en betaalde de prijs voor de straf voor de zonde en de dood.

{Hebr. 2:14-15} Opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel. En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.

Er is maar een GOD en Deuteronomium 6:4 zegt,

{Deut. 6:4} Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!

{Jes. 43:3} Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israels, uw Heiland;

{Jes. 46:9-10} Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen ander, Ik ben God en er is niemand gelijk mij; 10.) Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen (met inbegrip de gebeurtenissen in het Hof van Eden), die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.

{Joh. 5:43} Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien (de Satan) zult gij aannemen.

Jezus Christus kwam in de naam van zijn vader, niet in zijn eigen naam, en de naam van de Vader is JEZUS CHRISTUS. Emmanuel betekent God met ons, Matth. 1:23.

God is de Vader van de hele schepping; Hij is God, want Hij wordt aanbeden. God kan niet sterven, maar om de mens te

redden had Hij onschuldig bloed nodig om te vergieten, maar allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, Rom. 3:23.

{Joh. 1:1,14} In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 14.) En het Woord is vlees geworden (JEZUS CHRISTUS), en heeft onder ons gewoond.

{Han. 2:36} Dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

Dus nam God de vorm van een mens aan zodat Hij de dood voor de mens kon beproeven. Vergeet niet dat God niet kan sterven, want God is een Geest. God stierf alleen maar in de persoon van Jezus Christus, want God is vlees geworden, wandelde en werkte als alle mensen op de aarde; maar dan zonder zonde. Hij maakte zich bekend aan degenen die wilden luisteren, dat hij voor de mens op de aarde was, sommige mensen die discipelen genoemd werden geloofden. U kunt ook een discipel worden want in Joh. 17:20 staat;

{Joh. 17:20} Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

Wanneer u dit aanneemt en doet (GELOOFT) heb u de genade om de bemiddelaar, JEZUS CHRISTUS te hebben.

God is een Geest en heeft geen begin noch einde. Hij was vlees en stierf aan het kruis en stond weer op, en keerde terug naar de hemel. In Opb. 1:8 zegt JEZUS CHRISTUS;

{Opb. 1:8} Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

In Opb. 1:18 zei Jezus Christus;

{Opb. 1:18} Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leeft {tegenwoordige tijd}, en Ik ben dood geweest (God stierf in in het vlees in Jezus Christus); en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

Dit zegt aan alle mensen dat GOD HET WOORD IS DAT vlees geworden was, JEZUS CHRISTUS. GOD KAN ZICHZELF op vele manieren manifesteren, ALS DE VADER, DE ZOON, ALS DE HEILIGE GEEST, ALS MELCHIZEDEK en ook als de bemiddelaar, rechter en advocaat. Als u Jezus Christus heb, hebt u het allemaal. Hij zit als de rechter en staat als uw advocaat en u kunt niet verliezen als u vanuit het hart de handelingen van de apostels volgt;

{Han. 2:38} Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

HET WOORD IS GOD, DE RECHTER; HET WOORD WAS VLEES GEWORDEN, GOD MET ONS, JEZUS CHRISTUS; JEZUS CHRISTUS IS HET WOORD, DAT IS GOD DIE VLEES GEWORDEN WAS EN DE ENIGE MIDDELAAR IS TUSSEN GOD EN DE MENS.