

Deze preek betreft de opname en de mensen die achtergelaten zouden kunnen worden.

[Openbaringen 13:15-18] En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16.) En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17.) En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 18.) Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Openbaringen 13:15-18 is een jacht opende Schriftgedeelte op degenen die het niet gelukt is om vrede met God te sluiten, terwijl men er vandaag de dag voor opgeroepen wordt. De eeuwigheid zonder Jezus Christus is de tweede dood en het aanvaarden van het merkteken nadat men is achtergelaten is de zekerste en kortste weg naar de poel des vuurs. **Openbaringen 13:16 zegt: "En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;"**



In het huis mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou ik het u gezegd hebben zei Jezus de Christus, Johannes 14:2-3. **Ik ga heen om u plaats te bereiden ---- en ik zal wederkomen en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben.** U kunt het vertrouwen in de woorden van Jezus Christus zien. Hij kende de Vader, wist dat Hij vele woningen had, dat Hij een plaats kon bereiden voor degenen die in Hem geloven en dat Hij terug zou komen om hen samen met Hem mee naar huis te nemen. Dat is vertrouwen.

Om in Jezus Christus te geloven zult u opnieuw geboren moeten worden zoals dat in Johannes 3:7 staat; **Verwonder u niet, dat ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.** Jezus zei dit tegen Nicodemus, een Farizeeër, een leraar van de Joden. Hij begreep niet hoe iemand wederom geboren kon worden; **was het voor een oud mens mogelijk om andermaal in zijner moeders buik in te gaan, en geboren te worden? Johannes 3:4.** Hij was natuurlijk in zijn onderwijs, maar Jezus is geestelijk en praat over dingen die de natuurlijke mens niet kan begrijpen. Elk persoon met een oprecht geloof in Jezus Christus is er van verzekerd dat dit huidige leven voorbij zal gaan en er een andere zal komen dat het EEUWIGE LEVEN genoemd wordt. Dit leven is alleen in ÉÉN BRON TE VINDEN, WANT HET IS EEN RIVIER, HET STROOMT EN U KUNT DE KRACHT ER VAN ERVAREN. HET STROOMT VANUIT DE BERG, HET BEWATERT DE VALLEI, HET ZUIVERT, ALS U ERVAN ZULT DRINKEN ZAL U NOOIT MEER DORST KRIJGEN; HET STROOMT VANUIT DE EEUWIGE ROTS, EN DIE ROTS IS JEZUS CHRISTUS. Na de opname (ook wel; verandering of wegvoering genoemd) zal er geen verdriet, pijn, dood, armoede en ziekte meer zijn die allemaal kenmerken van deze wereld zijn.



De opname brengt ons naar onze erfenis. Maar we missen onze erfenis als Galaten 5:19-21 een herhaaldelijk onderdeel van ons leven zal blijken te zijn; want deze dingen beletten ons het koninkrijk van God te erven.

Galaten 5:19-21; De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, 20.) Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, 21.) Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.

Dit huidige leven zit vol met beloften van politici, goeroes, motiverende sprekers (zeer overvloedig in de VS, zelfs in christelijke kringen), en verschillende soorten helden en idolen. Ze maken beloftes die de test en tijd niet zullen kunnen doorstaan. Velen zijn bedriegers. Het beste is alleen maar te vinden in Jezus Christus.

Er is in deze tegenwoordige wereld een kans om ons lot en erfenis te veranderen door voor de opname aan dezelfde kant met de Heere te gaan staan.

U zou zich terecht of onterecht in de gevangenis kunnen bevinden, u zou levenslang of voor een paar jaar in de gevangenis kunnen zijn; JEZUS CHRISTUS is dezelfde. Als u een familielid in de gevangenis hebt, is er één best ding dat u voor hen en voor uzelf kunt doen. Als ze er levenslang in zitten of in afwachting zijn op de doodstraf: bereid hun en uzelf dan voor op een situatie waar u beiden elkaar weer in vrijheid zal kunnen ontmoeten. Ze zouden kunnen worden vrijgelaten door nieuwe DNA bevindingen en etc., maar hoe dan ook zal er een WONDER voor nodig zijn om dat te laten gebeuren. Wonderen komen niet vanuit sterfelijke bronnen, maar vanuit de onsterfelijke, en alleen God is onsterfelijk. Wonderen zijn nu op deze aarde nodig, maar als u aan de opname deel zal nemen zal u met Jezus Christus zijn en niet meer veroordeeld zijn om u zich daar zorgen over te moeten maken. Als u levenslang of voor een lange tijd in de gevangenis zit, wil ik u er van verzekeren dat dat niet het ergste is wat u kan overkomen. Het ergste is een leven dat Jezus Christus niet als HEER EN VERLOSSER heeft.

Ongeacht de misdaad of zonde die u op deze aarde begaan heeft, als u Jezus Christus als uw Heer en Verlosser kunt aannemen, uw zonden tot Hem belijdt, zal Hij u vergeven.



Vraag hem om u van al uw zonden met Zijn bloed schoon te wassen en vraag hem om in uw leven te komen en over u te heersen. Begin met het lezen en geloven van Zijn WOORD en BELOFTEN. Als u deze eenvoudige stap zet zult u WEDEROM GEBOREN worden en in de familie van GOD hartelijk welkom zijn. U had de moed om verschrikkelijke misdaden te plegen, maar u hebt niet de kinderlijke moed en het geloof om berouw te hebben en te zeggen; Jezus Christus, weest mij genadig. Praat gewoon met Jezus en zie zelf wat Hij voor u zal doen. Er is een plaats die beter is dan de wereld waar we nu zijn, en alleen de komst van Jezus Christus op het geheime tijdstip van de OPNAME kan u daar brengen; dat overigens deel uitmaakt van de eerste opstanding, OPENBARING 20:5. Op deze manier zullen degenen die in de gevangenis zitten en hun familieleden elkaar in het koninkrijk van God terugzien, als beiden zich bekeren, de Heere liefhebben en de opname verwachten.

Dit is hoop en het zal niemand beschaamd doen staan ROMEINEN 5:5. Begin voor deze reünie plannen te maken, mis het niet, het andere alternatief zou de poel des vuurs kunnen zijn, OPENBARING 20:15.

[Romeinen 5:5] En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

INDIEN U IN DE GEVANGENIS ZIT EN DOOR U TE BEKEREN JEZUS CHRISTUS ALS UW HEER EN VERLOSSER, DE ZUIVERING DOOR ZIJN BLOED, EN HET ONTVANGEN VAN ZIJN HEILIGE GEEST AANNEEMT, BENT U BETER EN VRIJER DAN ELKE HEERSER OF PRESIDENT DIE JEZUS CHRISTUS NIET HEEFT; EN BENT U OP WEG NAAR DE GROTE UITNODIGING IN DE LUCHT OP DE TIJD VAN DE OPNAME.

[I Tessalonicenzen 4:13-18] Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14.) Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15.) Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16.) Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17.) Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18.) Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Na de opname (I Tessalonicenzen 4:13-18), wanneer we Jezus Christus in de LUCHT ontmoeten, zullen de gebeurtenissen op aarde verslechteren. Blijf hier voor geen enkele reden achter, want er zal na de opname een andere wereld ontstaan. U zult wetteloosheid in vol ornaat zien. Hij zal de wereld een lesje leren. Hij wordt genoemd de MENS DER ZONDE (II Thessalonicenzen 2:3), de ZOON DES VERDERFS. Wie wil er nu in de handen van zo'n persoon terecht komen zou u kunnen zeggen, maar de realiteit is dat we dat allemaal door de zonde waren, totdat Jezus Christus kwam om ons daarvan te bevrijden, als we in Zijn WOORD GELOVEN.

[II Thessalonicenzen 2:3] Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

Tijdens het bewind van deze meedogenloze leider zegt **Mattheüs 24:21: "WANT ALS DAN ZAL GROTE VERDRUKKING WEZEN, HOEDANIGE NIET IS GEWEEST VAN HET BEGIN DER WERELD TOT NU TOE, EN OOK NIET ZIJN ZAL."** Deze mens der zonde zal de controle krijgen en zichzelf in een stadium god gaan noemen en een ieder verplichten om Hem te aanbidden. Dit scenario komt eraan, als u niet in de opname mee zult gaan zult u oog in oog met deze situatie komen te staan. Er is vandaag de dag nog geen vergelijkbare lijden op de aarde. Mensen denken vaak dat het niet erger kan als ze ziek zijn, honger, geen baan, slechte huwelijken of moeilijke kinderen hebben. Lees de Bijbel en ontdek wat er gaat komen en zie zelf dat hetgeen wat u nu doormaakt kinderspel is.

