

Deze preek gaat over het woord van God dat op verschillende ondergronden neerviel. Een preek over de gelijkenis van de zaaier zoals Jezus Christus het vertelde. Het betreft de vier verschillende mogelijkheden waarmee de relatie van de mens met het Woord van God geconfronteerd wordt. Het woord is het zaad en het hart van de mens representeert de grond waarop het zaad neervalt. Het type hart en voorbereiding van de ondergrond bepalen het resultaat wanneer het zaad op elkeen daarvan neervalt.



Jezus is niet een mens om verhalen te vertellen die geen betekenis hebben. Elke uitspraak die Jezus doet is profetisch, alsook dit hoofdstuk van de bijbel. U en ik zijn een deel van dit Schriftgedeelte, en een oprecht hart met een gebedsvol onderzoek zal u tonen wat voor een soort ondergrond u bent en wat uw toekomst zou kunnen zijn. Deze gelijkenis die de Heere maakte was een samenvatting van de mensheid en hun relatie met het Woord van God. De bijbel zegt, braakt u een braakland, terwijl er nog tijd is. De gelijkenis sprak over vier soorten ondergrond. Deze verschillende soorten van ondergrond bepalen de uitkomst van het zaad; of het zaad zal overleven, vrucht dragen of niet. De verwachte uitkomst van het planten van zaad is om uiteindelijk te kunnen oogsten. Lukas 8:5-18

## DE BELANGRIJKSTE GELIJKENIS IN DE BIJBEL

Dit is volgens onze Heere Jezus Christus de belangrijkste gelijkenis. Markus 4:13 zegt, "Weet gij deze gelijkenis niet, en hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan?" Indien u een gelovige bent en niet de tijd hebt genomen om dit Schriftgedeelte te bestuderen, hebt u wellicht een risico genomen. De Heere verlangt en verwacht van u dat u deze gelijkenis kent. De apostelen vroegen Jezus Christus naar de betekenis van de gelijkenis; en in Lukas 8:10 zei Jezus: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan." **BIJ DEN WEG BEZAAIDE ZADEN.**

Een zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het zaad op vier verschillende gronden. HET ZAAD IS HET WOORD VAN GOD, Amen. En als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op. Herinner toen u en anderen voor het eerst over het woord van God hoorden, hoeveel mensen er aanwezig waren; hoe ze reageerden en erdoor aangeraakt werden, maar enkele dagen later hetgeen ze gehoord hadden bespotten of er grapjes over maakten of vergaten wat ze gehoord hadden. De bijbel zegt dat nadat zij het Woord gehoord hadden, terstond de satan komt en het woord dat in hun hart gezaaid werd wegneemt. Sommige mensen die u wellicht kent zijn als degenen die het woord ontvingen, maar de duivel kwam met allerlei verwarring, overtuigingskracht en bedrog om het woord dat ze hoorden te stelen. Deze groep mensen hoorden het woord, het kwam in hun hart terecht, maar onmiddellijk kwam de Satan om het te stelen, te doden en te vernietigen. Wanneer u het woord van God hoort, bewaak dan de deur van uw hart en hink niet op twee gedachten, accepteer of verwerp het woord. Dit zal u met uw eeuwige verblijfplaats linken; de hemel en de hel zijn echt en Jezus predikte er over.

En als hij zaaide, viel een ander deel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord.

## ZADEN DIE OP STEENACHTIGE PLAATSEN BEZAAID WERDEN

De mensen die in deze groep horen hebben een onaangenaam werk met de Heere. De vreugde van verlossing in hun hart duurt niet lang. Als zij het woord van God horen ontvangen ze het met grote vreugde en ijver, maar ze hebben geen wortel in zichzelf, en zijn niet in de Heere verankerd. Ze zijn nog niet geheel bereid om het Woord van God toe te staan om in hen te groeien en wortels te krijgen. Ze houden het een tijdje uit, genieten er van, loven en aanbidden, maar daarna; als er verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. Ontberingen, belachelijkheid en gebrek aan gemeenschap kunnen er toe leiden dat een persoon op de steenachtige plaatsen zal verdorren en wegvallen, maar vergeet niet dat de Satan er achter zit. In dergelijke situaties is het nodig om het tot God uit te roepen en het gehele Woord van God te aanvaarden, terwijl het vandaag nog niet te laat is.

## ZADEN DIE IN DE DOORNEN BEZAAID WERDEN

Sommige zaden vielen in de doornen en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelfde, en het gaf geen vrucht. Markus 4:19 verklaart het probleem van degenen die in de doornen vallen. Deze doornen zijn er in vele vormen; de zorgen van deze wereld, en de verleiding van rijkdom, en de begeerlijkheden omtrent andere dingen (strijd om rijkdom te vergaren, die vaak eindigt in gierigheid dat de bijbel beschrijft als afgoderij, immoraliteit, dronkenschap, en alle werken van het vlees, Galaten 5:19-21) die op komen spelen, verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. Als u degenen ziet die in de doornen vallen, is het schrikwekkend en bezwarend. Vergeet niet dat wanneer een persoon van zijn geloof afvalt, heel vaak de werken van het vlees aanwezig zijn en de persoon door de Satan is overlopen. Een persoon die door de zorgen van dit leven is afgeleid is zeker te midden van de doornen. Hij is vol van het woord, maar door de duivel omgeleid. Wanneer een persoon door doornen verstikt wordt, is er vaak ontmoediging, twijfel, teleurstelling, hopeloosheid, immoraliteit en leugens.

## ZADEN DIE IN GOEDE AARDE BEZAAID WERDEN

Sommige zaden vielen in goede aarde, en dit zijn zij die het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten, het ene dertigvoud, en het andere zestigvoud, en het andere honderdvoud. De Bijbel zegt in Lukas 8:15 dat deze mensen in goede aarde degenen zijn die het Woord met een eerlijk en goed hart gehoord hebben, het bewaren en met geduld vruchten voortbrengen.

A.) Ze zijn eerlijk (deze mensen zijn oprecht, trouw, rechtvaardig, waarachtig, rein en liefelijk; Filippenzen 4:8).

B.) Ze hebben een goed hart en proberen weg te blijven van alle schijn van kwaad; zij streven het goede na en niet het kwade, zijn gastvrij, vriendelijk en vol van barmhartigheid en mededogen).

C.) Het Woord gehoord hebbende, BEWAREN ZIJ HET, (ze blijven trouw aan het woord dat ze gehoord hebben, geloven de betekenis van het woord dat ze gehoord hebben, ze wetende wiens woord zij gehoord hadden, ze houden vast aan het woord en de beloften van de Heere.) Koning David zei: "Ik heb Uw woord in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou."



Dan gaat de bijbel verder door te zeggen, "en in lankmoedigheid vruchten voortbrengen." Als u van de goede aarde hoort, zijn er bepaalde kwaliteiten bij betrokken, die de bodem vruchtbaar maken voor het zaad om vrucht voort te kunnen brengen. Job zei, in Job 13:15-16, "hoewel hij mij doodde zal ik op Hem vertrouwen." Een goede bodem bevat mineralen die goed zijn voor het zaad en de planten; dus komen ook de vruchten van de Geest uit Galaten 5:22-23 tot uiting in een ieder die het woord van God hoort en het bewaart. Lees II Petrus 1:3-14, u zult er dingen in vinden die noodzakelijk voor u zijn om vrucht te kunnen dragen. Onkruid is niet toegestaan om het zaad in de goede aarde te doen verstikken. Onkruid gedijt op de werken van het vlees.

II PETRUS 1:3-14 – GELIJK ONS ZIJN GODDELIJKE KRACHT ALLES, WAT TOT HET LEVEN EN DE GODZALIGHEID BEHOORT, GESCHONKEN HEEFT, DOOR DE KENNIS DESGENEN, DIE ONS GEROEPEN HEEFT TOT HEERLIJKHEID EN DEUGD; DOOR WELKE ONS DE GROOTSTE EN DIERBARE BELOFTEN GESCHONKEN ZIJN, OPDAT GIJ DOOR DEZELVE DER GODDELIJKE NATUUR DEELACHTIG ZOUDT WORDEN, NADAT GIJ ONTVLODEN ZIJT HET VERDERF, DAT IN DE WERELD IS DOOR DE BEGEERLIJKHEID. EN GIJ, TOT HETZELVE OOK ALLE NAARSTIGHEID TOEBRENGENDE, VOEGT BIJ UW GELOOF DEUGD, EN BIJ DE DEUGD KENNIS, EN BIJ DE KENNIS MATIGHEID, EN BIJ DE MATIGHEID LIJDZAAMHEID, EN BIJ DE LIJDZAAMHEID GODZALIGHEID, EN BIJ DE GODZALIGHEID BROEDERLIJKE LIEFDE, EN BIJ DE BROEDERLIJKE LIEFDE, LIEFDE JEGENS ALLEN. WANT ZO DEZE DINGEN BIJ U ZIJN, EN IN U OVERVLOEDIG ZIJN, ZIJ ZULLEN U NIET LEDIG NOCH ONVRUCHTBAAR LATEN IN DE KENNIS VAN ONZEN HEERE JEZUS CHRISTUS. WANT BIJ WELKEN DEZE DINGEN NIET ZIJN, DIE IS BLIND, VAN VERRE NIET ZIENDE, HEBBENDE VERGETEN DE REINIGING ZIJNER VORIGE ZONDEN. DAAROM, BROEDERS, BENAARSTIGT U TE MEER, OM UW ROEPING EN VERKIEZING VAST TE MAKEN; WANT DAT DOENDE ZULT GIJ NIMMERMEER STRUIKELEN. WANT ALZO ZAL U RIJKELIJK TOEGEVOEGD WORDEN DE INGANG IN HET EEUWIG KONINKRIJK VAN ONZEN HEERE EN ZALIGMAKER, JEZUS CHRISTUS. DAAROM ZAL IK NIET VERZUIJMEN U ALTIJD DAARVAN TE VERMANEN, HOEWEL GIJ HET WEET, EN IN DE TEGENWOORDIGE WAARHEID VERSTERKT ZIJT. EN IK ACHT HET RECHT TE ZIJN, ZOLANG IK IN DEZE TABERNAKEL BEN, DAT IK U OPWEKKE DOOR VERMANING; ALZO IK WEET, DAT DE AFLEGGING MIJNS TABERNAKELS HAAST ZIJN ZAL, GELIJKERWIJS OOK ONZE HEERE JEZUS CHRISTUS MIJ HEEFT GEOPENBAARD.

### **BRENG VRUCHT VOORT MET LANKMOEDIGHEID**

Brengen vrucht voort met lankmoedigheid heeft te maken met de goede aarde, want er is een verwachting voor een goed gewas en oogst. Het zaad zal getest worden, dagen van lage vochtigheid, harde winden en etc. die allemaal beproevingen, testen en verleidingen zijn waar een ware zaad in de goede aarde doorheen gaat. Vergeet Jakobus 5:7-11 niet, zelfs de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands. Elk kind van God moet geduld hebben totdat hij de vroege en de late regen ontvangt. U dient te blijven in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen worden van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de creature, die onder den hemel is, volgens Kolossensen 1:23.

Zoals wij mensen door deze aarde passeren, is het belangrijk om te weten dat de aarde een filterende afscheidende grond is. De manier waarop we omgaan met het zaad (Gods Woord) en de manier waarop we ons hart onderhouden (het grond) zal bepalen of men als bij den weg, op steenachtige plaatsen, tussen de doornen of in de goede aarde eindigt. In sommige gevallen vielen mensen in de doornen, en worstelden vervolgens om te overwinnen, sommige redden het, maar sommige ook niet. Degenen die het vanuit de doornen toch redden kregen heel vaak door de goedheid van de Heer hulp door gebeden, tussenkomst en zelfs fysiek ingrijpen van degenen in de goede aarde.

Voor alle mensen geldt dat, wanneer u het woord van God ontvangt, u dat met blijdschap doet. behoud een eerlijk en goed hart. Vermijd de zorgen van dit leven, omdat ze heel vaak het leven uit u verstikken; het ergste ervan is dat het u tot een vriend van de wereld en een vijand van Christus Jezus maakt. Als u nog leeft, onderzoek dan uw leven en indien u op een verkeerde grond bent, onderneem dan actie en verander uw grond en bestemming. De beste, veiligste en snelste manier is om uw leven te verankeren, door het aanvaarden van het woord van God, dat is Christus Jezus, de Heere, Amen. Als u deze gelijkenis niet kent hoe kunt u de andere gelijkenissen dan begrijpen, zei de Heere zelf.