

# De heerlijkheid van God en de heerlijkheid van de mens

PREEK 047 | 2015 – Neal Frisby Capstone Partners

(Meer weten? Bel K. Kuterbach tel. +31 (0)6-44752537)

De bijbel heeft ons over deze twee heerlijkheden te kennen gegeven: de heerlijkheid van God en de heerlijkheid van de mens; de heerlijkheid van God voor de zonen Gods (de inwendige mens-geest), terwijl de heerlijkheid van de mens voor de mensenkinderen is (de uitwendige mens-vlees, het lichaam).



In Johannes 11:40 zeide Jezus tot Martha: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Johannes 2:11 spreekt over het begin van Jezus wonderen te Kana in Galilea, welke Zijn heerlijkheid openbaarden, zijn leerlingen geloofden in Hem. Johannes 17:22; *en Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn.* Romeinen 3:23 zegt dat, *"allen gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven."* Maar Jezus kwam om onze zonden weg te nemen. Hij maakte ons rechtvaardig en de heerlijkheid van God is in onze geest terug gedeponeed.

Zovelen er wedergeboren zijn hebben de heerlijkheid van God, het leven van God in hen, de Heilige Geest. Dit is de heerlijkheid die de zonen van God in Adam verloren hadden, maar nu weer in Christus Jezus terug hebben ontvangen. Jezus de zoon van God kwam met de heerlijkheid van God, zoals Adam, maar de Satan kon er niet in slagen om de heerlijkheid van God in hem met de heerlijkheid van de mens te vervangen. (Mattheus 4:8-10: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.) Jezus trapte niet in Satans verleiding en behield zijn heerlijkheid, in tegenstelling tot Adam die zijn eigen heerlijkheid verloren had.

De satan gebruikt drie dingen om mensen te verleiden:

- Het begeerte van het vlees (eetlust).
- De lust van het oog (aardse rijkdom en excessen).
- De trots van het leven (invloed, roem, erkenning)

Nu zijn we veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Geest van de Heere (II Korintiërs 3:18).

De mate van de goddelijke bezittingen in ons bepaalt de heerlijkheid van God in ons. Deze goddelijke bezittingen zijn: het goddelijk geloof (het geloof van Christus), de goddelijke geest (geest van Christus) en goddelijke kennis (kennis van Christus). De mate van deze drie in ons bepaalt hoeveel we van de heerlijkheid van God kunnen ervaren en van kunnen genieten totdat we tot de volheid van goddelijk geloof, geest en kennis zullen komen.

Wij zijn mede-erfgenamen van Christus en gelijk Hij in deze wereld is zijn wij dat ook. We moeten meer goddelijke bezittingen zoeken en bezitten, om meer van de heerlijkheid van God uit te stralen. (Christus is in ons de hoop der heerlijkheid) Als christenen zijn we goddelijke wezens en geen menselijke wezens. De mens (lichaam) is ons huis. Wij zijn geesten in het aardse huis-lichaam. We zouden de bezittingen en heerlijkheden van ons lichaam niet zodanig behoren te zoeken dat we onze goddelijke bezittingen daardoor vergeten. Met onze goddelijke bezittingen, zullen we in staat zijn om aan de behoeften van ons lichaam te voldoen. Mattheus 6:33. Onze goddelijke bezittingen zijn voor ons gebruik, hier op aarde en in het hiernamaals, maar de menselijke bezittingen eindigen hier en velen krijgen ze op een natuurlijke wijze, door te zwoegen en door compromissen te sluiten. Waarom zou u niet uw best doen om uw goddelijke bezittingen te krijgen en ze vervolgens te gebruiken om op bovennatuurlijke wijze aan uw geestelijke en lichamelijke behoeften te voldoen, zonder inspanningen of compromissen. Herinner dat dit onze oorspronkelijke staat was van voor de val.

Het is de zonde dat ons tot de dimensie van het natuurlijke heen bracht; want de antichrist is hier om iedereen die in de natuurlijke wereld actief zijn, in slavernij te voeren en onder het merkteken van het beest te brengen.



Zoals we goddelijke bezittingen hebben, zo zijn er ook de menselijke bezittingen van de heerlijkheid van de mens: dit is wat de aardse mensen en vleselijke christenen najagen; Om de heerlijkheden van de mens uit te dragen. Het gevaar er van is dat het zoeken van de menselijke bezittingen Gods heerlijkheid doet verbeuren. Men kan niet van beiden genieten. Men zou er een voor de ander moeten laten vallen; het vlees moet afnemen zodat de geest kan toenemen, de ene is een mindere zegen, de ander is een hogere zegen.

Er zal een keuze tussen de beiden gemaakt moeten worden; de heerlijkheid van God (geestelijke rijkdom) of de heerlijkheid van de mens (fysieke rijkdom). We kunnen God en de Mammon niet beiden dienen, onze ogen zouden enkel op de ene gericht moeten zijn. Kijk dan naar deze teksten: I Petrus 1:23-25, Kol. 3:1-2, Fil. 3:7-8, Fil. 3:19, II Kor 6:10, Luk.12:15, Jona 2:8, Luk. 16:15 Jer. 45:3, Openb. 3:17-22.

Moge de Heere Jezus Christus alle christenen helpen om naar de geestelijke behoeften te zoeken in plaats van naar de behoeften van het vlees. We moeten niet als de dwaze rijke man zijn die niet rijk was in God (Lukas 12:20-21) Als God ons zegent is dat voor zijn werk en niet voor ijdelheid. De dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig.