



Zet de TV aan, bezoek YouTube of het internet en zie de aantal predikers die een valse evangelie, profetieën, valstrikken en vallen verspreiden en zaaien. Ik ben niet van plan om namen en bedieningen te noemen want het is al zo ver heen allemaal. **Er zijn ook een aantal goede mensen die vasthouden aan het ware woord van God; maar de reis wordt steeds ruiger en gevaarlijker.**

Onlangs luisterde ik naar een prediker op de tv, die het had over de 7 bazuinen uit het boek Openbaring. Hij noemde de bazuinen en hun vervulling achter elkaar op. Hij zei dat ze in de jaren 40 vanaf de Tweede Wereldoorlog begonnen te vervullen. Hij noemde zelfs alsem, uit Openbaring 8:10-11 de gebeurtenis in Tsjernobyl in Rusland was, de derde bazuin. Ook identificeerde hij de Irakese oorlog van 2003 als de vierde bazuin. De vijfde bazuin was de tijd dat honderden vliegtuigvluchten de Iraakse olievelden bombardeerden en hij beschreef Openbaring 9:7 als piloten wier hoofd zichtbaar leek vanuit de cockpit van straaljagervliegtuigen. Hij zei dat we nu de zesde en daarna de zevende bazuin verwachten.

Hij zou misschien gelijk kunnen hebben maar het probleem is dat de tijdspanne niet klopt. Drie zaken komen in mij op:

- a.) De gebeurtenissen zoals door deze prediker beschreven vervullen zich volgens hem in een periode van meer dan 70 jaar. Echter zegt de Bijbel dat het binnen 7 jaar en voor het grootste deel binnen de drie en een half jaar van de grote verdrukking zal plaatsvinden.
- b.) De meeste van deze dingen betreffen geen gelokaliseerde oordelen, zoals de prediker het zei maar zijn universeel zoals de Bijbel het zegt. Niet gelokaliseerd tot plaatsen als Japan, Rusland of het Midden-Oosten. De meeste zullen wereldwijd van aard zijn.
- c.) **De Opname/Wegvoering zal vóór de laatste helft van het zeven jaar van de Verdrukking plaatsvinden. De Bruid van Christus zal hier in zijn geheel niet meer zijn om door Gods oordeel heen te moeten gaan, zoals de bazuinen. Geloof Jezus Christus, hij zei: „Ik zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”**

Sommige muzikanten van vandaag de dag bespotten Christus Jezus, onze Heere. De meeste van deze muzikanten zijn aan de duivel uitverkocht en zingen en aanbidden hem nu op hun weg naar de Poel des Vuurs. Het doet pijn als u zich realiseert dat veel van deze muzikanten nu voor de draak, de Satan aan het zingen zijn en velen tot de hel inleiden; ze waren ooit lid van kerkkoren, hadden christelijke ouders en huizen. Velen begonnen als Pinkster-gospelzangers, een tijdje geleden zongen ze nog ter ere van God, de Heer Jezus Christus. Vandaag presenteren ze voor de slang. De populariteit, geld, roem heeft hen bevangen en ze slepen velen met zich mee, inclusief hun familieleden die profiteren van de slang, de door de draak gegeven rijkdom en roem. **Wat kost het u eigenlijk om uw leven niet aan Jezus Christus over te geven en wat levert de Satan u op? Maak nu nog een berekening voordat het te laat is.**

Immoraliteit is overal om ons heen en afgoderij is in opkomst. Wie zijn deze afgoden of rolmodellen van vandaag de dag, die er voor onze jeugd zijn? Ja, ongeacht hoe oud u ook bent, vraag uzelf af wie uw rolmodel is? De mensen beginnen nieuwe goden uit menselijke wezens te creëren. Ja, het is subtiel, zoals de duivel in de Hof van Eden.

De meerderheid van de predikers heeft de leken al voor zich gewonnen. Kijk tegenwoordig naar de kerken wereldwijd; wanneer u praat over enkele van de rijkste mannen ter wereld, zien we een lijst met predikers en religieuze organisaties. **Stel u eens voor tycoon en miljardair apostel Paulus, multimiljonair apostel Petrus en andere vroege volgelingen van Christus met een vloot van auto's, privé vliegtuigen enz.? Dit beeld is in tegenspraak met de in Hebrëeën 11 soort van rijke mannen en vrouwen.**

Sta me alstublieft even toe om heel direct te zijn tegen de ware gelovige: „er is tegenwoordig heel veel afvalligheid in de wereld en velen zijn al in de val van afval getrapt.” Een ongelovige is in staat om uit deze val te kunnen komen door bekering en conversie. Het is nodig om Jezus Christus als Heer en Redder aan te nemen. Bij de gelovigen die na het proeven en genieten van de goedheid van de Heere zijn of haar rug weer toekeert naar de Heer, leidt dit tot afvalligheid. Dingen om te doen en te weten zijn onder andere als volgt:

- a.) **De tijd van zelfbedrog is voorbij; het is nu tijd om wakker te worden ten opzichte van de tekenen van het einde of weg te zinken in afvalligheid.**
- b.) U moet opstaan om uw stoffige Bijbel af te stoffen en deze grondig te bestuderen, vertrouw niemand uw redding toe, of het nu een pastor, profeet, paus, rabbijn of een andere persoon is. *“werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven”, Filippenzen 2:12.*
- c.) **Dit is de tijd om te vasten, te bidden, tot inkeer te komen en de Heer te prijzen.**
- d.) Wanneer u sommige van deze vreemde predikingen op de televisie en YouTube ziet en hoort, weet u zeker dat de komst van de Heer nabij is. Sommigen van hen zeggen dat de komst van de Heere niet in de komende 3-8 jaar kan zijn. Maar zij geloven ook dat het in hun leven zal zijn. Maar zij vergeten dat de Heer zelf zei: *“Hij zou komen als een dief in de nacht, in een uur dat gij het niet meent.”*
- e.) **Dit is de tijd om Jezus Christus als de Heer en Verlosser vóór en onder de mensen te belijden.**
- f.) Ga weg van alle schijn van kwaad.
- g.) **U moet uzelf er constant aan herinneren dat hij die in vriendschap is met de wereld in vijandschap is met God.**



- h.) **Alles kan op elk moment gebeuren, stel uw vertrouwen niet op een mens maar op God. Zet God op de eerste plaats.**
- i.) Er zijn weinig oprechte, echt het zuivere woord predikers in de wereld, zoek naar hen. Hoe gaat u hen herkennen als u het woord van God zelf niet eerst bestudeert? Het helpt u te weten of hetgeen u hoort waar of onwaar is, of dat het een valstrik is. **Bestudeer uw Bijbel in gebed en overpeins het dag en nacht.**
- j.) U moet niet bang zijn voor iets of iemand anders dan God. Deze angst is eigenlijk een soort liefde voor de Heer.
- k.) **Of u het leuk vindt of niet, het oordeel van God komt er echt aan, de dag van afrekening komt eraan; God kan zijn normen voor geen enkele persoon, volk of natie veranderen.**
- l.) **De afval verslindt de wereld. Deze toestand is te vinden**

onder degenen die de Heer eenmaal kenden of rond het ware evangelie aanwezig waren, maar de waarheid de rug toekeerden.

m.) Sta me alstublieft toe om even heel bot te zijn: „als u nog niet weet of de drie-eenheid leer juist of fout is, wacht u een verrassing. **Ongeacht wat de kerken waar u bent geweest of de grote predikers u hebben geleerd, er is maar één God die zich in drie vormen manifesteert. God was Jezus Christus in de menselijke vorm.** Het is uw eeuwige bestemming die op het spel staat, **want de leer van de drie-eenheid maakt deel uit van de afvalligheidstrik.** Als een echt kind van God is het Uw eigen verantwoordelijkheid om in gebed naar God te gaan en Hem te vragen naar het juiste antwoord op de kwestie van de drie-eenheid. God heeft geen kleinkinderen, u hebt een vrije toegang tot God door Christus Jezus om Hem elke vraag te stellen, u zult een waar antwoord krijgen. Vraag Hem naar de drie-eenheid en de Godheid, als u oprecht bent in uw hart zal Hij u het absolute antwoord geven. God is zonder aanzien des persoons, onthoud dat. **Onthoud ook dat u reeds in de eeuwigheid zijnde (de hel of de hemel) uw eindbestemming niet meer kunt veranderen.**

n.) Niemand is naar de hel geweest en teruggekomen om verslag te doen van hoe het eruit zag. Sommigen kunnen bevoorrecht zijn door God om er een deel van te mogen zien, maar ze waren nooit in het vuur geweest of daar dorst gehad en nog vele andere dingen meer. Het is geen plaats om naar te begeren, eenmaal daar heeft u geen uitweg.

o.) **Wat er op deze wereld komt is onvoorstelbaar, God meent het echt; denk maar niet dat Hij lege woorden spreekt. Hij definieerde de hel en Hij beloofde de hemel; de keuze is aan ons. Dit is de tijd voor een regelmatige Bijbelstudie met uw gezin, omdat waan en afvalligheid in het land zijn. U moet zo snel mogelijk van de afvalligheid wegvluchten.**

p.) Onthoud dat elektronica en computers nu delen en percelen van ons leven zijn dankzij de manipulaties die ermee gemoeid zijn. Het belangrijkste doel van deze technologieën in de handen van het antichristelijke systeem is controle, en het is nu reeds onder ons. **Geef de controle over uw leven niet over aan technologie / computers.**

q.) Hongersnood en honger komen eraan maar deze predikers profeteren goede tijden en grote oogsten van gewassen. Hoe kan men de 4 elementen lucht, water, vuur en de aarde vergeten? Deze elementen veroorzaken, overstromingen, droogtes, vuuruitbarstingen, aardbevingen, vulkanen, orkanen, tornado's, tyfonen, cyclonen en dergelijke. Deze rampzalige situaties nemen met de dag toe. **Dingen zullen niet meer beter worden, bereid u gewoon voor om van deze aarde weg te komen. Jezus Christus komt binnenkort – De opname.**

r.) Nooit stierven er zo veel mensen in een generatie zoals tegenwoordig als gevolg van voedsel. Denk aan obesitas en verschillende soorten ziekten. Het is haast onmogelijk om de eigenschappen te kennen van de voedselproducten die we tegenwoordig allemaal consumeren. Vervuiling en besmetting nemen toe en de straten zijn bezaaid met allerlei soorten drugs.

s.) Als deze grote kerkorganisaties hun wegen niet veranderen, zich niet bekeren en tot God keren, kunnen we de visie van de brede weg eenvoudig zien ontvouwen die tot vernietiging leidt. **Afvalligheid is de meest zekere, kortste en snelste weg naar de brede weg.**

t.) **U zou uw leven en uw gezin op één lijn moeten krijgen met het woord van God, de Heer Jezus Christus. Als u geen goede King James Bijbel hebt, kunt u er maar beter een zoeken, want ze zullen snel verdwijnen en worden vervangen door versies die God niet verheerlijken, vanwege veranderingen en opzettelijke veranderingen en verkeerde voorstellingen.**

u.) Wanneer heeft u het laatst getuigd over Jezus Christus, voor de zieken gebeden, demonen uitgeworpen, de behoeftigen wezen of weduwen geholpen?

v.) Er zijn twee getuigen of predikanten die u nooit zou mogen vergeten grondig te onderzoeken, Br. William M. Branham en Br. Neal V. Frisby. Bestudeer hun profetieën en zie de tijd en de tekenen die de wereld confronteren.

w.) Zorg ervoor dat u en uw huishouden gered zijn, gedoopt in water en in de Heilige Geest. Iedereen heeft dit aan het einde van de tijd nodig. **U zou nu eens moeten beginnen om in de Heilige Geest te gaan bidden.**

x.) Geef aan het werk van het evangelie want zeer binnenkort zullen valuta's niet meer in gebruik zijn, banken zullen bepalen wat u uitgeeft en zelfs hoe u het uitgeeft. Maak onderscheid tussen waarheid en afvalligheid wanneer u uw geld uitgeeft.

y.) **Houd Psalm 23 en 91 altijd in gedachten** want het is de moete waard om deze dag en nacht te mediteren.

z.) Gedenk altijd het gebed van de Heer uit Mattheus 6:9-13 en kies uit 10 meest persoonlijke beloften van God waarop u zal leunen en deel deze bijbelverzen dagelijks met iemand. **Loof de Heere altijd en bid tot God zonder ophouden, 1 Thessalonicenzen 5:17.** Dank voor de naam die gegeven is in de hemel, op aarde en onder de aarde waardoor een ieder kan worden gered en alle knie zal buigen, in die naam van Jezus Christus, Amen.

Douglas Amobi

