



Dierbare Oogst Partner,

DECEMBER 2012

Dit is een jaar om nooit te vergeten! De veranderingen die in 2012 plaatsvonden zullen in 2013 duidelijk worden. Ik zal in de januari brief meer schrijven want gebeurtenissen versnellen zich werkelijk en bewegen in een veel snellere tempo. **De tekenen onthullen dat Jezus gereed is om te komen! Oh wat zal dat een vreugdevol moment zijn! Ik zou graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om u een Vrolijk Kerstmis en een gelukkig, voorspoedig Nieuw Jaar te wensen!** Ik heb een geweldige Kerstmis brief uit de bibliotheek van Broeder Frisby. Het is een van mijn favorieten en ik weet dat wanneer u het zult lezen, veel inzicht en vrede in uw hart en ziel zult krijgen. En nu deze prachtige brief van Neal Frisby.

"Ik zal u over het prachtige verhaal van onze geweldige Redder vertellen. Door goddelijke voorzienigheid deden zich op het moment van Zijn geboorte bepaalde gebeurtenissen voor!" **Het was een deemoedige stal, de herders, de wijzen, de verschijning van engelen en hemelse lichten, een vreselijke koning Herodes genaamd, een wereldheerser Augustus Caesar genaamd, en een bevolking die schijnbaar totaal onverschillig was met betrekking tot Zijn profetische komst!** Oh ja, een prachtige ster vergezelde Zijn geboorte, plus dat er vele andere hemelse tekenen gegeven waren om te verklaren dat Hij de Grote Messias, God in het vlees was. (Jesaja 9:6 (5)) – We weten dat een persoon en een schaduw dezelfde is. En toen Jezus werd geboren, wierp God Zijn mooie schaduw van de Heilige Geest in het Christuskind. Amen! – Je zou kunnen zeggen dat, "de Alfa en Omega tezamen kwamen om het eeuwige leven voort te brengen en ons redding te geven!"

Geboren in een stal, de Koning der koningen vernederde Zich namens ons en stond de mens zelfs toe om Hem te helpen. De Wijzen gaven Hem geschenken, en als baby ging Hij naar Egypte toe om aan Herodes wraak te ontkomen. Daar heeft Hij waarschijnlijk de Grote Piramide gezien waar Hij alles over wist. Jozef was een timmerman, maar hier stond een architectuur van een gebouw dat de wereld met stomheid geslagen heeft. "Het geeft Zijn Tweede Komst te kennen!" – Waarschijnlijk toonde en vertelde Hij er aan zijn gezin dingen over, want hij was een kind toen Hij wegging; waarschijnlijk tussen de 7-10 jaar oud. (Matt. 2:19-20)

"Dan waren er de herders en de engelen die hen in heerlijkheid en macht overschaduwden!" (Lukas 2:8-11) – "Hij was waarlijk de herder van Zijn ware kudde. – Hij is onze grote herder en kent een ieder van ons bij naam!" – En David schreef een prachtige Psalm. Het was voor een ieder van ons geschreven, claim het." – **Ps. 23:1-6 "Een psalm van David. De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.** (Zal geen gebrek lijden.) **Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. Al liep ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.** (Merk op dat hij niet rende noch zich zorgen maakte, hij was vol vertrouwen, hij liep. Hij was niet makkelijk bang te krijgen.) – **Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.** – "Jezus en de uitverkorenen zullen de naties met een ijzeren staf regeren." – Al deze beloften zijn voor ons terwijl we het tijdperk afsluiten! – "Hij zal leiden, voorzien van geestelijk voedsel en anderszins!"

Vijfhonderd jaar eerder werd voorspeld dat, "Jezus in Bethlehem geboren zou worden, en Hij was dat!" (Matt 2:1) De volgende verzen spreken van de vreselijke Koning Herodes, die de vele baby's van Israël doodde. – Vandaag de dag worden er ook veel afgemaakt, tonende ons een teken met betrekking tot de nabijheid van Jezus terugkeer! – **Herodes herinnert ons aan de oude draak; hij faalde in zijn poging en zo zal de draak van Openb. hdst. 12 dat alzo.** En ten tijde van Zijn geboorte was er een wereldheerser Augustus Caesar, en ten tijde van Christus wederkomst zal een Romeinse prins heerser de wereld regeren! **Hij zal de echte draak van Satan zijn die Jezus met Zijn helderheid zal doden!** Ik geloof dat deze Prins in de niet al te verre toekomst in dit tijdperk een Verbond met Israël zal maken. Het leek erop dat de hoofdbevolking niet een paar mijlen wilden lopen om degene die de aarde schiep te komen zien! – **"En zo is het vandaag de dag, de mensen zullen spotters en onverschillig zijn aangaande zijn wederkomst! Slechts een weinig zullen het seizoen van Zijn komst kennen en Zijn verschijning liefhebben!"**

Er waren ten tijde van Zijn geboorte vele hemelse tekenen gegeven, en ook nu zien we een groot aantal hemelse tekenen! Zij zullen vol waarschuwing manifestaties van Zijn komst en oordeel zijn. – **Herinner ook dat Zijn heiligen als de sterren aan het firmament zullen schijnen. (Dan. 12:3) "Want zij zijn het wijze volk."** In Openbaring 12:5, "worden de uitverkorenen het mannelijke kind genoemd, want het is de jonge gemeente van de latere dagen! Het is de Nieuwtestamentische gemeente van Zijn stem." Vers 1, overeenkomstig de tekenen, de zon, de maan en de hemellichamen, nadert Hij snel! (Luk. 21:25) – "En zelfs Openb. 12:1 zal aan de uitverkorenen gegeven worden; de lauwen en de wereld zullen er helemaal geen acht op slaan!"

"Ja, zegt de Heere der hemelse Heerscharen, Ik ken ze allemaal bij name!" (Jes. 40:26) – Ik heb ze in hun koersen voorbeschikt, en deze die u vanaf de aarde ziet bevolen." (Job 38:32-33) – "Ja, ze verkondigen en zelfs nog meer; Ik kom spoedig! "Einde citaat.

Deze maand ga ik *een Speciaal Schrijven vrijgeven genaamd "The King's Anointing"* en een zeer speciale Kerstmis DVD, "Gods Fingerprint", echt een Kerstmis boodschap! – Ik wil u voor al uw trouwe hulp met betrekking tot deze bediening bedanken. Ik heb grote waardering voor alles wat u gedaan hebt. De Schriften zijn vol beloften van welvaart voor degenen die Zijn werk ondersteunen. **Lees Jozua 1:7, "Dat gij voorspoedig zult zijn, waar gij ook maar gaan zult." Ps. 1:3, "En al wat gij doet, zal wel gelukken." Deut. 28:12, "En de Heere zal u opendoen Zijn goeden schat!"** – Als we tezamen zullen bidden zal de Heere ons de verlangens van ons hart geven. Ik zal voor u bidden terwijl we het nieuwe jaar ingaan.

Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, \$15.00 donatie
 "The Revelation In Jesus"
 "Jesus – Past, Present & Future"
 "Jesus' Return"

Een nieuwe DVD uitgave: "God's Fingerprint"
 Ook beschikbaar: "The Elijah Message"
 (€20.00 donatie per stuk)